

Hawaii Lions Youth Exchange 2013

Nadat mijn familie vorige zomer 2 meisje had gehost greep ik dit jaar mijn kans. Ik, Suzanne , werd 17 in 2013 oud genoeg om mee te mogen doen aan de Lions Youth Exchange. En na de lijst met bestemmingen wist ik al snel waar ik heen wilde... HAWAII. Na alle inschrijvingen en mailtjes kreeg ik al snel mijn gastgezin toegewezen, die heel lief een pakketje stuurden met informatie over Hawaii. Ik kreeg een reisgids, etui en macademian nut chocolade. Ik had meteen het gevoel dat het helemaal goed zou komen.

24 juli om 15:00 was het dan zo ver op weg voor een 18 uur durende reis naar Hawaii, in mijn eentje. Diezelfde dag kwam ik nog aan in Hawaii door het tijdsverschil van 12 uur! Ik ontmoette mijn gastgezin en het Finse meisje waarmee ik de dagen zou doorbrengen. We gingen naar ons huis in Wahiawa, een plaatsje midden op Oahu, het belangrijkste eiland van Hawaii. De eerste vier dagen verbleven we hier en deden we verschillende dingen. We zijn wezen snorkelen bij the North Shore, bezochten een tempel. We reden het hele



eiland rond en bezochten verschillende uitkijkpunten, klommen door een lava tube en genoten van de natuur. We gingen naar de kerk, botanische tuinen, battleship Missouri, bekeken de zonsondergang op het strand terwijl we een hamburger aten. We bezochten een markt en gingen shoppen en naar het strand. Onze hostfather was een tourguide geweest en kon ons van alles vertellen over het eiland. We leerden de hele geschiedenis van Hawaii en de betekenis van veel Hawaïaanse woorden zoals Aloha (sharing the breath of life) en de namen van alle bloemen, planten, bomen en dieren. We maakten kennis met de muziek van volksheld Israel Kamakawiwo'ole en leerden weven met palmladeren. Na vier intensieve dagen (vaak 6:30 opstaan) verlieten we ons gast gezin voor het kamp!

Ik (links) en Rosalia uit Finland (rechts)

30 juli was de eerste dag van het kamp, waar 18 jongeren waren uit 12 verschillende landen. Van Brazilië tot Mongolie van Tunisië tot verschillende landen in Europa. We maakten kennis met elkaar reden rond in onze schoolbus en kregen een presentatie over Kano's van uncle Bobby. s'Middags kwamen we aan bij het kamp en konden we een beetje settelen.



De groep in Honolulu



De groep met de burgemeester van Hawaii met onze LIONS shirts aan

In de twee weken hebben we zoveel dingen gedaan. Iolani Palace bezocht en naar Waikiki Beach geweest om te surfen. We bezochten Pearl Harbor, Plantation Village, swap meet, Japanese Culture Center en de burgemeester van Honolulu. We beklommen de Diamond Head en de Makapuu berg. Leerden de geschiedenis van Hawaï in Bishop museum en leerden andere culturen in Polynesian Cultural Center. Daarnaast deden we wat voor de community door leis (bloemenkransen) te maken voor kinderen in het ziekenhuis en maakten we de manage schoon waar gehandicapte jongeren leren paardrijden.

De meiden leren een Tahitian dance.



We gingen naar Wolverine de film en mochten een kijkje nemen in the emergency room waar gevaar voor orkanen en tsunamis in de gaten wordt gehouden. Want toen wij in Hawaii verbleven was er een tropische storm alarm. We zijn op veel stranden geweest en hebben veel gedanst. Want naast al deze activiteiten overdag leerden we s'avonds op het kamp te linedancen of bon dance en kregen we ook de hula aangeleerd. Want op de laatste zaterdag was the Farewell Aloha dinner. Gedurende de twee weken hadden we veel Lions clubs ontmoet omdat zij ons eten verzorgden en ons hosten voor grote diners. Tijdens deze diners verliep alles officieel werd er gezongen en het eten gezegend werd de loyaliteit

aan de Lions gezworen en eerbied voor de vlag gevraagd. Wij moesten vaak iets zeggen over waar we vandaan kwamen of wat we van Hawaii vonden. Op deze zaterdag deden wij voor hen iets terug om ze te bedanken. We verzorgden een hele show voor alle lions die kwamen kijken. De meiden deden een hula, de jongens ook en samen zongen we een chant en dansten een hula.

Van het Braziliaanse meisje leerden we de brazilian dance en ook dat deden we. Datzelfde meisje had geleerd om de ukelele te spelen en Duitsland kon heel goed piano Somebody van Kings of Leon. Er hulihuli chicken, poi, sweet patato avond en een beetje de afsluiting



ik zong met haar een lied. Een jongen uit spelen en met hem zong een groepje Use was allemaal typisch Hawaiaans eten: en nog veel meer. Het was een hele leuke van de reis. (Sarah (Noorwegen) en ik in onze hula outfit die we ook mochten houden.)

We hebben kortom teveel gedaan verzekeren dat het een geweldig super aardig en open. Als je cultuur en gewoonte kun je er heel jongeren is super leuk en je groep na een paar dagen. Je leert verschillen. Dus twijfel je over of

doe dat vooral niet! Gewoon doen! Het is een super leuke ervaring. Maar onderschat niet wat je moet doen. Zo moesten wij een essay schrijven over onze ervaringen en je moet de hula aanleren en veel activiteiten waren officiële aangelegenheden. Je moet ook een presentatie houden over je land. Ik vond dit het juist leuk maken. De etnic presentations waren bij ons erg leuk. De jongens uit Duitsland maakten pannenkoeken en de Italianen maakten echte pasta. Nathalie en ik maakten overheerlijke Appeltaart :D. Maar als dat niet helemaal jouw ding is zou ik een andere bestemming kiezen.

om op te noemen, maar ik kan je ervaring was. De mensen op Hawaii zijn interesse toont in hun geschiedenis en veel van leren. Het kamp met andere verbaast je erover hoe hecht je wordt als veel van elkaar en krijgt begrip voor de je mee wilt doen aan de Lions Exchange

Ik vond Hawaii geweldig, ik heb er veel van geleerd en ben een prachtige ervaring rijker.

