

India 2024

Lions Youth Exchange Program Gen-Z Camp



Voorwoord

Mijn naam is Pepijn, ik ben zeventien jaar oud en ik ben na de zomervakantie een studie Ocean Technologie begonnen. Voor u ligt het reisverslag van mijn reis in India met het youth exchange program. Ik wil vooraf de Lions alvast bedanken voor deze onvergetelijke ervaring, waarbij ik vele mensen heb leren kennen en een nieuwe cultuur heb mogen leren.



Het Gastgezin

Mijn reis begon in Mumbai daar heb ik mijn host familie ontmoet, ik ben geweldig ontvangen op de Indische manier. Met zoete hapjes en een rode stip werd op mijn hoofd gedaan. Ook werd er Indische muziek gespeeld en ik kreeg ik een bloemenketting om mijn nek. Mijn host familie moest veel werken



dus we hebben niet heel veel activiteiten

ondernomen. Ze hebben namelijk een ziekenhuis. Ik heb ook even in het ziekenhuis gekeken. Ook mocht ik zien hoe ze iemand opereerden, maar dat vond mijn maag niet geweldig dus toen ben ik maar snel weggelopen. De man vertelde dat hij 18 uur per dag werkt en als het moet werkt hij in de nacht ook door. De vrouw assisteerde hem als tweede dokter in zijn praktijk en zij draaide ongeveer dezelfde uren. Ook ben ik naar het strand geweest en heb ik in hun moestuin gekeken. Voor het hindoeïsme was mijn



familie ook een dag aan het vasten, Daar heb ik ook aan meegedaan. Ze waren heel aardig, en ze hebben mij veel over de cultuur en yoga geleerd. Mijn familie zeiden dat ze het leuk zouden vinden als ik naar een presentatie van Leo's zou luisteren. Dus daar was ik heen gegaan, maar er werd alleen in het Hindi gepresenteerd, dus ik verstond niks. Aan het einde van de familieweek heeft een groep jongeren mij meegenomen naar een huis van



een van hen. Er waren daar nog 3 andere Europeanen die ook mee gingen naar het kamp. We hebben daar gezwommen en muziek geluisterd. Ook bleef ik die nacht in dat huis slapen. De dag erna heeft mijn familie mij naar het treinstation gebracht, want daar begon het kamp.

Het Kamp

Ik was erg enthousiast voor het kamp, omdat ik dan meer van India kon zien. Toen ik aankwam bij het treinstation in Mumbai, was het meteen gezellig met de nieuwe groep. We hadden heel veel gesprekken en speelde een hoop spelletjes. Er was ook genoeg tijd om te praten en te spelen, want de reis begon met een 18 uur durende trein rit richting Delhi. De trein was erg luidruchtig, dus we hebben niet echt geslapen.



Toen we in Delhi van de trein stapte voelde we meteen een uitdaging, de hitte. Het was wel 38 graden, maar doordat de luchtvochtigheid wel 95% was, was de gevoelstemperatuur wel 47 graden. We vonden het allemaal erg grappig dat het na 10 minuten lopen leek alsof we onder de douche hadden gestaan. We werden met een busje opgehaald en naar een hotel gebracht. Hier hebben we snel onze spullen gedropt, want we gingen eten in de stad. Het restaurant waar we aten had één gerecht dat niet pittig zou zijn. Dus iedereen bestelde dat gerecht en ook iedereen zat na de eerste happen met tranen in zijn ogen z'n maaltijd weg te beuken.



Na het eten gingen we over één van de vele markten lopen. Hier heb ik een ijsje gekocht. Het busje kwam ons op deze markt ook ophalen, want we gingen het hoogste punt van de stad bekijken volgens onze gids, de lotus tempel. Helaas was die dag de tempel gesloten want het was een feestdag voor het geloof van de lotus tempel. Maar van de buitenkant zag de tempel er mooi uit.





De volgende dag zijn we met het busje naar Chandigar. In deze stad zijn we naar een school geweest, dit was een van de beste scholen van heel India. Hier hebben we een presentatie over India gekregen, met dans tussen door. Ook zijn we bij een beelden/mozaïek park geweest, maar het had net geregend en dat verdampte meteen. Dat zorgde ervoor dat de gevoelstemperatuur 52 graden Celsius was. Dus het was eigenlijk te warm om door te lopen, wat jammer is, want het was erg mooie kunst.

We sliepen die nacht in een hostel en we vertrokken vroeg richting Delhi. Toen we 's avonds aankwamen wilden een paar mensen nog wel een activiteit ondernemen, waaronder ik. Er was een zwembad in het hotel, dus we zijn toen gaan zwemmen.

De dag erop zijn we naar een markt geweest en we hebben een aantal bijzondere plekken gezien: een hele grote tempel om de god Hare Krishna te vereren, de India gate, het parlamentsgebouw en we zijn naar de Indische belastingdienst geweest, daar hebben we onszelf voorgesteld aan de belangrijkste belasting meneer van India.



De volgende morgen zijn we naar een van de vele marktjes geweest, hierna gingen we naar Ghaziabad, dit is een heilige stad naast Delhi. Hier hebben we een prachtige tempel gezien, helaas is het in vrijwel alle tempels verboden om foto's te maken dus daar kan ik niks van laten zien.

We hebben die nacht ook in een hotel in Ghaziabad geslapen. De dag erna hebben we de hele dag in het busje gezeten naar Agra toe. We kwamen om één uur 's nachts aan, dus we zijn meteen gaan slapen.





De volgende ochtend zijn we naar het hoogtepunt van de reis gegaan, de Taj Mahal. Je kunt op de foto's zien dat het een prachtig gebouw is. En als je in de tuin staat snap je meteen waarom het één van de zeven wereldwonderen is. Na de Taj Mahal zijn we nog in een Paleis geweest dat heel vroeger van een koning van dat gebied was. De dag erna zijn we nog naar een markt geweest in Agra en zijn we teruggereeden naar Delhi.

We hebben deze avond de meest lekkere butter chicken gegeten. De volgende dag zijn we terug naar de lotus tempel gegaan en deze keer konden we naar binnen, maar er stond zo'n lange rij voor de ingang dat toen we net binnen waren we alweer naar buiten moesten anders zouden we de trein naar Mumbai niet halen.



In de trein terug naar Mumbai hebben we veel gekeken en de Formule 1 race van België gekeken. In Mumbai hebben we de Haven bekeken en veel gezwommen die dag. Ook at ik als lunch de lekkerste sushi die ik ooit heb gegeten. In de avond gingen we weer zwemmen.

Het einde van de Reis zat er helaas aan te komen, dus we hielden een afscheidsfeest bij een van de kampeiders thuis. Het was erg gezellig en er werd veel gedanst. Ook hebben we toen onze landenpresentatie gegeven. Het was heel interessant om allemaal nieuwe feitjes te horen over de verschillende culturen. We hebben de avond afgesloten door bekende muziek uit alle landen te luisteren.

De laatste dag hebben we een dans geoefend die we moesten opvoeren in de avond voor alle Lions uit de regio en de host families. Het optreden ging goed en het was leuk om nog een laatste keer met elkaar afscheid te nemen en iedereen te bedanken. Na het eindfeest gingen we uitvogelen hoe we de volgende ochtend bij het vliegveld konden

komen. Mijn vliegtuig vertrok 10 minuten voor het vliegtuig van de Poolse jongen uit de groep. Dus wij gingen beide naar het huis van een van de Lions die dicht bij het vliegveld woonde. We gingen vroeg naar bed want we moesten om 6 uur 's ochtends opstaan. En de volgende ochtend heb ik afscheid genomen van India.



Bedankt

De reis in India was prachtig en ik heb een hoop geleerd over de cultuur. Thuis heb ik dan ook met veel trots vertelt over mijn ervaringen. Ik ben de Lions daarom zeer dankbaar dat ze mij deze ervaring hebben laten meemaken. Ook zou ik iedereen aanraden om een keer mee te doen met een exchange program, omdat het een mooie maar ook een gezellige ervaring is.