

# Kamp Trinacria 2024 Italië



## Voorwoord

Ik ben dit jaar naar Italië geweest met de lions club en heb hier veel geleerd over mezelf, de cultuur en andere nationaliteiten.

Ik zal beginnen bij de hostweek. Ik was ingedeeld bij meerdere families en heb uiteindelijk van 4 juli tot 10 juli bij de eerste familie doorgebracht en vanaf 11 juli tot kamp bij de tweede.

Mijn eerste hostfamilie bestond uit een hostmoeder, hostvader en hun 2 kinderen. De jongste kon helaas geen engels en was wat op zichzelf. De oudste was van mijn leeftijd en nam me mee naar allerlei activiteiten. Mijn hostmoeder had ook wat moeite met engels, maar liet wel op alle mogelijke manieren zien dat ik welkom was. Ze zorgde altijd dat ik nieuwe dingen kon proberen, of het nou voedsel was of dat ik plekken kon zien. Mijn hostvader was veel aan het werk, maar stond altijd klaar om te helpen.

Mijn tweede hostfamilie bestond uit een meneer, zijn vriendin en zijn ouders. Ook deze familie nam me overal mee naartoe en liet me allerlei plekken zien binnen de stad.





# Hostweek

De hostweek begon op het vliegveld, waar mijn hostvader Alessandro, zijn oudste zoon Francesco en Francesco's vriendin Marika me opwachtten. We reden samen naar het stadje waar ik de rest van de week zou doorbrengen Gela. Gela is een mooie stad aan het water met een gezellige sfeer en een mooie oude binnenstad. Elke ochtend ging ik met mijn hostbroer en zijn vrienden naar het strand om de dag lekker te beginnen. Hierna waren er allerlei dingen dat we konden doen. Ik ben bijvoorbeeld bij een wijngaard geweest en naar hun vakantiehuis aan het water.

De cultuur was geweldig, overal waar je kwam waren er vriendelijke mensen die een praatje met je maakten of een compliment gaven. Ik kon ook wel goed merken dat ze het leuk vonden om een buitenlander te ontmoeten en stuk voor stuk waren ze nieuwsgierig naar de cultuurverschillen. Ik heb in deze week veel geleerd over de manier van leven en ik heb ook veel geleerd over mezelf en merkte dat ik snel groeide in zelfvertrouwen.

Elke avond ging ik met Francesco naar buiten naar een plek waar veel jongeren bij elkaar kwamen om te voetballen en praten. Het was altijd een erg gezellige sfeer en ik vond deze soort uitgaanscultuur heel aantrekkelijk.

Op 11 juli ging ik naar mijn tweede hostfamilie die me ook weer elke ochtend naar het strand namen. Deze familie nam me ook mee naar de binnenstad, waar ik mooie gebouwen en kerken kon zien en veel kon leren over de geschiedenis van de stad.



# Kamp

Op 13 juli ging ik naar het kamp in Catania. Het was een prachtige locatie met een groot eigen terrein, waar je vrij rond kon lopen. Het had een groot zwembad en meerdere gebouwen. De meiden hadden hier ook een eigen gebouw en de jongens het gebouw ernaast. Het eten werd verzorgd door de verschillende lions clubs die in dat district zaten.

Toen ik aankwam was bijna iedereen er al. Ze zaten meteen in het zwembad, waar we elkaar leerden kennen. De jongens en meiden waren nog wel echt apart, wat wel logisch is aan het begin van het kamp. Gedurende de eerste dag kregen we het al voor elkaar om de groep wat meer te mixen. Bij het avondeten schoven we de tafels bij elkaar en daarmee was het ergste ijs al gebroken.

Op zondag begonnen we met wat ijsbrekers, hiermee merkte ik al snel dat de groep dichter bij elkaar kwam. Diezelfde dag gingen we ook het zwembad in met zijn allen en hebben we spellen gedaan zoals lummelen. In de avond hadden we een vlaggenparade met aansluitend avondeten. Na het eten ging de groep samen dansen en meezingen met de muziek. Hier voelde het al heel vertrouwd en veilig en hierna was de groep al echt bij elkaar gekomen.

De maandag gingen we naar een klimbos. Dit was een erg leuke activiteit om samen te kunnen werken tijdens het klimmen. Toen we terug bij het kamp waren gingen we nog met de groep karaoke zingen.

Op dinsdag begonnen we met presentaties over onze landen, we deden elke dag een paar, zodat we niet een hele dag alleen maar presentaties zouden hebben. Hierna gingen we richting een ander kamp om die mensen te ontmoeten. We aten met de 2 kampen en hadden hierna weer karaoke, alleen deze keer met nummers uit onze eigen landen. Hierna gingen we naar de stad Taormina. Dit was mijn favoriete dag, omdat deze stad adembenemend was. Je had een prachtig uitzicht over het water en de stad zelf had prachtige architectuur. In de avond was het nog mooier, omdat alle lichten van de stad reflecteerden in het water.

De woensdag gingen we Catania in, waar we een tour kregen van de stad en hierna tijd kregen om hem zelf te ontdekken. Hierna aten we met de hele groep bij een restaurant.

Op donderdag gingen we naar het noorden van Sicilië, eerst kregen we een tour en zagen we een aantal kerken. Hierna gingen we het water in en hebben we een paar uur gezwommen met de groep.

Op vrijdag gingen we de boot op en konden we vanaf het water Catania zien. Hierna mochten we ook van de boot springen en weer lekker zwemmen. In de avond was het tijd om een nationaal gerecht te bereiden en proeven van elkaar. Het was heel leuk om verschillende dingen te kunnen proeven en tijdens het bereiden hielpen we elkaar ook steeds.

Op zaterdag hadden we een rustige dag en hebben we het grootste deel in het zwembad doorgebracht. In de late middag hadden we weer een vlaggenparade en een speech.

Zondag gingen we naar Siracusa, waar we een tour kregen op een boot en we gingen verschillende grotten in. Hierna gingen we de stad zelf in en konden deze zelf ontdekken. We zagen veel mooie gebouwen en het uitzicht was ook prachtig. We aten nog in de stad en gingen weer terug naar kamp.

Op de laatste dag gingen we naar de vulkaan Etna. Deze hadden we eerder deze week al zien uitbarsten en we konden haar nu ook weer horen voorbereiden op een uitbarsting. We liepen de vulkaan op en zagen verschillende kraters. Alles was ook bedekt met as, wat heel interessant was om te zien. Die avond hadden we nog een leuke avond met zijn allen met muziek, dans en veel gesprekken.

Op dinsdag was het tijd om naar huis te gaan, alleen was Etna uitgebarsten dus waren alle vluchten gecancelled. Hierom ging ik met 1 van de kampleiders mee naar huis en had ik nog een extra dag in een italiaans gezin. De volgende dag was het wel echt tijd om naar huis te gaan.

