

Mumbai, India '14

Mijn naam is Juliette, ik ben 19 jaar en tweedejaars studente voeding & diëtetiek. Dit was mijn eerste echte trip zonder ouders of bekenden. Iedereen verklaarde me voor gek dat ik naar India wilde, maar ik heb geen seconde spijt gehad. Op het moment dat ik in contact kwam met mijn host familie was ik er meteen zeker van dat het super zou worden. Hun oudste dochter zou in Finland zitten met de Lions, en als we geluk hadden zouden wel elkaar nog ontmoeten aan het einde van mijn trip. De jongste dochter is 16 en was erg enthousiast over mijn komst. Ze wilde alles over mij weten en ik over hun. Na veel WhatsApp gesprekken was ik klaar voor mijn reis.



Eenmaal in India moet je toch even wennen, de mensen het weer en opeens weer Engels praten na een reis van 12 uur. Het eerste wat ze zeiden was "wow you're so tall!!" Thuis aangekomen kreeg ik homemade thee en een Indiaas koekje. Even een tukje doen en daarna vol genieten van het indiaanse leven. Heerlijk eten, veel vrienden ontmoeten en door de stad dwalen opzoek naar mooie plekken of nog meer eten. Dankzij deze familie heb ik zo veel mensen ontmoet en vrienden gemaakt. Vaak lieten ze me ook alleen met jongeren, gezellig bankhangen of 's avonds rijden naar de Starbucks om later te genieten bij the queensneckless 'de pier'.



In de laatste paar dagen voor het kamp kwam Elisabeth uit Engeland bij ons slapen. Haar familie moest op vakantie en hadden de data niet goed in de gaten gehouden. Het was even wennen maar als snel hadden wel de grootste lol!

Het kamp was heel speciaal, Indiase mensen kunnen erg apart zijn door mijn westerse ogen. Ze brengen bepaalde dingen toch anders dan dat wij dat doen in Nederland. Al met al was het heel gezellig met alle youths!! Zwitserse, Roemeense, Mexicaanse, Duitse en Engelse waren mijn partners in crime. We hebben mooie dingen gezien zoals tempels en natuur en veel in de bus gezeten. We zijn naar Hyderabad, Mysore, Ooty en Bangalore geweest.

Elisabeth en ik hadden nog veel contact met onze familie tijdens het kamp. We hadden een simkaart gekregen om te smsen. Sommige delen van het kamp waren anders dan verwacht, maar ook leuke dingen deelde we met hun.

De grootste droom was om de Taj Mahal te zien, maar dat stond niet op de planning van het kamp. We zouden nog wel een paar dagen in Mumbai zijn voordat ons vliegtuig vertrok. Tijdens het kamp hebben we een sms gestuurd, gevraagd of het toch niet mogelijk was om te gaan. En het is gelukt! De familie heeft alles geregeld en wij zouden alleen maar op tijd moeten aankomen in Mumbai.

We zaten in een nachttrein en door de moesson kan een trein nog wel eens vertraging hebben. We kwamen op tijd, 11 uur snel naar huis, spullen pakken en door naar het vliegveld. Daar ging ons vliegtuig om half drie naar New Delhi. En de rest is geschiedenis. Het was geweldig en ik kan er over blijven praten. Vrienden voor het leven!! En snel terug naar India want er is nog zo veel wat ik niet heb kunnen zien.



Het is echt super om mee te maken en ik wil zeker nog een keer mee doen aan de youth exchange!

xoxo Juliette