

Reisverslag Brazilië

Sasha

Hallo allemaal!

Ik zal jullie in het kort vertellen wat ik meegemaakt tijdens mijn reis in Brazilië afgelopen zomer 2015. Ik zal geheid wat dingen vergeten want het is onmogelijk om het allemaal op papier te krijgen.

Wat achtergrond informatie: Ik ben zelf in Brazilië geboren en heb daar 4 jaar gewoond. Dit is de grootste reden dat ik voor Brazilië heb gekozen. Back to the roots.

Op 3 juli 2015 vertrok ik 's ochtends naar het vliegveld. Vol gezonde spanning en met een grote koffer nam ik afscheid van mijn moeder en mijn vriend die ik voor een maand moest missen. Ik vloog naar Sao Paulo, een fijne vlucht die snel verliep. Tijdens de vlucht raakte ik in gesprek met 2 Braziliaanse mannen die mij de do's en don'ts vertelden in Brazilië. Bij aankomst in Sao Paulo had ik een uur de tijd om over te stappen naar mijn volgende vlucht naar Porto Alegre. Ik moest helaas mijn koffer opnieuw inchecken, hierdoor heb ik mijn aansluitende vlucht gemist. Moe, verwaald en alleen heb ik in gebrekkig Engels en Portugees mezelf in de volgende vlucht weten te krijgen. Nog geen uur in het land of ik had dus al problemen. Maar achteraf kan hier om gelachen worden. Reizen zoals deze zijn niet weggelegd voor grijze muizen!

Na een korte vlucht naar Porto Alegre werd ik daar hartelijk ontvangen door Cecile en Nilton. Vrienden van mij. Het was fijn om na zo'n reis bekende gezichten te zien en in het Nederlands mijn verhaal te kunnen doen. Ik heb anderhalve dag met hen doorgebracht waarin ik steden heb bezocht waar ik vroeger heb gewoond. Daarna hebben we op een afgesproken plek mijn gastgezin voor de komende 2 weken ontmoet. Na afscheid van mijn vrienden ben ik met hen meegegaan. We zijn naar Gramado gereden, een bergstadje vlakbij Porto Alegre. Daar zijn we uit eten geweest en hebben we overnacht. De volgende dag zijn we terug gereden naar de stad waar mijn gastgezin woont: Santa Maria.

Mijn eerste indruk van mijn familie was heel erg goed. Aan het begin was het wennen, zeker de manier van communicatie, wat beter verliep dan verwacht. Mijn gastgezin bestond uit 2 ouders: Herminio en Liane, en 2 dochters Caroll en Dani.

De volgende twee weken heb ik met hen het Braziliaanse leven geleefd. We zijn naar markten geweest, universiteiten, omliggende steden en zelfs landen (!) : Uruguay. Ik heb veel vrienden en vriendinnen van de familie ontmoet en ook met hen op stap geweest. Ik heb ook samba en funk leren dansen! Ik ben totaal opgenomen in het gezin. De ouders zijn mijn Braziliaanse ouders geworden, en ik ben nu nog steeds 2 zussen rijker. Met de meiden ben ik meerdere avonden op stap geweest, uit eten geweest, clubs in geweest, winkelcentra bezocht en uiteraard geshopt. Ik viel onder de Brazilianen best op met mijn blonde haar, maar heb me nooit een toerist gevoeld. Ook heb ik in Santa Maria meerdere Lions reisgenoten uit andere landen ontmoet waarmee ik meteen al een vriendschap opbouwde die tot op de dag van vandaag nog voortduurt.

Wat ik in Santa Maria gezien en ervaren heb, wat overigens geldt voor alle Brazilianen, is dat dit het aardigste en warmste volk van de wereld is. Dit merk je bij de begroeting al. Als je je namelijk voorstelt krijg je meteen zoenen op je wang. Mijn gastgezin en alle mensen die ik heb ontmoet, zijn de liefste en aardigste mensen op de wereld. Ik heb me vanaf het eerste moment thuis gevoeld. Ik ben ontzettend verwend en heel goed verzorgt. Daar bedoel ik ook mee dat Brazilianen nogal van eten houden. Altijd rijst en bonen tijdens de lunch. En Brazilianen houden ook erg van vlees en eten regelmatig churrasco (bbq) (HEERLIJK).

Het afscheid van mijn Braziliaanse familie was zwaar. Ik was erg aan ze gehecht geraakt en miste ze meteen. Maar mijn avontuur ging verder.

We zijn met alle andere uitwisseling Lions jongeren naar Dois Irmaos gereisd. Hier vond het kamp gedeelte van mijn Lions uitwisseling plaats. We waren in totaal met 33 personen. De week die hier op volgde hebben we elkaar leren kennen en prachtige vriendschappen gecreëerd. Ik spreek veel van hen nog steeds.

We zijn naar verschillende steden en musea geweest, een voetbalstadium bezocht en hebben zelfs onze eigen boom gepland. We hebben veel geleerd over de cultuur van Zuid Brazilië, de cultuur van de Gauchos, wat ik feitelijk ook ben, en hebben elke dag met zijn alle nog meer geproefd van de Braziliaanse keuken. De leukste ervaringen vond ik dat we een enorme prachtige waterval zijn gaan bekijken en daar met een trap naar beneden (800 treden op en af pfoe..) de hele omgeving en de waterval konden bewonderen. Ook zijn we gaan abseilen en ziplinen en naar een pretpark geweest. De groep was te groot om iedereen heel goed te leren kennen, maar ik heb elke dag onwijs genoten van iedereen om mij heen, en onwijs gelachen met het groepje waar ik het meeste mee optrok. We zijn 3 keer uit geweest deze week wat de groep heel dicht bij elkaar bracht en voor heel veel grappige en sappige verhalen zorgde. De groep was heel gezellig en de busreizen om voor altijd te onthouden. Het enige negatieve deze week was eigenlijk het weer. Ik wist van te voren dat het winter was in Brazilië, maar ik heb niet gerekend op 3 weken regen. Wat overigens de pret niet drukte. Maar voor toekomstige reizigers: neem een goede jas mee!

Niemand wilde afscheid nemen de laatste dag van het kamp. We vertrokken in groepen naar het vliegveld. De eerste groep, waar ik in zat, zou doorreizen naar Rio de Janeiro. We vertrokken om 3 uur 's nachts, en werden uitgezwaaid door de hele groep. Er werd gehuild, geknuffeld, gezoend en gelachen. Na een week intensieve samenwerking en gezelligheid voelt het net alsof je familie bent. Ik vond het jammer om de groep achter te laten, maar keek uit om met een deel een klein weekje door te brengen in Rio de Janeiro!

Deze trip behoorde niet bij het Lions uitwisseling programma. Maar was wel georganiseerd door de Lions club in Brazilië waar je dus zelf voor kon kiezen of je ging deelnemen of niet.

De laatste 4 dagen van mijn reis in Brazilië heb ik doorgebracht in Rio de Janeiro waar ik verliefd ben geworden op deze stad. We hadden een hotel aan de Copa Cabana, nog geen 30 meter van het strand. We hebben alle toeristische plekken bekeken, waaronder Ipanema, Pan de Sugar, het standbeeld bezocht : Christus de Verlosser, ontzettend veel favela's gezien, de plek gezien waar carnaval zicht afspeelt en vooral een waanzinnige tijd gehad in deze stad. De dagen waren tekort en de stad te groot om alles te kunnen zien, maar ik heb mijn hart achtergelaten hier. Verliefd op Rio de Janeiro.

Met tegenzin maar ook heel voldaan stapte ik in het vliegtuig terug naar Amsterdam (via Parijs). Ik had iedereen thuis gemist en bij thuiskomst voelde mijn eigen bed zo goed.

Maar tot op de dag van vandaag mis ik Brazilië, een land waar iedereen zich thuis kan en zal voelen en waar ik zeker naar terug ga.