

Mijn naam is Sander . In februari 2015 kreeg ik te horen dat ik met Lions Youth International uitgekozen was om naar Canada te gaan. Wat een goed nieuws. Ook nog eens omdat Canada boven aan mijn wensenlijstje stond. De koffer werd ingepakt en de reis startte al op Schiphol. Ik reisde samen met een landgenoot, die net als mij, ook naar Canada ging. Het was een prachtige ervaring; Ik zat bij een geweldig gastgezin en het voelde alsof ik een tweede thuis had. Zij hebben mij veel van Alberta laten zien maar ook zelf laten rondneuzen met andere Lions Exchange Students. De natuur in Canada is overweldigend. Een land met een enorme uitgestrektheid! Het kamp zelf was ook een geweldige ervaring en ik heb daar veel vrienden voor het leven gemaakt. Het samen werken, spelen, dansen en praten, met mensen "from all over the world", is iets moois en blijft inspirerend. We hebben gewandeld, gehiked en zelfs gezwommen in het ijskoude bergwater! De tijd vloog voorbij. Helaas. Gelukkig hadden we nog een weekje bij het gastgezin en die hebben goed gebruikt. Deze ervaring met mooie herinneringen neem ik voor altijd mee. Ik zou het allemaal zo weer doen en ook iedereen aanraden! Mijn dank aan de organisatie in Nederland (perfecte voorbereiding), de gastgezinnen in Canada (voor hun interesse en warmte) en de organisatie van het kamp Leadership Camp Waterton in Canada (voor het avontuur).

Hartelijke groet,  
Sander