

## India 2015

Mijn naam is Floor, ik ben 18 jaar oud en dit was mijn eerste reis met de Lions. Voordat ik aan de reis begon vroeg iedereen mij heel de tijd of ik het niet eng vond om alleen naar India te gaan, maar ik vond het niet eng, maar juist heel spannend en had er onwijs veel zin in. Nadat ik de definitieve toezegging had ontvangen kreeg ik er nog meer zin in. Tijdens de informatiedag leerde ik Juliette kennen die ook naar India ging. Ook met



host-familij had ik al veel email contact en ook was er al een Facebookgroep gemaakt met alle deelnemers en zo had je het idee dat je iedereen al kende.

Eenmaal in India aangekomen is het gelijk een hele andere wereld, het is er heel benauwd maar de

mensen heten je meteen van harte welkom, ik heb nog nooit zulke aardige mensen ontmoet. Tijdens de host stay zat ik in een gezin met een dochter en het nichtje was ook vaak in huis want die woonde om de hoek. Erg gezellig en veel leuke dingen mee gedaan. Overdag waren we vaak met nog een aantal andere youths, zo hadden we elkaar voor het camp al ontmoet en was het altijd supergezellig, om heel Mumbai te ontdekken en Indiaase gebruiken en rituelen te leren kennen.



Tijdens het camp zijn we naar het noorden gereisd van de plaatsen Pune, naar Jaipur, Gohanna, Delhi, Agra en toen weer terug naar Mumbai. Het camp is heel speciaal om mee te maken, in elke stad is er een andere Lions club die je opvangt en begeleid door de stad. Iedereen wil je het liefst ook zo veel mogelijk laten zien, we hebben dan ook veel natuur en cultuur gezien. We zaten ook veel tijd in de bus en in de trein, wat altijd supergezellig was met iedereen. Tijdens het camp leer je ook elkaar heel goed kennen iedereen kwam wel



ergens anders vandaan. Iedereen kwam bijna(bijna wel weghalen) wel ergens anders vandaan, bv. België, Turkije, Finland, Polen, Taiwan, USA, Frankrijk, Letland. Na het camp hebben we nog steeds contact met elkaar. Het camp sloten we af met een bezoek aan de Thaj Mahal, dat was zo bijzonder, onwijs indrukwekkend en mooi om te zien.

Het leuke van de reis naar India met de Lions is dat je in het echte India terecht komt tijdens de home stay en in het camp ook veel ziet van hoe het eraan toe gaat in het dagelijks leven.

Als je nog vragen hebt kan je me altijd een Facebook berichtje sturen, maar als je kans krijgt om India te bezoeken, zeg ik DOEN!!

Liefs Floor