

Mijn reis naar Italie

Dit kamp is 1 woord: GE-WEL-DIG ! De eerste week bracht ik door in Rome in een erg goed hotel op een kamer met twee meiden. De een kwam uit Chihuahua, Mexico. De ander kwam uit Malaga, Spanje. Dit was erg fijn, want zo leerde je meteen al twee mensen van je kamp kennen. Ik vind het zo geweldig dat het kamp zoveel van Italie heeft laten zien. Meer dan ik had durven dromen. We zijn bijvoorbeeld in het Vaticaan en in St. Peter's basiliek gegaan. Helaas niet in het Colosseum, omdat de rij te lang was. Maar dat mocht de pret niet bederven! We hebben in Rome ook elke dag verre reizen met de trein gemaakt naar bestemmingen waarvan ik nooit had gehoord, maar erg mooi waren om te zien. Ik ben bijvoorbeeld naar Nettuno gegaan, een stad aan de zee waarbij we een museum hebben bezocht waarin voorwerpen stonden die kwamen uit de Romeinse tijd. En ook de prachtige stad hebben rondgelopen. Een andere dag zijn we naar een andere stad aan de zee gegaan waar we ook mochten rondlopen en zwemmen. Een hele willekeurige activiteit was het bezoeken van een astronomisch museum voor de jeugd. Dat klinkt misschien saai, maar het bleek heel interessant te zijn, aangezien de rondleidster jong was en goed engels sprak. Op diezelfde dag hebben wij ook een mini colloseum bezocht. Een andere leuke dag was in Cassino. Dat is een plaats wat sterk verbonden is met de tweede wereldoorlog. We hebben daar een museum over de tweede wereldoorlog bezocht en we zijn naar de mooiste kerk ooit geweest. Deze zat op een hele hoge berg. Waardoor er uitzicht was op de gehele stad. De tweede week zijn wij met de bus naar Umbrie gegaan. Dat is een gebied, dicht in de buurt van het o zo romantische Toscane. Daar heb samen ik met een kampgenootje uit Finland bij mijn eerste gastgezin verbleven. Het gezin bestond uit een vader, een moeder en twee dochters. Helaas was de oudste dochter ook op kamp, waardoor ik haar niet heb gezien. De andere dochter was ongeveer 9 jaar. Met het gezin hebben wij vooral in het zwembad gespeeld, naar een dorpsfeest gegaan en uit eten gegaan met andere kampgenootjes en hun gastgezinnen. In Umbrie hebben wij elke dag erg leuke activiteiten ondernomen met de groep. Elke dag gingen we met een prive bus naar verschillende plekken die ook ver van mekaar verwijderd waren. Zo gingen we naar de hoofdstad van Umbrie om lekker te shoppen en rond te lopen, hebben wij een prachtige waterval bezocht (Marmora Falls) en zijn we naar een aquaduct uit de Romeinse tijden gegaan. In de derde week gingen wij met het vliegtuig naar Sardinie. Ik verbleef eerst met een Amerikaans kampgenootje bij een gastgezin in Cagliari. Dit gastgezin was erg leuk, omdat het bestond uit een jongen en een meisje die ongeveer dezelfde leeftijd waren als ik. Met hen en de andere kampgenootjes zijn we vooral naar de prachtige azuurblauwe stranden van Sardinie gegaan, zoals Stintino. Ook hebben wij veel poolparty's gehad in het huis van de leider van het kamp. Na Cagliari zijn we met de trein naar de hoofdstad van Sardinie gegaan. Daar heb ik met een Braziliaans kampgenootje in het laatste gastgezin verbleven. Deze bestond uit een hele lieve dame van middelbare leeftijd. In Cagliari hebben wij vooral geshopt, naar het strand gegaan en 's avonds wandelen in de drukke gezellige straten. Kortom, wil jij in drie weken heel veel van Italie zien? En ben jij niet vies van de hele dag op weg zijn? Kies dan voor dit kamp! Dit kamp bezit ALLES: zon, zee, strand, cultuur en eten! Dit verslag is erg kort, omdat ik nou eenmaal zó veel heb gedaan. De activiteiten die ik hier heb benoemd zijn misschien maar 1/3 van wat in totaal heb gedaan.

Migalda