

Japan - Youth Camp Yamagata 2015 - Bjorn

Vier weken in Japan is een hele beleving. Ik heb dus ook niet stil gezeten en een boel dingen gedaan maar ik heb ook een boel cultuur ervaren door middel van levensstijlen en eetgewoontes. Ik had een geweldig gastgezin met een leuk hondje die net als mijn gast ouders altijd erg vrolijk waren. In deze vier weken heb ik dan ook een goede band met ze opgebouwd en heb ik hun cultuur ook echt van binnen kunnen voelen, een erg bijzondere herinnering is achter gebleven.

Hun Lionsclub was ook altijd erg opgetogen en enthousiast maar wel officieel en met clublied, dat kennen we hier niet. Verder hebben meerdere leden van de organisatie me naar evenementen en workshops toe gebracht en we hebben zelfs complete citytours gedaan in de drie grootste steden van de provincie Aomori in Noord-Japan.

Van bergbeklimmen tot werken in een hotel of sushi restaurant, je kunt niet bedenken hoe origineel of apart of we hebben het gedaan. Ja ook in de hotsprings natuurlijk! Ook in Tokyo ben ik anderhalf dag geweest. Hier hebben we de Skytree, Asakusa Temple en het bekende Shibuya kruispunt bezocht. Dit was ook erg mooi om te zien en heel speciaal om zulke bekende dingen te zien en te doen aan de andere kant van de wereld.

Het kamp was ook erg gezellig. Met een groep van 7 mensen uit verschillende landen en wereld delen een ervaring delen is dan ook erg bijzonder. We hebben samen gegeten en een boel dingen gezien. Bij de laatste avondmaal waren we zelfs nog verkleed in originele samurai en kimono kleding wat je op de fot kan zien.

Verder heb ik hun natuurlijk ook een boel Nederlandse gebruiken en etenswaren laten proberen en laten zien. Dit vonden ze dan ook erg leuk om te zien. Na een boel kletsen ga je ook steeds meer de overeenkomsten en verschillen beter zien tussen je gastland en je eigen land. Dit was voor mij ook de rede om een uitwisseling te doen om echt het gevoel te ondervinden hoe het is om hier te leven en dat is zeker gelukt.

Ik heb echt genoten van mijn tijd in Japan en wil ook zeker nog een keer heen om andere plekken te bezoeken en om weer langs mijn gastgezin te gaan en deze te bezoeken. Ook wouden zij nog een keer naar Nederland komen en ze zijn dus ook hartstikke welkom hier.

Ik heb hieronder zo nog een paar foto's van mijn gastgezin en mijn kampgenoten.





De berg die we op de tweede dag beklommen hadden helemaal tot het topje.