

Mexico

Op 20 Juli ging mijn reis naar Mexico eindelijk beginnen. Na een goed verzorgde reis vanaf Amsterdam kwam ik aan op het vliegveld in Mexico-stad. Gelijk was alles anders dan Nederland. Het was toch wel enger dan ik had verwacht om alleen rond te lopen op zo'n groot vliegveld. In Mexico vinden ze het denk ik niet belangrijk om naast Spaans nog een andere taal te leren, want de meeste mensen spreken geen Engels. Na heel wat gezoek en een veel te dure taxirit kwam ik op het nippertje in het goede vliegtuig terecht.

Op het vliegveld in Guadalajara werd ik opgewacht door mijn kampleider. Het was een hele aardige oude man die gelukkig wel een beetje Engels sprak. Hij begon me gelijk allemaal dingen te vragen over Nederland, en vertelde wat ik allemaal wel en niet moest gaan doen in Mexico. Het kamp waar ik in zat bestond uit 9 meisjes. Iedereen was superaardig dus al snel waren we een hechte groep. Het kamp duurde een maar een week. Toch hebben we in die week best veel gedaan en veel gezien. We zijn een paar dagen in een waterpark hotel geweest, hebben gezwommen aan het strand, en leuke plaatsjes bezocht.

Na een week ging iedereen naar zijn eigen gastgezin. Mijn gastouders woonden in Zacatecas. Het waren twee lieve mensen, die geen Engels spraken, maar toch deden ze ontzettend goed hun best om leuke dingen met mij te doen. Ze hadden ook een dochter, die al getrouwd was en samen met haar man en zoontje in Guadalajara woonde. Met hun heb ik hele leuke dingen gedaan. We zijn naar Cirque du soleil geweest, veel geshopt, typisch Mexicaanse plaatjes bezocht en nog veel meer. Ik heb ook één dag geholpen in een soort ziekenhuis, waar mensen werden geopereerd aan staar. Dit was heel apart omdat ik zelf mee mocht helpen, ik mocht mensen hun ogen verdoven en hartfilmpjes maken. Dit moet natuurlijk wel precies gebeuren, in Nederland had dit nooit gekund.

Ik wist van tevoren niet goed wat ik kon verwachten van mijn uitwisseling en van het land Mexico. Toch is alles goed bevallen. De meeste Mexicanen zijn lieve mensen die alles ervoor over hebben om het jou naar je zin te maken. Eén van de meest aparte dingen vond ik de eetgewoontes. Ze begonnen de dag met tortilla's. Om vijf uur was pas het middageten, wat ook vaak uit taco's, tortilla's of burritos bestond en om 10 uur 's avonds was het avondeten. Wat ik ook leuk vond aan Mexico is dat de mensen veel minder op zichzelf zijn. In Nederland zijn veel mensen toch altijd druk bezig. In Mexico gaat alles veel langzamer en meer relaxed. Wanneer er werd gezegd dat we om tien uur zouden vertrekken, waren we vaak om half 12 nog niet weg. De mensen houden ontzettend veel van gezelligheid, doen veel voor elkaar en feestjes gaan ze zeker niet uit de weg.

Van tevoren hadden veel mensen tegen mij gezegd dat Mexico wel een gevaarlijk land was om alleen heen te gaan. Dit viel gelukkig heel erg mee.

Toch heb ik wel een aantal enge meegemaakt. Zo zijn wel een keer 'gevlucht' voor de maffia. Op een avond zaten we wat te eten in het restaurant van het hotel toen een paar mannen naar ons toe kwamen. Ze begonnen gelijk vervelend te doen. Onze kampleider en nog een man gingen ernaartoe, en zeiden tegen de mannen dat ze weg moesten gaan. Bijna direct kregen ze ruzie. Ik versta vrijwel geen Spaans

dus ik verstond niet wat er allemaal gezegd werd, maar achteraf bleek dat er was gezegd dat iemand van het kartel was. Iedereen raakte een beetje in paniek en de meisjes uit Mexico, die wel alles begrepen hadden, moesten huilen. In Mexico schijnt het heel erg te zijn als je over het kartel begint, de drugshandel en maffia is toch een gevaarlijk iets in Mexico, dus er wordt totaal niet over gepraat. Na allemaal gedoe en geregeld zijn we een paar dagen eerder teruggegaan naar de stad, omdat het te gevaarlijk zou zijn om langer in het hotel te blijven.

Al met al heb ik een superleuke reis gehad en was het een geweldige ervaring. Mexico is zeker een aanrader! Mensen zijn superaardig, het land is mooi en ook de gewoontes zijn leuk om een keer mee te maken. Bovendien is alles goedkoper dan in Nederland dus het leven daar is totaal niet duur. Ik wil de Lions nogmaals een keer bedanken voor alles wat ze voor mij geregeld hebben, en iedereen die nog op uitwisseling gaat/wil: Twijfel niet en ga zeker naar Mexico, veel plezier!

Jasmijn

