

## 2 augustus

Aaah met dat gevoel werd ik wakker. Vandaag vertrekt mama dan echt. Na een lekker ontbijtje was het moment daar, wat voor mensen zouden mij ophalen? Er kwam een meisje met kort haar, haar zusje en een man binnen gelopen die vragend om zich heen keek. Jup dat moesten ze zijn. Het gastgezin bestaat uit mama en papa en jasmine, Viviane en Chen Yi Shen. Drie meiden. We stapte een dikke auto in en reden naar hun appartementen in Taoyoun. Waar ze door de weeks wonen. De kinderen en de ouders hebben daar een eigen appartement. Ook hebben de kinderen een hondje money. En heel zielig het is hier heel normaal dat je je hond niet uitlaat. Nee je hebt een soort bak met vocht opnemend papier erin en daar kan het beestje binnen zijn behoefde doen. Met alles in gepakt reden we naar hun weekend huis in Yangmei. Dit is een 4 verdiepingen huis. Het is echt chique! Marmer en grote kristal lampen. Ik mocht slapen op de bovenste verdieping in een klein bedje (dat niet heel goed lag) gelukkig maar 1 avond want morgen is het maandag dus zijn we in de stad. S'avonds zijn we redelijk westers gaan eten. Ik had tonijn en in het restaurant werkte het zo dat midden op de tafel een bord stond waar ze telkens dingen op legde als pizza en gefrituurde dingen en groeten. Pas 's avonds kwam ik er achter hoe het 'naar de toilet gaan werkt' je wc papier gooi je in een prullenbak naast de wc en dat ziet er zo vies uit!

## 3 augustus

Hoe ziet een Taiwanese ochtend eruit: je staat op, eet fruit, daarna ga je in de auto ontbijt halen. Ze eten hier sowieso alles buiten de deur en mijn gezin ook bijna alles warm. Het ontbijt was heerlijk deeg met ei en kruiden dit at ik onderweg naar het wisselen van de wacht. In de auto die echt heel high tech is zagen we op het tv'tje dat er aankomende vrijdag een tyfoon in Taipei aankomt. Ik ben benieuwd wat je er van merkt. Het wisselen van de wacht was leuk om te zien. Ik en jasmine gingen de soldaten checken of het wel gelijk ging. Want anders klopte het ritme niet wat ze maken met hun schoenen. De schoenen waren een soort grote bergschoenen met een tap blokje eronder. Het paleis was super mooi en groot. Net zoals het national palace museum waar we zijn geweest. Omdat ik heel graag wilde weten hoe hun geloof in elkaar zit hebben ze me meegenomen naar de longshan tempel. Hier heb ik zelf ook de goden opgeroepen voor wat gelukt. Ze hebben dus verschillende goden die voor verschillende dingen staan. Zo heb je een god voor de liefde en gezondheid. Je eert ze door met wierook voor je hoofd een wens te doen of iets te zeggen en dan je wierook drie keer op en neer te laten gaan voor je hoofd (een soort buigen). Daarna steek je jou wierook in de pot van die god en is het afwachten geblazen of het heeft gewerkt. Tijdens de lunch heb ik bak-plaat op. Hierna hebben jasmine en Viviane mij mee genomen naar hun favoriete shop plek. Waar ik ijs op heb dat bestaat uit balletjes met een diameter van 1 cm. Ook heb

ik de ouders van de vader van jasmine ontmoet. Lieve mensen maar ik kon geen woord met ze spreken. Ik heb wel heel lekker avond gegeten Thais in een shoppingmall wat heel gewoon is. Samen met vrienden van die vader. Het eten was lekker maar helaas is er alleen maar Chinees gesproken dus dat was jammer. Dan kijken ze je aan lachen ze of staren ze. En dan weet je niet waar ze het over hebben heel apart. Dus ik ben wel blij lekker in mijn bedje te liggen in het appartement van de kinderen. Ik heb trouwens nu een heerlijk tweepersoonsbed!

4 augustus

Mijn tweede Taiwanese ochtend. Deze begon met rijstmelk dat is bruin en best zoet. Op zich wel prima. We hadden daar lekker zo'n kussentje met groente erin (naam even kwijt). Dikke prima dus. Nou hop de auto weer in naar yehliu! Een plek die ik graag wilde zien. Het is aan de kust met een soort uitstekende rotsen recht omhoog. Ik was vooral afgeleid door het kolkende zeewater, wat overigens best vies is. Niet gezwommen want we moesten door naar tamsui. Waar we over een boulevard gelopen hebben en ik het zwarte ei op heb. Bah dat is vies! Nog steeds spreekt mijn gastgezin alleen Chinees en als het nodig is Engels om iets te zeggen of vragen. Wat zelden voorkomt. Vandaar dat ik me vandaag een beetje alleen voelde want we waren met het hele gezin op pad. Na tamsui zijn we naar de 101 tower gereden en hier de oude huisjes van de eerste Taiwanese gezien. Nou vroeger waren de Chinese nog kleiner jemie ik zou in hun huizen mijn kont niet kunnen keren. Daarna was de 101 tower aan de beurt. En ik moet toegeven heel lang in de rij staan is stom maar wel de moeite waard. We waren er precies op het goede moment want het werd avond. Ik heb het bij daglicht gezien en in het pikken donker. Heel mooi! Vervolgens heb ik tofu gegeten en dat is niet mijn favoriet dus ik was blij met de fried chicken die we thuis nog haalde! Echt die Taiwanese kunnen dat heel goed maken. Ik ben trouwens net heel blij mijn bed in gegaan. Want morgen ga ik met een Italiaan naar een pretpark! Dat betekent dat ik kan communiceren!

5 augustus

Goede morgen heerlijk om 10:00! Na een ontbijtje bij de grote M samen met de Italiaan Matheo was het even rijden voordat we bij het park waren. Dit park is de grootste in de regio met een waterpark erin! Helaas had jasmine tegen mij gezegd laat je waardevolle spullen thuis en neem alleen een bikini en handdoek mee. Nou dikke prima helaas had ze mij niet verteld dat je een badmuts nodig had. Dus in het waterpark heb ik drie gave glijbanen kunnen doen met een badmuts die ik had geleend en dat was het, want ja eentje kopen zat er niet in, geld lag thuis. Dus ben ik maar een half uur gaan douche. Het park zelf was wel gaaf een soort grote Efteling met heel weinig mensen. In het park kwamen we een meisje uit Polen Monika en een jongen uit Italië Lucas tegen super leuk mee

gehad. Lucas boft zijn hostsister kan heel goed Engels. Rond 17:30 gingen wij met de park eigenaar die ook bij de lions zit naar de mall. Met matheo zijn gastgezin en wat andere mensen van de lions gingen we naar mission impossible! Super spannende film en een aparte burger op. Het broodje was van rijst en hij was lekker pittig! En morgen komt de tyfoon met de naam Soudelor. Best spannend we moeten voor de veiligheid binnen blijven!

6 augustus

De tyfoon is een dagje uitgesteld dus we kunnen gewoon op stap! We zijn naar yinggi geweest deze plaats staat bekend om zijn oude straat en het maken van servies. Ook is hier een tempel met pilaren waar ze figuren in hebben geveild als ware(ik ben de naam kwijt). Daarna zijn we gestopt bij een tegel fabriek. Een lions vriend van ji-cheng wilde mij ontmoeten. Gelukkig studeerde zijn dochter in Canada en konden we gewoon praten! Vandaag heb ik ook een supermarkt hier gezien en die zijn het zelfde als in Nederland. Waar ik 's avonds beland ben god knows where. In het oerwoud in een soort karaoke restaurant. Waar we in een huisje aten en er over mensen in klederdracht liepen met belletjes. Achteraf weet ik nu dat het aboriginal zijn. En die waren aan het dansen en zingen terwijl de kippen, vogels etc op tafel werden ontleed. Een vies gezicht maar lekker was het wel. 1 ding klopt echt Aziatische kunnen niet drinken, hoe snel die dronken waren niet normaal. Ik heb ze echt staan uitlachen.

7 augustus

Oke we mochten uitslapen omdat de tyfoon zou komen. Dus om 10:30 werd ik lekker wakker! Heerlijk want ik slaap hier niet zo goed. Als ontbijt had ik cake en drink yoghurt voor de tv. Ze eten alles voor de tv als ze thuis zijn. Dus we hebben een paar uur tv gekeken tot dat de vader van Jasmine belde dat we vandaag toch naar het kamp gaan! Super blij. Dus hup de auto in maar natuurlijk eerst nog ergens lunchen. Dit was samen met de mensen met wie ik Thais gegeten had. Onderweg naar het kamp in de bergen begon het lekker hard te regenen. Je zag modder stromingen! Op de oprit van life suncity resort hingen er overal vlaggen van de lions. Ook binnen voelde ik me een ster. Zoveel mensen wilde foto's met mij(Maarten en ik zijn de populairste ze houden echt van Nederlanders). Er was zelfs zo'n achtergrond die je altijd ziet bij awards. En daarna kregen we een tas met shirts en dingetjes. Toen iedereen gearriveerd was moesten we de ceremonie oefenen. Ik en Maarten mochten als eerste en zaten voor aan :) en ik heb constant moeten lachen omdat ze alleen maar foto's maakte geweldig. De ceremonie was heel serieus we moesten een eed afleggen. Daarna was het feest tijd. Overal stonde ronde tafels en er was een podium met allerlei optredens. Als ik terug ben laat ik alle filmpjes zien geweldig! Ik was wel zo kapot dat ik om 21:30 al in slaap viel. Btw de kamers zijn super een kei grote badkamer en een bed lang genoeg.

## Het kamp

Op het kamp zelf was ik zo druk dat ik niet meer dagelijks kon opschrijven wat ik gedaan heb. Dus een korte samenvatting :) We zijn in kareoke bussen gereden naar een plek waar we hebben gepaintballd. Als lunch hebben we voor ons zelf gebarbecued. Hierna reden we door naar Dasi old street. Een hele drukke straat met alleen maar kraampjes met eten! We hebben ook een uitstapje gemaakt naar sunmoon lake. Waar we heerlijk hebben gevaren. Die avond slieden we in een motel met hotsprings. Natuurlijk waren wij hier de hele avond met zijn alle te vinden. Het kamp was gewoon heel leuk. Je maakt nieuwe vrienden en leert elkaar gekke dingen. De laatste dag was ook echt niet leuk. Al mijn europa maatjes gingen weer. De sluiting ceremonie was lang maar gaaf. Foto's en filmpjes die de hele week zijn gemaakt werden laten zien. Na het kamp kwam ik terecht bij een ander gast gezin. Die van mijn kamer genootje Linda.

Met hun heb ik de laatste drie dagen een trip gemaakt langs de oostkust van Taiwan. Waar ik prachtige natuur heb gezien. En echt de beste vis ooit op heb aan het strand. Na zoveel dagen was ik wel heel blij lekker terug te gaan naar ons koude kikkerlandje.

Lions dankjewel voor dit te gekke avontuur!

Jolijn , Taiwan 2015