

# Reisverslag Taiwan Taipei 2015

---

Een week voordat ik naar Taiwan ging kreeg ik te horen in welk gastgezin ik werd geplaatst. Dit vond ik wat minder, want eigenlijk wilde ik eerst goed mail contact opbouwen voordat ik weg ging.

Maar toen ik het mailtje kreeg bij wie ik zou zitten in het gastgezin, heb ik gelijk een mail geschreven. Hierop heb ik gelijk reactie ontvangen met een perfect Engels. Wat ik heel erg verassend vond want in meeste Aziatische landen kunnen ze niet zo goed Engels. En wat me het meest verbaasde was dat ik geen mail contact had met de ouders maar met de jongste dochter van 20 jaar.

Vanaf daar ging het contact heel makkelijk en hebben we elkaar toegevoegd op facebook. Hierbij wist ik dus dat ze me kwam ophalen samen met haar moeder, en dat ze ook mee ging met mij op kamp!

Eenmaal een lange vliegtuig rit achter de rug te hebben met allemaal huilende kinderen om me heen, was ik aangekomen in Taiwan. Het eerste wat ik deed was mijn geld omwisselen naar Taiwanese dollars 1 euro = 34 TWD. En ik werd vervolgens verwelkomd met een spandoek en 4 leeftijdsgenoten om mij heen. Waarvan 1 mijn host sister was en de andere 3 (van 18 t/m 25) de kampbegeleiders waren.

Vervolgens gaf ik gelijk mijn souvenirs aan de moeder van mijn host sister en gingen we naar hun huis. Maar voordat ik überhaupt 1 voet in het huis kon betreden werd ik eerst volgestopt met heerlijk eten. Hierbij zeg ik al bij voorbaat dat ik al het straatvoedsel heb gegeten zonder enige vorm van voedsel vergiftiging.

Toen ik eenmaal thuis kwam moest ik van mijn host sister gelijk slapen want ze wilde nog met mij shoppen in de avond (night markets). De night markets zijn dus in de avond pas open en gaan tot laat in de nacht door. Ook is er een soort van supermarkt genaamd 7/11 die 24/7 open is, en je daar van alles kan kopen en daar kan eten.

Bij de night markets stond ik gewoon versteld met :

1 hoe goedkoop alles was

2 hoe lekker het eten allemaal was

3 hoe mooi het allemaal was

Ik heb samen met mn host sister veel gegeten en geshopt en van de omgeving genoten.

Die avond heeft mijn host sister me verteld dat we samen met een vriend van haar (die ook mensen van het camp host) een berg gingen bezoeken. Hierbij hebben we heel veel bonding time kunnen hebben met mensen voordat het kamp al kon beginnen.

De Berg:

We hebben niet geklommen of iets in die richting maar er waren veel winkeltjes en we hebben heerlijk gegeten en gekletst onderling. Met een geweldige waar eerst nog een paar onprofessionele foto shot werd gehouden. Nadat we klaar waren met de berg gingen mijn host sister en ik nog een keer naar de night market om te shoppen. Overigens hebben we weer met de andere groep afgesproken om naar Taipei 101 te

gaan. Hierbij ging nog een vriendin van mn host sister mee (die ook mensen aan het hosten was).

Bij de taipei 101 hebben we nog meer mensen ontmoet die ook naar het kamp gingen. Dit maakte alles nog gezelliger omdat je al eerder met elkaar een vriendschap kan opbouwen.

Taipei 101:

Mooi uitzicht en in het restaurant gegeten heet zit dicht bij de MRT station.

Na de Taipei 101 gingen we met de hele grote groep traditioneel een soort van tie die doen. Dis alles was georganiseerd door de host broer en zussen van verschillende gezinnen.

Dag 3:

Zijn we met de grote groep naar het strand geweest en hebben we gegeten. Vervolgd door een avondje shop till you drop.

Kamp:

Mooiste tijd van mijn leven ! jammer dat het niet langer duurde.

Bij dit kamp is het leuk dat alle Taiwanese jongeren (die dus buitenlandse mensen hosten) ook mee gaan op kamp. Dus je hebt jonge taiwanese en jonge buitenlandse mensen die met elkaar de beste vriendschap opbouwen.

Alles is in dit kamp tot in de puntjes geregeld ik heb bij dit kamp geen op of aanmerkingen. Ook was dit kamp totaal niet strikt en heb je zeer veel vrijheid. Dit heeft denk ik ook te maken met de leeftijd van de buitenlandse kampleden. De lions leden in Taiwan waren zeer vrijgevig elke avond gaf 1 of meerdere mensen traktaties aan het hele kamp voor iets lekkers of iets leuks. Bij dit kamp wordt je wel gescheiden van je hostfamilie want ze willen dat je ook andere relaties opbouwt.

Ook heb je bij dit kamp een openingsceremonie en een sluitingsceremonie waarbij je echt je beste kleding mee moet nemen. Het is allemaal zooo groots aangepakt dat je in een 4 Sterre hotel zit met allemaal belangrijke mensen om je heen. En vervolgens hoop je niet dat je een fout maakt bij de repetitie van de opening ceremonie en dat je alles nog probeert te onthouding van wat nou eigenlijk de bedoeling was.

Ik had echt het idee dat ik me heel formeel moest opstellen maar toen het 6 uur s' avonds werd sloeg de boel om. DJ ging muziek draaien en iedereen was aan het feesten!

Na het kamp is er helaas wel een tyfoon gekomen waarbij we 2 dagen het huis niet konden verlaten. Dit vond ik niet zo erg want ik had het heel gezellig met mijn host sister. Ik praat nog steeds iedere dag met haar.

De activiteiten van het kamp waren:

- De president van Taiwan ontmoeten
- Naar musea gaan (onwijs mooi)
- Pretpark en waterpretpark (neem hoofdkapje mee haar moet bedekt zijn)
- Paintballen
- Dierentuin

- Watervallen
- Lantarens maken
- Ceramiek maken
- Tempels bezoeken

En nog veel meer !!!