

Reisverslag Californië

Vertrek

Daar stond ik dan op 11 Juli om 6 uur 's ochtends op Schiphol, slaapdronken en met mijn boarding pass. Wat een onwerkelijk gevoel was dat, over 4 uur zou ik in een vliegtuig zitten onderweg naar Californië. Vier weken lang weg van thuis, heel erg spannend vond ik het allemaal, maar wat had ik er zin in, al drie maanden lang had ik op deze dag gewacht. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en hoop dat dit reisverslag een beetje een beeld geeft van mijn tijd in "The Golden State".

San Francisco

Door alles wat ik op TV had gezien was ik best wel zenuwachtig om door de "American Customs" te gaan maar dat viel gelukkig heel erg mee. Ik werd hartelijk verwelkomd door de Lions organisatie en ontmoette ook mijn gastmoeder Leal ook al zou "gast oma" toepasselijker zijn want ze is 82 jaar oud. Samen met Georgia een meisje uit Brazilië en haar "host mom" zouden we de komende twee dagen San Francisco verkennen. San Francisco was geweldig we hebben in een cable car gereden, van typisch Amerikaans Ghiradelli ijs gesmuld, in Fishermans Warf rondgelopen en van het uitzicht op de San Francisco Bay genoten. Toen was het tijd om "Fog City" (een populaire bijnaam voor San Francisco) te verlaten en een autorit van drie uur af te leggen om naar Nevada City te gaan waar ik de komende negen dagen zou verblijven.

Nevada City – North California

In Nevada City woonde ik elf dagen lang in Co-Housing het was een soort woongemeenschap van ongeveer 30 huizen die vrij dicht aan elkaar gebouwd

waren, eigenlijk wat we in Nederland gewend ware. Dit was vooral leuk omdat er vier andere uitwisselingsstudenten in het complex woonden. Zo had ik de mogelijkheid om ze wat beter te leren kennen. In Nevada City heb ik de oudste goudmijn van Californië bezocht, dat was heel bijzonder omdat Nevada City een stad was die opbloeiende tijdens de Gold Rush. In Noord Californië heb ik heel veel genoten van de natuur, het heuvelachtige gebied bestaat voornamelijk uit bos. Zo ben ik ook een weekendje naar de bergen geweest waar we in de blokhut van een van de gastgezinnen verbleven, the “American way” of camping dus. Ik heb zelfs goud gevonden! Dat was echt super bijzonder. Tijdens mijn verblijf heb ik ook veel gezwommen in de Yuba River, een rivier die door het hele gebied stroomt. Nooit had ik verwacht dat er zo veel te beleven was in het Noorden de tijd vloog voorbij en binnen no time was het tijd om naar Fountain Valley te vliegen waar ik mijn tweede gastgezin zou ontmoeten.

Fountain Valley – South California

Wat activiteiten betreft was Zuid Californië mijn absolute favoriet. Ik ben meerdere keren naar het strand geweest, we zijn naar Hollywood geweest, hebben Universal Studios bezocht en zijn naar Disneyland geweest! We kregen we de kans om “Baseball game” mee te maken en natuurlijk kon een uitstapje naar een winkelcentrum niet ontbreken. In Balboa Beach heb ik voor het eerst in mijn leven wilde dolfijnen en walvissen gezien tijdens excursie met een “whale watching boat”. Naast deze geweldig spannende activiteiten kregen wij ook meerde mogelijkheden om een paar Leo’s te ontmoeten tijdens een Lions bijeenkomst, een poolparty en een strand barbecue die speciaal voor ons georganiseerd werd. Ook al ben ik zelf geen Leo was het inspirerend om te horen aan welke projecten te werken en hoe gepassioneerd ze over de club zijn. Mijn gastgezin in het zuiden was top! Diane en Scott waren zo ontzettend lief en de twee meisjes waarmee ik het gastgezin deelde waren ook super aardig. We werden verwend met een typisch Amerikaans pancake breakfast, uitstapjes naar de pedicure, pitstops bij de Starbucks en

natuurlijk alle leuke activiteiten die ik voorheen genoemd heb. Door de hechte band die we tijdens ons verblijf gevormd hadden was het lastig om afscheid te nemen van Scott en Diane toen ze ons naar het kamp brachten. Veel tijd om verdrietig te zijn was er niet want het schema van het kamp bleek propvol te zitten.

Camp Wrightwood

Van het kamp wist ook echt niet wat ik moest verwachten, ik had van veel mensen gehoord dat veel uitwisselingsstudenten het kamp een van de leukste onderdelen van de reis vonden, groot gelijk hadden ze. Het was zo'n typisch "Summer Camp" zoals je ze misschien kent van Amerikaanse films en series. Blokhutten, bomen, vuurplaats en een grote zaal waar we drie keer per dag aten. Er was een druk programma voor ons gepland en zo was er geen moment waar we ons konden vervelen. Bibi guns, boogschieten, zwemmen, wandelen, klimmen, knutselen elke dag was er iets leuks te doen. Vooral het sociale aspect van het kamp was geweldig daar leerde ik iedereen echt goed kennen en was er veel tijd om over onze verschillende culturen en landen te vertellen. Zodoende vond ik de landenpresentaties heel erg interessant en is mijn reislust aanzienlijk gegroeid na de 'culture exchange night'. Naar mijn mening vorm je de echte connecties met elkaar tijdens het kamp.

Tot Slot

Toen ik aan dit avontuur begon wist ik niet wat ik moest verwachten en ben dus ook met weinig verwachting naar Amerika gereisd omdat je zo naar mijn mening de beste ervaringen kunt opdoen, het is heel moeilijk om te beschrijven hoe leuk deze ervaring is geweest maar het is zeker een reis die ik nooit zal vergeten. Ik ben naar Californië gegaan met weinig verwachtingen en ben teruggekomen met onvergetelijke ervaringen en geweldige vrienden. Het is bizar dat je binnen vier weken zo een hechte band kunt vormen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Zodoende was het

afscheid nemen heel erg emotioneel voor het “groepje” dat wij in Californië gevormd hebben. Ik heb met veel mensen nog contact en we zijn allemaal druk bezig om elkaar zo snel mogelijk weer te kunnen zien. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit heb mogen beleven, zoiets zal ik denk ik nooit meer meemaken en ik wilde de Lions Club Oost Zeeuws-Vlaanderen en Lions Club International uiterst bedanken voor deze geweldige kans.

Sanne

!