

Via de Lions club mocht ik op jeugd uitwisseling richting Australië. Ik werd toegewezen naar een familie in Melbourne. Deze reis duurde van 1 juli tot en met 1 augustus. Ik heb ontzettend genoten en veel geleerd van het land en zijn cultuur. Het is een reis om nooit te vergeten!

Dag 1,2 en 3 Op Schiphol heb ik mijn reisgenootschap ontmoet, de eerste vliegreis richting Abu Dhabi vlogen we met 5 Nederlanders. Op Abu Dhabi afscheid genomen van 2 meiden en doorgevlogen naar Melbourne. In Melbourne aangekomen, op de lokale tijd van 6 uur 's ochtends. Tijdens de lange rij van de douane heb ik onze mooie knal oranje Lions T-shirt aan getrokken. Na lange tijd heb ik kennis gemaakt met mijn gastgezin. Na een rit van 50 minuten bij hun huis aangekomen in Bacchus Marsh. Mooi groot huis op een heuvel met prachtig uitzicht. De rest van de dag voornamelijk gerust en geslapen.

Dag 4 Vandaag veel brochures gelezen en even met de dochter naar de stad geweest. 's Avonds mee geweest naar de lokale Lions Club meeting. Hier heb ik een stukje over mijzelf vertelt, mijn relatie tot de Lions Club en mocht ik de Nederlandse vaandel overdragen aan de president van de club en kreeg ik hun vaandel terug. Was een erg gezellige bijeenkomst en ik heb veel geleerd wat zij voor de maatschappij deden.

Dag 5 Samen met moeder en dochter rond gereden. De natuur veraste mij erg, het lijkt soms erg op Schotland, grote groene heuvels afgwisselend met bos. Eerst zijn we naar de Trentham falls geweest, de 30 meter hoge waterval in een mooi bosgebied. Daarna naar natuurlijke Springs geweest, hier mochten we water oppompen. Het water smaakte allemaal anders, de ene met koolzuur en de andere had een gele kleur van de hoeveelheid Sulfaat. Als laatste zijn we naar een Chocolat mill geweest, voor de echte chocolade liefhebber. Een grote kop warme chocolademelk van belgische chocolade.

Day 6 Rustdag

Day 7 Serendip Sanctuary. Hier hielden ze kangoeroes, emoes, watervogels, frogmouth en wallaby's in een reservaat. Deze dieren waren niet geheel wild, maar leefde vrijer dan in een dierentuin. Paar 100 meter van ons huis graasde een aantal kangoeroes. Deze waren de eerste die ik zag en zij hadden ze ook nog nooit zo dichtbij huis gezien.

Day 8 Heerlijk gewandeld op de heuvel waar het huis op stond. Tijdens mijn wandeltocht kwam een 2x een groepje grijze kangoeroes tegen.

Day 9 Queen Victoria Market – Melbourne city. Vandaag ben ik samen met de vader de stad in geweest. Hier heeft hij mij een rondleiding gegeven. Wij zijn eerst naar de Queen Vic Market gegaan. Dit is een grote overdekte markt waar alles wordt verkocht. Van souvenirs tot etenswaren. Klein rondje gelopen rondom Swanston Street, hierbij naar de State Library geweest. Daarna naar Brighton beach gereden waar we de gekleurde strandhuisjes konden zien. OP de terugweg zijn we door de verschillende culturele wijken gereden: Vietnamees, Grieks, Chinees en Italiaans. Op de markt Nederlandse kaas gekocht om thuis te proeven. Ze vonden het erg lekker.

Day 10 The Great Ocean Road. Dit was een grote dag dus we zijn vroeg vertrokken. The Great Ocean Road is een mooie slingerweg langs de kust en grote stukken bos aan de andere kant van de weg.



Rond Princetown kwamen we bij de Twelve Apostles. Dit zijn rotsformaties die zijn afgesleten van het vaste land door de zee. Er waren er ooit twaalf maar er zijn nu nog 7 over. Daarna naar het binnenland weer ingetrokken waar we naar twee kaasproeverijen en chocolade makerij zijn geweest. Daarna weer terug naar huis gereden. Deze dag hebben we ongeveer 800 km gereden.

Day 11 Rustdag

Day 12 Melbourne. Wij zijn naar Melbourne gegaan met de trein. Hier zijn we naar de Eureka Skydeck geweest. Dit ligt in de eureka toren op de 88^{ste} verdieping en dat ligt op 297 meter hoogte. Hier heb je een 360 graden uitzicht van Melbourne stad en omgeving. De moeder kom goed uitleggen wat waar ligt en welke betekenissen sommige gebouwen hadden voor de stad. In de stad is er veel kunst te vinden, soms mooi en soms raar. Na de toren zijn we de stad ingelopen en hebben we een rondje gelopen via de souvenirs winkels en door de verschillende arcades. We zijn ook nog even de anglicaanse kerk binnen gelopen. OP de terugweg naar de trein via het winkelcentrum Crown gelopen. Hier zitten de casino's van Melbourne en kom je de duurste sieradenwinkels tegen. Thuis hebben ze een cd opgezegd waar alle Aussie liedjes opstonden, zoals Waltzing Mathilda.

Day 13 Zelf wezen wandelen in het Lederderg state park, hier heerlijk gestruind en wilde geiten gezien.

Dag 14 Penguin Parade – Philip Island.



Na een kleine drie uurtjes in de auto kwamen we aan in Philip Island. Hier zijn we eerst naar the Nobbies gereden. Hier kun je heerlijk genieten van het kust uitzicht met hoge kliffen en ruige zee. Het waaide lekker hard, dus we hebben helaas geen zeeleeuwen gezien. Maar wel hoge golven die op de kliffen botsten. Daarna doorgereden naar de 'Pinguïn Parade', hier komen pinguïns aan land om te slapen. Rond de schemering kwamen ze aan land. Deze pinguïn soort is de kleinste van allemaal. Hij is rond de 30 cm hoog. Als afsluiting fis hand chips gegeten.

Day 15 Vandaag weer de heuvel op geklommen en dit keer verder gewandeld. Het leek net kleine kopie van Engeland; mooie groene heuvels en klein stromend riviertje onderin. Deze dag heb ik een konijntje en een wedge-tailed eagle gezien. 's Avonds heerlijk nacho's en taco's op.

Day 16 Etihad Stadium. Rond half 4 begon de wedstrijd tussen de teams: North Melbourne 'kangoeroes'- Adelaide. Was een mooie wedstrijd van het Australische football. Dit lijkt een beetje op rugby. Helaas had ons team verloren met 77-105.

Day 17 Kamp Koala. Rond 11 uur zijn we weg gereden om even een detour te maken via de verschillende stranden. Rond 3 uur kwamen we aan bij kamp Koala. Hier kreeg ik een tas met het programma erin, een hoodie en een keycord waar mijn groepsnaam en mijn eigen naam op stond. Ik zit met twee andere meiden op een kamer: eentje uit Turkije en eentje uit Estland. Nadat iedereen er was hebben we een aantal spelletjes gedaan om elkaar te leren kennen. Heerlijk schnitzel gegeten en 's avonds een gok spelletje en UNO gespeeld. Rond half 10 de eerste landenpresentatie gezien: Australië en Denemarken.

Day 18 Om 08:00 eruit met om half 9 het ontbijt. Half 10 hebben we ochtend gymnastiek gedaan. Als lunch hebben we onze eigen pizza's gemaakt met een geinige uitleg erbij. De pizza's werden gebakken in een echte steenoven. Na de lunch op de fiets gesprongen richting Queenscliff. In onze teams moesten we een speurtocht lopen. We hadden 6 opdrachten gekregen. 1^e waterballonnen schieten; 2^e vuurtoren traptreden tellen; 3^e pier platen tellen – het waren er 999; 4^e vragen beantwoorden in het VVV kantoor; 5^e worst opeten en plaatjes van een ijsje op winkelruiten gezocht en als 6^e een kaasproeverij. 's Avonds hadden we een indoor olympics met allemaal kleine spelletjes. Landenpresentatie: Canada, Estland en Slovenië.

Day 19 Sovereign Hill - Wildlife Park. Sovereign Hill is een openluchtmuseum in Ballarat met het thema Gold Rush. Dit begon in de jaren 1850. Dit was de tijd waarin goud werd gevonden in Ballarat en iedereen over de hele wereld deze kant op kwam om goud te delven. Hier kregen we tijd voor ons zelf om het park te bekijken en mochten we een ondergrondse tour lopen. Daarna op weg naar het Wildlife Park. Hier lopen de kangoeroes vrij rond en mochten wij ze aaien en voeren. 's Avonds film gekeken en landenpresentatie van Duitsland, Italië, Taiwan en Turkije.

Day 20 Vandaag werden we opgesplitst in 2 groepen. De eerste groep waar ik bij zat ging eerst een rondje mountainbiken. We hebben heerlijk langs het strand gefietst en even een vuurtoren bekeken. Daarna zijn we gaan kanoën. Ik zat met een Australiër in de kano. Hierbij hebben we een stingray vastgehouden. Verder kregen we van onze begeleider een korte uitleg over het gebied waar we voeren. Als lunch kregen we hamburgers en worsten van de BBQ. In de middag hebben we een rondvaart gedaan in Philip Bay. Hierbij pinguïns, zeeleeuwen en watervogels zoals de Jan-van-Gent gezien. 's Avonds hadden we de bush dance. Uiteindelijk hebben we 3 uur lang originele Australische dansen gedanst. Erg vermoeiend maar ook erg gezellig. Landenpresentatie: Finland, USA, Japan en Frankrijk.

Day 21 Melbourne. Met de trein zijn we vandaag naar Melbourne gegaan. Hier mochten in groepen van 4-6 personen rond dwalen. Ik had een groepje van totaal 5 personen. Wij hebben voornamelijk toerist gespeeld en zijn van hot naar her gereden en gelopen. We hebben de eerste en tweede parlement house gezien, we zijn naar de Shrine of Remembrance geweest.



Na even rennen waren we precies weer om 18:00 op het station. Na even wat gegeten te hebben, zijn we terug gereden naar Geelong. Hier werden we weer opgehaald door onze taxi's naar het kampterrein. Deze dag hebben we heel veel selfies gemaakt 😊.

Landenpresentatie: Indonesië, Israël en Nederland

Day 22 's Ochtends zijn we gaan boogie boarden. Dit is een soort van surfen alleen ga je liggen op de plank. Erg leuk maar ook heerlijk koud. Gelukkig hadden we een wetsuit aan. Ik heb het toch voor

elkaar gekregen om een boemerang te mogen gooien en het is nog best lastig. De rest van de middag ons voorbereid op de miss camp koala quest en de talenten show. Ik heb meegedaan aan de talenten show door een stukje te zingen met een groepje. We hebben 'We are the world' van USA for Africa gezongen.

Day 23 Afscheid. Helaas moesten we vandaag afscheid nemen van iedereen. Rond 10 uur werd ik door de vader opgehaald en zijn we via een rondje Geelong terug naar het huis gereden. 's Avonds nog even naar vrienden van de familie geweest en daarna heerlijk naar bed.

Day 24 Nationaalpark The Grampians. Als eerste zijn we naar het Aboriginals centrum gegaan om even rond te kijken. Daarna reden we naar het eerste uitzichtpunt 'Boroka' en hier hebben we helemaal niks gezien. er hing namelijk een dichte mist. Als 3^e gingen we naar een waterval genaamd Silverband falls. Hierna zijn we naar een ander uitzichtpunt "the balkonies" gegaan. Als laatste zijn we naar de Mckenzie falls gereden. Dit is een prachtige brede waterval. Afgelopen weken heeft het veel geregend, dus de waterval had veel water toevoer. Deze dag hebben we veel dieren gezien zoals kangoeroes, emoes, een kookaburra, walibi's en een hert.

Day 25 Vandaag mee gegaan met een andere Lions club lid. Hierbij heb ik heerlijk kunnen wandelen met een groep dames langs een grote rivier in Geelong. Hierbij liepen we langs een mooie woeste waterval. Het was voornamelijk erg gezellig en lekker veel gekletst met de dames. Aan het einde van de wandeling heerlijk geluncht.

Day 26 Ballarat. Ik ben even mee geweest naar de universiteit waar aan de dochter studeert. Dat was een hele grote campus met veel gebouwen. Daarna met de moeder door gereden naar de plaats Ballarat. Hier heerlijk rondgekeken en later ergens koffie gedronken. Helaas was het die dag ontzettend koud, dus we zijn vroeg naar huis gegaan.

Day 27 Vandaag mee gegaan met een ander lid van de lokale Lions club. Hierbij zijn we naar het nieuwe ziekenhuis van Geelong gereden en kreeg ik een kleine rondleiding van een verpleegkundige. Verder lekker thee bij hen gedronken. 's Avonds zelfstandig een typisch Nederlands gerecht gekookt: Boerenkool. Met boerenkool 'kale' uit eigen achtertuin. Was nog best lekker.

Day 28 Rustdag

Day 29 Weer een keertje mee geweest met een ander lid van de Lions Club. Hierbij ben ik naar de State Emergency Service (SES) geweest en kreeg ik daar een rondleiding. Daarna doorgereden naar de CFA. Dit is de vrijwillige brandweer, waar ik ook een rondleiding kreeg. Heb veel nieuwe dingen geleerd. Verder zijn we naar het huis van de oude smid geweest. Na de lunch zijn we naar een heuvel gereden en hebben we arenden gespot. We hebben er twee gezien.

Day 30 Dandinongs. Dit is ook een nationaalpark wat dicht tegen de stad Melbourne ligt. Hierbij naar een aantal uitkijkposten geweest waar we een mooi overzicht hadden van de stad. Verder zijn we naar een bloementuin geweest die het hele jaar bloemen heeft en zijn we naar een sanctuary geweest. Dit is gebaseerd op een kunstenaar die beelden van de Aboriginals uit steen hakte. Zag er erg indrukwekkend uit. 's Avonds biefstuk van de BBQ gegeten, want de vader moest zichzelf bewijzen. Ik had vertelt dat het verhaal gaat dat alles zwart is wat van de BBQ af komt in Australië. Hij wou per se het tegendeel bewijzen. ☺ het is hem wel gelukt.

Day 31 Afscheid. Vreselijk dag was het. Ik heb de hele dag eigenlijk gewacht om te vertrekken. Om de tijd te doden zijn we nog even foto's gaan maken van 'Avenue of Honour' in Bacchus Marsh. Rond half 6 toch maar naar het vliegveld gegaan. Daar kwam ik een aantal kampgenoten tegen. Daar toch

maar afscheid genomen van mijn familie en door de douane gelopen. Na de douane was het maar even wachten en toen mochten we het vliegtuig in. Op naar huis.