

Lions Youth Exchange Austria 2016

Saskia

Op zaterdag 9 juli 2016 was het zover en stapte ik in de trein. Het was de eerste keer dat ik een internationale treinreis zou maken en alleen, dus het was best spannend. Tien uur later kwam ik gelukkig veilig aan in Salzburg en stond mijn hostfamily me op te wachten. Mijn eerste indruk was dat het erg aardige en gastvrije mensen zijn en dat bleek te kloppen. Vooroordelen over Oostenrijkers klopten ook: drie uur na aankomst stond ik gekleed in een *dirndl* op een typisch *Bierfest*. Ik deelde



deze hostfamily met Iannis uit Griekenland, die naar hetzelfde camp als ik zou gaan. Ondanks de regen hebben we ons geen dag verveeld. We hebben uitstapjes gemaakt naar onder andere *Liechtensteinklamm*, *Grossglockner*, een zoutmijn, *Hangar 7* en we waren veel samen met de vrienden van mijn hostsister Stephanie. Ik kon het erg goed met haar vinden en we hebben samen saxofoon (ik) en piano (zij) gespeeld. Het was een fantastische week waarin ik heel veel gezien heb van Salzburg en omgeving en veel geleerd heb over Oostenrijk en Griekenland.



Bij aankomst in het camp was het wel even wennen met 28 campers uit 22 verschillende landen. Gelukkig voelde iedereen



zich al snel thuis en het weer werd een stuk aangenamer en zonniger. De eerste dag leerden we een 'camp dance' die we een week later tijdens de *Evening of Nations* moesten opvoeren voor mensen van betrokken Lionsclubs. Ons camp lag direct aan de Mondsee, een groot meer. Iedere mogelijkheid om een verfrissende duik te nemen hebben we dan ook benut! Wederom een bezoek aan Salzburg gebracht, maar ditmaal bezochten we ook de show 'Sound of Music' in het Salzburger Marionettentheater. Mozart is echt overal in de stad te vinden en daarom mocht een selfie met hem niet ontbreken (Aiste, Zweden – ikzelf – Anna, Finland).

Wie aan Oostenrijk denkt, denkt aan wandelen in de bergen. Dat hebben we tweemaal gedaan. De eerste keer in het beroemde skioord Kitzbühel en de tweede keer van de Schafberg naar St. Wolfgang. De laatste was erg zwaar en de volgende dag liep iedereen dankzij de spierpijn als een pinguïn. Het uitzicht vanaf de top was het echter zeker waard.

Omdat ons camp op zo'n perfecte locatie lag, hebben we ook veel watersporten gedaan. *Paddle boarding* vond ik superleuk. In de zon op het water met overal om je heen mooi uitzicht. Zeilen vond ik ook heel gaaf! Hoewel we onszelf 'dreamteam' noemden, hebben we de wedstrijd op de laatste dag helaas niet gewonnen. Foto rechts v.l.n.r. Vaiva, Litouwen – Sarp, Turkije – ikzelf – Mert, Turkije – Anna, Finland.





Het programma in het camp bevatte ook veel vrije tijd en dat was wel fijn. Zo kon iedereen ook een beetje zijn eigen ding doen: lezen, zwemmen, gitaar spelen of kletsen. Op de laatste avond hadden we een afsluitend feest op een boot. Dat was geweldig en de zonsondergang maakte het helemaal af.



Ik heb 3 onvergetelijke weken gehad waarin ik veel heb geleerd over verschillende culturen en nieuwe vrienden van over de hele wereld heb gemaakt.

