

Lions Youth Exchange: Ontario, Canada 2016

Na maandenlang te hebben uitgekeken naar de uitwisseling, was het op zaterdag 25 juni eindelijk zover. Canada had van begin af aan mijn voorkeur gehad, vanwege de combinatie van mooie natuur en metropolen als Toronto en Vancouver. Toen ik op deze dag het vliegtuig instapte wist ik dat dit het begin zou zijn van een mooi avontuur, echter had ik niet verwacht dat alles zo goed uit zou pakken.



Ik had een directe vlucht van Schiphol naar Toronto Pearson International. Na acht uur onderweg te zijn geweest werd ik in de vroege middag opgewacht in de aankomsthal, door de organisator van de uitwisseling. Niet veel later ontmoette ik mijn eerste gastgezin, een ontzettend vriendelijk en gastvrij gezin zoals uiteindelijk zou blijken. De eerste tien dagen bracht ik bij hen door in Belmont, een kleine stad in Ontario, niet ver verwijderd van London. Het gezin bestond uit de ouders Dave en Rose, en hun twee zonen Nathan en Dylan. Ik voelde mij hier binnen de kortste keren thuis, en heb er een

ongelooflijk mooie tijd gehad. Ik heb veel van de omgeving gezien, zoals het grootstedelijke London, het strand van Lake Erie, en de uitgestrekte graanvelden. Daarnaast hebben we meerdere sportieve activiteiten ondernomen, waaronder kajakken en *zip-lining*. Ik heb in de eerste dagen verschillende Lions bijeenkomsten bijgewoond, en daardoor kennism gemaakt met veel buurtbewoners. Het fijne vond ik dat ik ook de vrijheid kreeg om zelf te bepalen wat ik wilde doen, waardoor ik binnen korte tijd veel nieuwe vrienden heb gemaakt. Een van de hoogtepunten vond ik de nationale feestdag, Candada day, op 1 juli. Vergelijkbaar met Koningsdag, vonden er op deze dag veel verschillende activiteiten plaats, afgesloten met een grote vuurwerkshow. Wat mij zeer verbaasde was de hoeveelheid Nederlanders die in dit deel van Canada leefden. Doordat het zuidwesten van Ontario een grote landbouweconomie heeft, zijn veel Nederlandse boeren in de jaren zestig naar dit gebied geëmigreerd. Ik heb veel interessante verhalen gehoord, en kon nu en dan zelfs in het Nederlands praten.

Na tien dagen wisselde ik, net als de andere uitwisselingsstudenten, van gastgezin. Ik kwam terecht bij een ouder gepensioneerd echtpaar in een ontzettend klein dorpje, genaamd Appin. Hier zat ik samen met Filippo, een van de jongens uit Italië. Zijn Engels was aanvankelijk niet al te best, maar in de loop der tijd verbeterde dit en kon ik het goed met hem vinden. De gastouders, John en Mary, hadden respectievelijk een Italiaanse en Nederlandse achtergrond. Aanvankelijk had ik wat moeite om mij weer aan een nieuw gezin aan te passen, vooral omdat ik veel afhankelijker was dan in mijn eerste week. In



Appin was absoluut niets te doen, dus hebben wij veel uitstapjes gemaakt naar London, een leuke stad met veel studenten. Verder zijn we naar een mooi natuurreservaat geweest, Elora Gorge, en hebben we een dag gespendeerd in Toronto. Hier zijn wij onder meer de CN Tower in geweest, en hebben wij het Royal Ontario museum bezocht. Dit was al met al een mooie dag, echter zorgde de lang heen- en terugrit ervoor dat er relatief weinig tijd in de stad zelf overbleef. Tevens was dit de laatste dag bij het gastgezin, en konden wij ons opmaken voor het laatste deel van de uitwisseling, het kamp.

Het kamp vond plaats in Mount Brydges, wederom een kleine stad in de buurt van London. De eerste dag vond de traditionele openingsceremonie plaats en was er veel tijd voor kennismaking met alle anderen. Er waren in totaal elf uitwisselingsstudenten, afkomstig uit negen verschillende landen: Finland, Italië, Israël, Oostenrijk, België, Frankrijk, Hongarije, Turkije en Nederland. De nachten brachten we door in de door onszelf opgezette tenten, op het terrein dat beheerd werd door de



lokale Lions club. In de nabijgelegen sporthal konden we 's ochtends douchen, waarna het ontbijt plaatsvond in een hangar op hetzelfde terrein. Zowel het ontbijt als het avondeten werd vrijwel altijd bereid door verschillende Lions club uit het district. In deze laatste week hebben we verschillende uitstapjes gemaakt. We zijn onder andere een dag naar de Niagara Falls geweest, we hebben paardgereden, tubing (een soort raften) gedaan, en veel gesport. Door al deze activiteiten zijn we als groep snel naar elkaar toe gegroeid, en hebben we met zijn allen een hechte vriendschap opgebouwd. Het was daarom voor de meesten niet eenvoudig om afscheid te nemen op de vertrekdag.

Het is moeilijk om op papier uit te drukken hoe mooi en interessant deze uitwisseling geweest is, maar ik kan iedereen die dit leest aanraden hetzelfde te doen. Het is de ultieme manier om een land te leren kennen, en vriendschappen te maken voor de rest van jouw leven. De drempel om opnieuw naar Canada te gaan is voor mij in ieder geval een stuk lager geworden.

Malte (20)

