

Lions Youth Exchange Hong Kong & Macau 2016

Kirsten

Op 14 juli was het dan zover. Eigenlijk begon mijn uitwisseling op 15 juli, maar omdat het meer dan 12 uur vliegen is vertrek je de dag ervoor. Voordat iedereen van het kamp vertrokken was uit zijn eigen woonplaats had onze kampleider een WhatsApp groep aangemaakt. Zo konden we elkaar al een beetje leren kennen.

Ik vloog via Londen en kwam op vrijdagmiddag 15 juli aan. Mijn gastgezin heeft mij op het vliegveld opgehaald. Ook iemand van de Lions club stond daar om ons op te vangen. Ik zat samen met Mika uit Israël in een gastgezin. Mijn gastgezin bestond uit Stephen (de vader), Judy (de moeder), Justin (zoon van 11 jaar), Jasmine (zusje van 5 jaar) en Julius (baby van 10 maanden oud).

Ik had echt een geweldig gastgezin. Ze waren gastvrij, heel gul en ze hebben mij geleerd hoe het is om in een Chinese familie te wonen. Mede dankzij hun openheid en gastvrijheid weet ik een beetje wat de Chinese cultuur inhoud en hoe het eten daar is. Ik heb mijn gastgezin cadeautjes uit Nederland gegeven en ze hebben wat Nederlandse woordjes geleerd zoals goedendag, slaap lekker en ik hou van jou.



De eerste week verbleef ik bij mijn gastgezin en het hoogtepunt was al het verschillende eten proberen en naar Disneyland Hong Kong! Het was een geweldige dag! Ook mochten wij zelf met het openbaar vervoer. Wij hebben bijna alle metrostations gehad. Ons metrostation was Wong Tai Sin. Tijdens ons verblijf bij het gastgezin hebben we overdag dingen met de groep gedaan zoals The Peak, Stanley, museums en andere dingen gezien. Zo leerden we de groep kennen voordat we op kamp gingen.

Na de week bij het gastgezin vertrokken Mika en ik met de rest van de campers naar Macau. Macau staat vol met super dure hotels en casino's. Oorspronkelijk is het Portugees.

Doordat het in de zomer continue 33 graden is in Hong Kong/Macau, is het gewoon te warm om buiten te zijn. Het zweet drupt letterlijk van je af. Iedere huishouden heeft daarom ook Airconditioning in elke kamer en vluchten alle Hong Kongers naar grote winkelcentra. Op elke hoek van de straat zit wel een groot winkelcentrum. Het gevolg hiervan was dat ik ziek werd. Ik was niet gewend aan de grote temperatuur verschillen van binnen en buiten.

Na Macau hadden we ons kamp in een hostel in Hong Kong. Dit was één van de beste hostels die ik gehad heb. We sliepen met acht meiden op een kamer en er was nog een kamer met acht meiden en nog een jongens kamer. Totaal waren er 22 campers, vanuit 16 landen.

Ondanks dat ik deze ervaring niet snel zal vergeten zat er ook een keerzijde aan deze reis. Ik had de tijd van mijn leven omdat ik dat zelf zo gecreëerd heb. We hadden elke dag minstens 2 uur vrije tijd. Ik wilde niet elke dag shoppen, dus heb ik mijn reisgids erbij gepakt en ben ik er zelf op uit getrokken. Anders had ik waarschijnlijk de mooie Tempels niet gezien en de belangrijkste markten niet. Het kamp was niet heel erg goed georganiseerd. Er was te veel vrije tijd en een paar dingen werden afgelast zoals het fietsen en de Kungfu class. Dit was erg jammer.



We hebben we heel veel succesvolle mensen leren kennen die een hoge positie binnen de Lions club hebben. Dat was allemaal interessant, maar liever had ik met de groep de Chinese opera meegemaakt en of ander bezienswaardigheden bezocht.

Tijdens heb kamp heb ik met de groep The Big Buddha gezien, Dragon Boat racing gedaan, heel veel Chinese tempels gezien, heel veel winkelcentra gezien, The Peak, Stanley, Macau (dit is het Las Vegas van China) voor twee dagen ontdekt en een geweldige tijd met de groep gehad.

Onze groep was geweldig. Er zaten zulke aardige, lieve mensen in. En ik heb nu vrienden in 16 verschillende landen gemaakt.

Na drie weken alleen maar rijst, noedels en andere vreemde dingen gegeten te hebben was ik uiteindelijk blij dat ik weer thuis was. Dan kon ik weer gewoon aardappels eten. Ik heb alles geprobeerd wat zij mij voorschotelden, want het is ongeleefd om nee te zeggen terwijl je niet eens weet hoe het smaakt. Eén keer kreeg ik duivenkoppen en duiven pootjes voorgeschoteld. Dat is de enige keer dat ik nee heb gezegd. Ook heb varkens snuiten, tongen, poten en huid gezien. Gefrituurde varkensoren is een echte lekkernij zegt men.

Ik ga deze ervaring niet snel vergeten. Ik had er de tijd van mijn leven. En als ik de kans krijg ga ik zeker nog een keer terug





再見

Tot ziens