

Lions youth exchange: Faroe Islands – The raw and open nature

Op 1 juli was het dan zover dat ik eindelijk mocht vertrekken naar de Faeröer eilanden om daar drie weken door te brengen. De Faeröer eilanden zijn een eilandengroep in de driehoek Noorwegen, IJsland, Schotland en behoren officieel tot Denemarken. Van wat ik er van had gezien op internet was de natuur er prachtig en nog onontdekt door menig toerist. Na een lange dag reizen kwam ik aan op het vliegveld, waar ik werd opgewacht door mijn gastgezin (Johan en Signa). De week die ik bij hen heb doorgebracht, samen met Garrett uit Amerika en Adele uit Italië, vloog voorbij aangezien Johan ons van alles wilde laten zien. De weersomstandigheden op de Faeröer eilanden kunnen erg snel wisselen en het is er een groot deel van het jaar regenachtig en mistig dus wanneer de zon schijnt moet je het er ook goed van nemen en zoveel mogelijk ondernemen als je kunt. Aangezien een groot deel van de Faeröerse economie berust op vis zal het je niet verbazen als ik vertel dat ik in deze week enorm veel vis heb gegeten en zelfs ook heb gevangen!



Ons gastgezin had goed contact met twee andere gastgezinnen en dus hebben we in deze week ook al wat andere campers leren kennen. We zijn met z'n allen gaan hiken om de top van een erg steile berg te beklimmen. Erg zwaar, maar met een geweldig uitzicht als beloning vergeet je dat al snel. Op de top hebben we een typische lekkernij geprobeerd: walvisvlees. De Faeröer eilanden staan bekend om hun walvisjacht en veel mensen van buitenaf zijn hier erg kritisch over. Ik moet zeggen dat het niet echt mijn favoriete snack was, maar ik vind het leuk dat ik kan zeggen dat ik het eens geprobeerd heb. Tijdens deze week in het gastgezin heb ik erg veel meegekregen van de cultuur op de Faeröer eilanden en het karakter van de mensen. Ik denk dat je zoiets het beste meekrijgt als je een week meedraait met een gezin en dat is bij mij erg goed gelukt.

Na een hele leuke week in het gastgezin was het tijd om aan het kamp te beginnen. 25 Jongeren uit 18 verschillende landen kwamen tezamen in de hoofdstad, Torshavn. Na een namenrondje en een introductiespel kenden we elkaar al wat beter en werden de gesprekken ook wat uitgebreider. Helaas zat het weer de laatste week niet echt mee waardoor er veel plannen gewijzigd moesten worden en we niet zoveel meer van de omgeving konden zien, maar ook dit was geen ramp aangezien tijd met elkaar doorbrengen sowieso gewoon al leuk is. Waar ik na twee weken in ieder geval achter ben gekomen is dat we uiteindelijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Iedereen toonde erg vele interesse in elkaars cultuur en de bijbehorende tradities. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik een aantal waardevolle vriendschappen heb gesloten met mensen die ik hopelijk in de toekomst nog vaker zal zien. Deze uitwisseling heeft me veel geleerd en ik ben erg dankbaar dat ik hieraan deel heb mogen nemen.

