

# Lions Camp

## Scotland 2016

Yoep

Hallo allemaal, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Yoep , 19 jaar en tweedejaars student Technische Informatica. In de zomer van 2016 ben ik met Lions Youth Exchange naar Groot Brittannië gegaan. Ik zeg nu Groot Brittannië in plaats van Schotland, omdat ik tijdens de homestay in Engeland ben geweest, Worcester om precies te zijn. Dit is niet mijn eerste Lions Youth Exchange, vorig jaar ben ik namelijk met de Lions naar Hongarije geweest. Daarom was ik dit jaar niet heel nerveus om de vliegreis en hoe dingen uit zouden pakken, aangezien het vorig jaar ook allemaal top geregeld was.

### Homestay

19 juli was het eindelijk zo ver, om 12 uur zou ik naar Birmingham vliegen om vervolgens al om half een aan te komen. Voor dat ik naar Birmingham vloog kwam echter al een aantal Lions tegen op Schiphol, aangezien dat een best veel voorkomende tussenstop is om naar de wat kleinere vliegvelden van Groot Brittannië te vliegen. Op Schiphol heb ik dus al kennis kunnen maken met 2 Finnen en een ander meisje dat ook uit Nederland die kant op vertrok, Nina van Velsen. In Birmingham werd ik ontvangen door 2 goede vrienden van mijn Host familie, Ron en Linda. Die namen mij in de auto mee terug naar Worcester, wat ongeveer een uurtje rijden was. Daar aangekomen ontmoette ik voor het eerst mijn Host moeder, Joy. Even later kwam



1 - Worcester

ook mijn Host vader terug van zijn werk, Ian. De eerst avond hebben we in een Engelse pub gegeten met de lokale Lions vereniging, en toen kwam ik er ook achter dat er nog een Youth Exchange student uit Hongarije in de buurt was, Àkos, waarmee ik de rest van de week activiteiten zou gaan doen. Samen met Àkos heb ik tijdens de homestay een enorm druk programma gehad. Zo zijn we de eerste dag naar Wales gegaan, om de Royal Welsh Show te bekijken. De Royal Welsh Show is een enorme Agricultural beurs in Wales, waar er naast dieren en tractors ook allerlei verschillende voorstellingen waren, waaronder een monster truc show. De volgende dagen zijn we naar Stratford upon Avon, de plek waar William Shakespeare geboren is, en naar het Black Country Living Museum geweest. Het Black Country Living Museum is een museum over hoe de 'Black Country' er uit zag in de Victoriaanse tijd. Op zaterdag was een relax dag, en was er alleen een barbecue gepland. Zondag stond er een fiets uitje gepland, wat een leuk stuk was om te fietsen mits het niet geregend had. Na een tweede rust dag op maandag zijn we dinsdag naar de Severn Railway geweest, een gerestaureerde stoomtrein. Dit is gecombineerd met een uitstapje naar het spoorweg museum wat zich bij een van de stations bevindt waar de stoomtrein langs gaat. Op woensdag zijn Àkos en ik naar London geweest, samen met de Host family van Àkos. Daar zijn

we lang bijna alle bekende touristen uitstapjes geweest, en hebben een stukje op de Thames gevaren. Op de laatste dag in Worcester heb ik aan een Skittles toernooi die door de lokale Lions Club georganiseerd was meegedaan. Skittles is een spel dat veel lijkt op bowlen, maar dan met een pin minder en worden de pins niet geautomatiseerd teruggezet.

## Camp

Op vrijdag gingen Àkos en ik naar Schotland toe, met de trein. Waar je in Nederland met 2 – 2,5 uur redelijk overal kunt komen, hebben wij er ongeveer 4 -5 uur gedaan om va

n Worcester naar Dumfries te gaan. Gelukkig hadden we maar twee keer een overstap, in Birmingham en in Carlisle. Door vertraging hadden we nog bijna de overstap in Carlisle gemist, maar gelukkig had de trein naar Dumfries zelf ook vertraging. In de trein naar Dumfries kwamen we een groep van 10 meiden tegen die ook naar de Lions Youth Exchange gingen, dus konden we ons alvast voorstellen. Tijdens het kamp verbleven we in het Cairndale Hotel, een (best wel luxe) hotel in het centrum van Dumfries. Tijdens het kamp hebben we te veel leuke dingen gedaan om allemaal te beschrijven, dus zal ik er een paar uithalen. Een ding wat enorm leuk was, was het uitstapje naar Glasgow. We hebben in een aantal museums kunnen kijken, aangezien de Schotse musea geen geld mogen vragen voor de entree. We hebben afgesloten met de Military Tattoo in Glasgow, een enorm



2 - Glasgow Military Tattoo



3 - Groepsfoto Edinburgh

grote muzikale show waar allerlei militaire muziek groepen van over de hele wereld een stukje spelen. Halverwege het kamp hebben we een dag vrijwilligerswerk gedaan. We hebben toen het schoolplein van een basisschool opgeknapt. Zo hebben we overal het onkruid weggehaald, hebben we een aantal bloembakken gemaakt van oude auto en trekker banden, en hebben we een kruiden tuin aangelegd. Wat enorm jammer was, was dat we die dag last hadden van typisch Brits weer, namelijk regen. Gelukkig kon de regen ons niet tegenhouden om er toch wat moois van te maken die dag. De leukste activiteit van het kamp was toch wel het concert wat aan het eind van het kamp door ons gegeven werd.

Er was een enorm gezellige sfeer, en bijna iedereen had wel een rol in het concert. Als je niet een instrument aan het bespelen of aan het zingen was, had je wel een andere taak die je op je kon nemen. Uit eindelijk was het een enorm geslaagde avond waar een hoop lol gemaakt is.

**Conclusie**

Ook dit jaar heb ik een enorm geslaagde Youth Exchange gehad. Ik heb het gevoel dat ik weer enorm veel nieuwe mensen heb leren kennen, en dat ik het doen en laten andere culturen dan de onze toch weer een stukje beter kan begrijpen. Ik wil graag beide Jims bedanken voor het organiseren van zo'n super tof kamp, en Ralph en Dick van Lions Club Nederland bedanken voor het mogelijk maken dat ik toch nog met de Lions Youth Exchange mee mocht.