

# Amazing Estonia



Van 26 juni tot en met 16 juli ben ik in Estland geweest. Eerst tien dagen bij een gastgezin in de hoofdstad en daarna tien dagen in een kamp helemaal in het zuiden van het land. Het was geweldig. Fantastisch. Het land was onverwachts mooi en onverwachts modern. We hebben ook een dag doorgebracht bij een meer met kinderen uit twee weeshuizen, dit was één van de meest bijzondere dingen die ik ooit heb gedaan.

Op 26 juni was mijn schooljaar nog niet afgelopen, maar gelukkig kon ik drie weken vrij krijgen van school voor deze uitwisseling. In Estland begint de zomervakantie meestal zo begin juni, dus wat eerder dan in Nederland. En ze hebben geen 6 maar 10 of 12 weken vrij...

Het land is ongeveer net zo groot als Nederland en er wonen ongeveer één miljoen mensen. Het heeft veel natuur, rond de duizend mooie eilanden, veel strand en wat heuvels in het zuiden. Van noord naar zuid is het iets minder dan drie uur rijden.

*Tallinn*



26 juni 2016

Hoi! Of Tere!, zoals ze hier in Estland zeggen. Ik ben op dit moment in Vääna-Jõesuu, een dorpje vlakbij Tallinn, de hoofdstad. Toen ik me eind vorig jaar voor de Lions jeugduitwisseling aanmeldde, had ik nooit kunnen bedenken dat ik nu in Estland zou zitten. Om eerlijk te zijn had ik Estland in eerste instantie helemaal niet in gedachten, maar ik zou het achteraf gezien niet anders willen.

Een paar dagen nadat ik te horen gekregen had ik naar Estland zou gaan kreeg ik al een e-mail van de kampbegeleiding uit Estland. Kort daarna kreeg ik bericht van mijn gastgezin en werd ik toegevoegd aan de Facebook groep 'Discovering Estonia 2016'. Via die groep werden chatgroepen op Messenger, WhatsApp en Viber opgezet en binnen de kortste keren wist ik al precies wie er nog meer naar Estland zouden afreizen. Zo werden het wel drie hele lange maanden wachten tot vertrek. Maar op 26 juni was het zover, ik ging naar Estland!

Het was mijn eerste keer alleen in het vliegtuig, maar niet de eerste keer dat ik vloog, en mede daardoor verliep alles zonder problemen. Mijn vlucht vanuit Amsterdam was laat waardoor ik iets minder tijd had tijdens mijn overstap in Frankfurt. Bij de gate voor mijn vlucht Frankfurt - Tallinn werd ik opgewacht door nog 5 andere Estland-gangers. We hadden van te voren al afgesproken onze stoelen naast elkaar in te plannen, en ik zat naast twee Italianen dus ik heb voornamelijk lekker Italiaans geluisterd en geslaperd.

## Gastgezin

### Dag 0 Zondag

In Tallinn stonden mijn gastzus Evelin en haar moeder Maret me op te wachten op het vliegveld en eenmaal bij hen thuis aangekomen schoven we direct aan bij het avondeten. Gekookte aardappels met dille en zure room, het nationale gerecht van Estland. Daarna werd ik uitgenodigd voor een potje pingpong in de achtertuin.

### Dag 1 Maandag

Het regent, ouders zijn aan het werk dus het huis is voor Evelin (18), Oliver (14) en mij alleen. We kletsen veel, kijken films, pingpongen en gaan met de hond naar het strandje vlakbij. Wel fijn dat ik eerst even rustig kan wennen aan alle Estse dingen, ik was de week ervoor ziek geweest en nog niet helemaal fit. Deze Esten eten warm rond een uur of twee en later nog een keer rond een uur of acht. Het schijnt vannacht flink te hebben geonweerd, maar ik heb niks gehoord. Vanwege het onweer ligt het internet er uit, maar we slagen er toch in plannen te maken voor de komende paar dagen.

### Dag 2 Dinsdag

Meer pingpong haha, nu alleen Oliver en ik, want mijn gastvader schijnt erg goed te zijn en Oliver wil oefenen. Tijdens het spelen praten we over van alles en nog wat, natuurrampen, eten, schoolsystemen, Nederland, de Sovjet-Unie, ....., .....



's Morgens met de bus naar de stad, eerst rondgelopen door het moderne centrum van Tallinn en vervolgens een bezoek gebracht aan het paleis van tsaar Peter I, die ook tig prachtige parken heeft aangelegd. Bij de ingang wachten we op Rebecca uit Denemarken en haar gastzus. In het paleis is een expositie met veel Nederlandse schilders. We maken ook een rondje door de paleistuinen. Samen

gaan we daarna ook naar het Modern Art museum (een heel vreemde plek) en de nabijgelegen festivalterreinen waar de Esten eens in de zoveel tijd massaal samenkomen om te zingen en te dansen.

Op de terugweg kunnen we met meerijden met Evelins' moeder, maar eerst gaan we nog langs de supermarkt (zo'n hele grote waar ze letterlijk alles verkopen. Echt alles. Ze zijn oneindig). Alles is belachelijk goedkoop hier in vergelijking met Nederland.

### Woensdag, Donderdag, Vrijdag - Tallinn

We zijn vaak de stad in geweest, het centrum van Tallinn heeft hele mooie oude straten met vrolijk gekleurde huizen. Er zijn veel torens en torentjes die ooit onderdeel waren van de stadsmuur. Er is ook een 'hipsterdeel' bij een verlaten spoorlijn waar in allerlei loodsen, oude fabrieken en containers designwinkels en leuke (goedkope) restaurantjes zitten. Door de stad rijden nog van die hele oude trams, elke rit kost hetzelfde dus je hoeft niet uit te checken...

Ook hebben we samen met de beste vriendin van Evelin een marine museum bezocht waar je in een oude sovjet-onderzeeër kon kijken en ook op allerlei schepen van de kustwacht mocht rondlopen.

#### Dag 6 Zaterdag - Dansshow

Lekker uitgeslapen, daarna ontbijt. Na het ontbijt eten ze hier een toetje, in dit geval ijs met aardbeienjam en hagelslag uit Nederland, dat wil ik in thuis ook wel invoeren... Toen vertrokken we richting Rakvere, een plaatsje zo'n honderd kilometer ten oosten van Tallinn, waar we een kasteel hebben bezocht. In de kelder van het kasteel geven ze rondleidingen langs allerlei martelwerktuig en kun je ervaren hoe het is om te worden opgesloten in de kerkers. Ze sluiten je op, letterlijk, terwijl er een figuur in een mantel langs de tralies loopt en zijn bijl slijpt... altijd gezellig.



Je kunt ook in de kasteeltorens klimmen, dan heb je een mooi uitzicht en kun je kijken wat er allemaal gebeurt op de binnenplaats. Er lopen een heleboel acteurs rond, jonkvrouwen, soldaten in mars, net echt.

Op de terugweg naar Tallinn reden we langs hele mooie gerestaureerde oude landhuizen met grote rozentuinen, vroeger bewoond door voornamelijk Duitse families. Je vindt ze overal in Estland, maar de meeste staan leeg en zijn langzaam aan het vergaan. Zonde, maar er is geen geld voor.

We eten in een leuk restaurant aan zee, dat een beetje verstopt ligt. Het was de eerste keer dat ik mini-octopus at. Beetje veel tentakels, maar niet vies. De risotto waar ze in zaten was erg lekker trouwens. Wat me opvalt is dat ze hier veel vis eten, en heel veel aardappels.

Evelin en ik werden daarna afgezet in het centrum om naar een dansfestival te gaan. De tickets kosten normaal zo'n twee tientjes maar Evelin kent iemand dus we kunnen gratis naar binnen.

#### *Dit was een van de bizarste dingen die ik ooit heb gezien.*

Maar ik wil morgen weer. Want het is cool. En indrukwekkend. Het betreft een dansshow met meer dan 5000 deelnemers, die in grote groepen tegelijk een dans doen en in ingewikkelde patronen door elkaar lopen, een beetje zoals je dat misschien wel kent van de beelden uit Noord-Korea. Van jong tot oud, van baby's tot oma's, kleine meisjes, tienerjongens, volwassen mannen, er doet van alles mee.

Van te voren is er een speech van de minister van cultuur en van de burgemeester van Tallinn, daarna begint de show met muziek en een kinderkoor. Er wordt ook gezongen door een zangeres (echt goed) en een aantal zangers (echt heel erg goed) en een band. Achteraf blijken de band en de zangers wereldberoemd in Estland, en na de show geven ze een concert. Lees: heel veel blij meezingende tienermeisjes. Helaas spreek ik geen Ests...

Dit was een 'klein' festival, maar elke vijf jaar hebben ze een enorm festival waar half Estland op af komt, en de andere helft zit dan voor de tv. Ze zingen dan in hele grote groepen, vaak meerdere avonden. De volgende is in 2019, dus wie weet.

#### Dag 7 Zondag - *Openluchtmuseum*

Het ontbijt is pannenkoeken met jam en een soort yoghurt. We vertrekken om half elf richting het openluchtmuseum van Tallinn, waar we gaan kijken bij een traditionele dans. Een aantal dansers zijn familie van mijn gastgezin en Evelin speelt met hun twee zoontjes terwijl Evelins' moeder en ik naar de show kijken, die wordt gehouden op een binnenplaats tussen drie speciale oude boerderijen. De dansers dragen allemaal de traditionele kleding die aangeeft uit welk gebied ze komen. Het lijkt op de tradities zoals ze die in Scandinavië hebben. Dan komt een van de dansers naar me toe en vraagt of ik mee wil doen, en voor ik het weet sta ik midden in een cirkel van heel mooi uitgedoste mensen rondjes te dansen met een wildvreemde man. Leuk! Ik had alleen geen idee wat ze zongen of zeiden.



Daarna hebben we nog een rondje gelopen door het museum, maar het was niet zulk lekker weer en Evelin was er al twintig keer geweest dus gingen we er daarna weer uit. Ze hebben er veel soorten oude boerderijen, en windmolens, en je kunt er langs het strand wandelen. Evelins school staat er naast, we zijn daar ook nog even langs gegaan. Toen pikten we een vriendin van Evelin op en gingen we naar huis.

De rest van de dag gepingpong met Oliver en wat rond gehangen. Het avond-/middageten (rond 3 uur 's middags) bestaat uit aardappels, zalm van de barbecue en bloemkool met kruiden en heel veel zout. En een yoghurtsaus met rauwe uien en kaviaar erin... dat was ook een eerste keer. Niet zo mijn ding, hah, maar opnieuw, niet vies.

#### Maandag, dinsdag en woensdag (dag 9-10)

De laatste dagen zijn we opnieuw veel Tallinn in geweest, we trokken op met de Deense Rebecca, haar gastzus en Samed uit Duitsland, zij verbleven bij gastgezinnen die bij dezelfde Lions club zaten. Deze Lions club Diana nam ons ook mee op een rondleiding door de stad (met gids) en mee uit eten. 's Avonds gingen we naar de film, dat kost ook al bijna niks.

Aan het einde van de week hadden we ons eigen 'stamcafé' – met het lekkerste ijs ter wereld – en raakten Rebecca en ik goed bevriend.

Het land bleek zo veel moderner dan ik van te voren had gedacht, de mensen waren ongelofelijk gastvrij en spraken ook vaak erg goed Engels. Het land deed heel erg Scandinavisch aan, met blonde mensen in traditionele jurken die houden van de natuur.



Dag 11-20

## HET KAMP

Het kamp was onvergetelijk fantastisch leuk. Er waren 26 jongeren uit 21 landen plus 4 kampbegeleiders van begin 20. We zaten in een jeugdherberg aan een meer bij een dorpje met een kasteel, Taagepera castle. Iedereen kreeg een vogelnaam op zijn naamkaartje (uil, merel, etc.) maar het was de Estse naam dus de uitspraak was moeilijk. De vogel paste bij je karakter (van te voren moesten we een lollige enquête invullen). Mensen met hoogtevrees kregen bijvoorbeeld een vogel die niet kon vliegen. De hele sfeer van het kamp was lollig en ze hadden allemaal spelletjes bedacht die meerdere dagen duurden. De kampleiders waren geniaal grappig en dat zorgde voor een supergoeie sfeer.



We hebben heel veel gedaan. Echt heel veel.

- We kregen elke dag typisch Ests eten ('s middags groentesoep met aardappels, rijst en eventueel met zure room) en gekke Estse toetjes waarvan ik nog steeds niet zeker weet wat er in zat
- Estse traditionele dans cursus
- In een legertruck gereden + bootcamp + estafette



- Door loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog gelopen
- Met een geweer geschoten, bleek nog best moeilijk om het doel te raken
- Abseilen over een dal + skispringtonoren beklommen (wat een uitzicht!)
- Geklommen in hele hoge bomen
- Landenpresentaties (met eten uit veel verschillende landen)



- Kanoën in Letland
- Estse taal cursus (Kuuurija, Jääär, Tööö, Veoautojuht – echt, Ests is geweldig, en dan zeggen ze dat Nederlands lastig uit te spreken is voor buitenlanders)
- Kijken hoeveel mensen er tegelijk in de voorraadkast pasten (24!)
- Met z'n allen een kampdans en een kamplied gemaakt
- Geroeid op een rivier
- Naar Tartu, dé universiteitsstad van Estland, waar we vrij hadden en de shoppingmalls onveilig hebben gemaakt + rondleiding langs graffitikunstwerken
- Een paar 'disco parties' die duurden tot ver na het weer licht werd
- Vuurwerk!
- En nog minstens honderd dingen...
- En wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt: we hebben een dag doorgebracht met weeskinderen aan een meer;



Omdat Lions een organisatie is die zich inzet voor een betere wereld, hebben wij als gasten in dit land geprobeerd iets terug te doen voor de gastvrije Esten. Alle kampleden hadden kleine cadeautjes meegenomen, deze ingepakt en ze aan weeskinderen gegeven. Samen hadden we een hele berg pakjes met cadeautjes en kaarten van over de hele wereld, voor deze kinderen die nooit op vakantie kunnen gaan. We zijn met deze kinderen naar een meer gegaan en hebben daar gezwommen en spelletjes gespeeld. Iedereen had één of twee kinderen onder zijn hoede. Een paar kinderen waren gehandicapt, en ik zorgde die dag voor een jongetje van elf dat zwaar gehandicapt was. Normaal schreeuwde hij veel bij nieuwe mensen en sloeg hij zichzelf, maar hij heeft die middag rustig bij mij op schoot gezeten. Zijn begeleidster keek ervan op hoe rustig hij bleef en ze vertelde me dat de kinderen elk jaar uitkijken naar dit uitje. Ik vond het heel mooi om al die kinderen en al die mensen uit zo veel landen zo veel plezier te zien hebben, ondanks het feit dat ze elkaars taal niet spraken en elkaar verder niet kenden.

Ik heb nog steeds contact met het merendeel van de kampleden, er wordt nog vrijwel elke dag gepraat (en het is ondertussen januari) in een van de groep chats en via Skype. Ik heb zelfs al een aantal Estland-vrienden bezocht en er een aantal rondgeleid door Nederland, en er staan voor de komende maanden weer een aantal 'meetups' gepland.

Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie vrij teleurgesteld was dat ik niet naar de landen van mijn eerste keuze kon gaan, maar ik ben achteraf gezien zo blij dat ik daar niet heen ben geweest. Estland was geweldig. Ik had niet echt verwacht dat drie weken in een ander land veel impact op me zouden hebben, maar oh wat had ik het mis.

Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om meer te leren over dit land en om al deze fantastische mensen te ontmoeten.

Lions – *bedankt!*

Tamar