

# A Summer in Finland...

Finland het land dat bekend staat om de pure natuur en rust! Het startte allemaal op 15 juli. Dat was dan ook de dag dat de Finse cultuur en... het avontuur mij tegemoet zou komen.



Voorafgaand had ik zo nu en dan contact via de mail. Zo kon ik alvast de gastfamilie een beetje leren kennen. De gastfamilie bestaat uit vader, moeder en 2 dochters van 4 en 11 jaar. Met enkele foto's die ik kreeg via de mail had ik al een goed beeld verkregen van de familie waardoor ik de presentjes kon gaan kopen. Ze gaven aan erg van koken te houden. Dus een Dutch Cookbook mocht ik niet vergeten! En een aantal presentjes voor de kinderen en ouders.

Na een vlucht van ongeveer 2,5 uur kwam ik aan op het vliegveld in Helsinki. Daar werd ik opgehaald door mijn gastmoeder en gastzusjes die klaar stonden met een bordje met mijn naam. Daarna zijn we nog Helsinki doorgereden en later een autotocht van 2,5 uur naar het huis.



De dag daarna zijn we naar de markt in het dorpje geweest. Een klein marktje met wat antiek en groente en fruit. Later zijn we naar opa en oma geweest van mijn gastmoeder. Waar ik kennis heb gemaakt en wat geluncht.

Ook heb ik kennis gemaakt met enkele familie leden waaronder de broer van mijn gastmoeder. Hij was erg benieuwd naar Nederland en ik natuurlijk naar Finland we hebben wel degelijk onze cultuur gedeeld. Maar ook heb ik geleerd om Karjalan Piirakka broodjes te maken. Dit heb ik geleerd van de moeder van mijn gastvader.

De dagen daarna stonden vrijwel volgepland met allerlei activiteiten uiteenlopend van een Camper en Hostfamily dag waar de campers en gastfamilies elkaar konden leren kennen en



het bezoeken van de oudste stad van Finland: Turku. Hier hadden we een kunstmuseum en internationale markt bezocht waar ik Nederlandse kaas voor mijn gastfamilie had gekocht!

Tijdens mijn verblijf heb ik mijn gastzusjes Engels geleerd en ik van hun wat Fins. Enkele Finse woorden: Moi= Goedendag, Kiitos=Bedankt. Daarnaast maakten we van het leren een spelletje en ondanks dat je niet dezelfde taal spreekt kun je toch plezier hebben. Want we lachen allemaal in dezelfde taal! Het oudste gastzusje begon haar geleerde engels van school door de tijd heen steeds meer te gebruiken.

Daarnaast heb ik meegedaan aan danslessen met mijn gastmoeder. Waar ik de beginselen van de West coast swing heb geleerd. Maar ook dansles met mijn gehele gastfamilie in het water waarbij ik en mijn gastzusjes veel plezier hadden.

En natuurlijk niet te vergeten in het Finse cultuur beeld ... De Sauna! De eerste keer sauna was erg heet maar geleidelijk wen je eraan! Een ding was minder.. na de sauna het koude meer in!



Een van de mooiste activiteiten die ik heb gedaan tijdens mijn verblijf was het wandelen in een Nationaal Park. De pure rust en natuur zijn zo heerlijk waardoor je erg kan genieten. Ik houd dan ook erg van natuurfotografie. Wat ik hier zeker kon doen! Mijn gastmoeder vertelde dat Finnen veel van de natuur houden. Ze zoeken soms even de oude tijden op en gaan midden in het bos logeren om zo tot rust en

hunzelf te komen. Of even een wandeling door de natuur vinden ze al heerlijk. Pure Finse natuur! Ook om het huis heen was veel natuur te vinden...



Tijdens mijn

verblijf was het Frambozen en blauwe bessen tijd. De Finnen gaan dan volop de bossen in om het fruit te verzamelen.





Ik heb dan ook vele frambozen verzameld. Ze gebruiken het voor taarten of andere zoete lekkernijen.

Daarnaast heb ik Nederlands gekookt voor mijn gastfamilie. Mijn gastmoeder vond dat zo leuk, opa en oma van beide kanten van de familie en de broer kwamen eten. Ik heb dan ook iets typisch Nederlands gemaakt: Boerenkool met worst. Op de gok hadden we een kool gekocht wat ik er erg op vond lijken. En het was een groot succes want iedereen vond het erg lekker! en als toetje Dutch Tea en een Stroopwafel om het af te ronden. Alleen vonden ze het wel vreemd om kool met gestampte aardappelen te mixen. In Finland gebruiken ze het veelal in salades.

Als laatste wil ik een van de andere activiteiten vermelden: Een boottocht door Naantali. Met vooraf een bezoek aan het stadje Naantali zelf. Tijdens deze tocht op de speedboot heb ik Finland vanaf de waterkant beleefd. Heerlijk genoten van het lekkere weer en de wind door je haren. Ik heb dan ook vele zeilboten gezien. Veel Finnen hebben een zeilboot of speedboot om een tochtje te maken of te vissen.



In deze twee weken heb ik Finland goed leren kennen en mijn gastfamilie heeft echt de tijd ervoor genomen. We hebben veel activiteiten gedaan die teveel zijn om te beschrijven.

Tijdens mijn verblijf ben ik erg open ontvangen door de gastfamilie waardoor ik ook een goede band heb opgebouwd. Het delen van elkaars cultuur doormiddel van foto's en verhalen was een hoofdonderdeel tijdens mijn verblijf. En elkaar even helpen of interesse tonen in elkaars cultuur en gewoontes is een onderdeel die ik graag deel.

Daarna was het tijd voor Kamp met jongeren van over de gehele wereld. Van Japan, Taiwan tot aan Hongarije en Denemarken.. Nadat we elkaar hadden voorgesteld was het tijd om allerlei activiteiten te ondernemen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast hebben we vele activiteiten gedaan waaronder een Steenfabriek bezoek, Natuurmuseum bezoek glaskralen blazen en wandelen in de natuur. Maar ook een boottocht, sauna aan een strand en paardrijden kwamen aan te pas! En ook hadden we een olympische spelen waarin we verdeeld waren in groepen en verschillende buitenspelen speelde een goede sfeer en weer was compleet!

Glas kralen maken en het wandelen in de natuur waren een van mijn favoriete activiteiten. Kralen maken is dan ook iets wat je niet zo snel doet en waar je nu de kans voor kreeg. En het wandelen in de natuur is heerlijk en een gezellige bbq erna!

De dag voordat het kamp ging eindigen hadden was er een Farwell party georganiseerd waar we een presentatie over ons land moesten geven en ook kwamen vele gastfamilies de presentaties bekijken.. In een korte tijd ga je veel met elkaar om waardoor je een band creëert.

Het is vooral erg leuk om jongeren vanuit vrijwel de hele wereld te leren kennen en vooral over elkaars cultuur leren is erg leuk. Je leert dingen die je nooit achter een ander land of persoon had gedacht. Na een tijdje vorm je een band met een aantal waardoor je veel van elkaar komt te weten! Plannen om elkaar te bezoeken zijn al gemaakt ! 



Kiitoss..

Celine