

Reisverslag Lions Youth Exchange Griekenland, Thessaloniki

Dit is de eerste keer dat ik mee heb gedaan de Lions Jeugduitwisseling. Dit was spannend maar mijn gezin is nu al voor 6 jaar gastgezin geweest dus ik had wel een indicatie van wat het zou zijn. Mijn eerste keuze is helaas niet doorgegaan maar mij werd aangeboden naar Griekenland te gaan. Hier zou ik geen kamp maar wel 2 weken homestay beleven, tegen het zonnige klimaat en Griekse historie kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Ik was erg nieuwsgierig naar het land want wat ik tot zover over Griekenland wist kwam niet veel verder dan; een mooi klimaat, Griekse historie en financiële problemen. Omdat dit mijn eerste reis was naar het buitenland met het vliegtuig helemaal alleen was het best spannend. Er was echter nog een Nederlander die naar Thessaloniki ging. Zij heette Janine en haar gezelschap zorgde ervoor dat de 3 uur vlucht zo voorbij was. In Griekenland werd ik bij de uitgang al hartelijk ontvangen door mijn gastgezin.

Mijn gastgezin bestond uit mijn hostbroer George (Jorgos in het grieks), hostzus Sophografia en de opa en oma van hen. Ze verbleven de zomer in hun vakantiehuisje in Asprovalta, een aan de zee gelegen dorpje. Gedurende de week kwam Carlo ook in ons gastgezin, dit was een jongen uit Sicilië waar ik het erg goed mee kon vinden. Carlo en ik kwamen in Asprovalta midden in de vriendengroep van Jorgos terecht, hierdoor kregen wij typisch griekse gezellige dagen mee. Van avonden lang zingen rond een kampvuur op het strand liedjes zingen tot traditioneel dansen in de plaatselijke disco's.

Thessaloniki zelf is een erg mooie, grote stad en heeft veel oude architectuur. Het is de op 1 na grootste stad van Griekenland met wel 2 miljoen inwoners. Met mij waren er nog 7 anderen in de buurt van Thessaloniki (ik ben zelf de jongen met het bloemetjesoverhemd op de foto's), met deze jongeren heb ik 1 dag Thessaloniki bezocht. Wat erg speciaal was aan ons bezoek was dat wij mochten lunchen in het militaire hoofdkwartier van Thessaloniki. Dit was streng bewaakt en er mochten geen foto's gemaakt worden maar toch mochten wij hier lunchen met uitzicht over de gehele stad. Ik bleek het ook heel te kunnen vinden met een



canadees Bernie genaamd. Ik heb hem en de andere buitenlanders helaas maar 1 dag gezien omdat mijn tweede gastgezin net even iets anders was dat de meeste gezinnen. Mijn tweede gastgezin vierde hun vakantie niet in een zomerhuis maar op een zeilboot in de Egeïsche zee. Ik werd uitgenodigd op hun schip omdat ik aangegeven heb dat ik van zeilen houd en hen dit een hele leuk ervaring leek. Dat bleek het ook te zijn! Wij zijn naar een eilandengroep gevaren ten zuiden van Thessaloniki. Hier hebben zowel de

eilanden als de rijke onderwaterwereld bezocht. We hebben veel gesnorkeld en ik ben onder andere zeeschildpadden en zeehonden tegen gekomen. Dit tweede gezin bestond uit mijn hostzus Anna en haar ouders. Beiden ouders waren al met pensioen en Anna zelf zat al op de universiteit. Ondanks ons leeftijdsverschil hebben we het toch ontzettend leuk met elkaar gehad. Omdat we veel aan het zeilen waren, was er soms weinig afwisseling tussen de dagen maar met flink wat bordspelletjes bleef het leuk. Wat ook speciaal was aan het zeilen dat het niet zo was dat rond werd gevaren tussen de eilanden maar ook zelf dingen moest uitvoeren.

Zo plande ik samen met Anna elke avond de route voor de volgende dag en hoeveel graden onze koersen zouden zijn. Dit maakte de reis niet alleen uitdagender maar ook een stuk leerzamer. Tegen het einde van de week was het tijd voor de terugreis naar het vaste land. Op deze dag moesten we 130 kilometer afleggen, dit hield in dat we om half 5 opstonden om al weg te varen. Toen ik op een gegeven moment zelf aan het roer stond overkwam me toch wel iets heel speciaals, er sprong een groep van 4 dolfijnen rechts naast me uit het water. Zij beleefden veel plezier om de stroming van de boot te volgen en daarin te spelen. Dit maakte mijn zeilavontuur compleet!

's Avonds toen wij aan land waren gekomen was er een eindfeest georganiseerd met alle buitenlanders, het was heel fijn om hen nog een keer te zien. Al met al was het een bijzondere ervaring, mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van diverse Lions in Nederland en Griekenland!