

# Indonesia!

Hallo! Ik ben Rixt , achttien jaar, en ik heb dit jaar de kans gekregen om drie volle weken naar Indonesië af te mogen reizen!

Toen ik te horen kreeg dat ik naar Indonesië mocht gaan, was ik helemaal gelukkig. Ik heb altijd al de wereld willen zien en ik was nog nooit naar Azië geweest. Mijn reis zou anders verlopen dan de andere uitwisselingen. Ik zou namelijk in vier verschillende gezinnen gaan wonen, in verschillende plaatsen op Java, en daarna ook nog op kamp. Ik had het niet beter durven dromen.

Ik heb in deze reis eigenlijk zo verschrikkelijk veel mee gemaakt, dat ik in dit verslag eigenlijk alleen de hoogtepunten kan noemen.

## Jakarta

In Jakarta werd ik echt heel aardig opgevangen. Ze waren zo lief en we werden helemaal opgenomen in de familie en gewoonten! Ik heb in vier dagen dan ook maar 16 uur geslapen, want ze wilden ons van alles laten zien en in de file mochten we dus niet komen (die begint om 5.30 's ochtends).



Het leukste wat ik in Jakarta heb gedaan is toch echt het park met alle nagebouwde typische gebouwen van bijna elk deel van Indonesië.

Daarnaast heb ik echt de mooiste skyline ooit gezien in de bar genaamd SKYE. Er kwamen geregeld bekende mensen om de skyline ook te bekijken. Er was een strenge dresscode dus we zijn in traditionele kleding daar naar binnen gegaan! De foto hiernaast is mijn hele host-family en ik met de twee andere studenten die mee gingen!



We zijn als verrassing ook nog naar **Bali** gevlogen voor twee dagen. Vol met cultuur, watersport, eten en traditionele dans.

## Wonosobo



Wonosobo is het deel van mijn reis waar je het 'echte' Indonesië ziet. Overal rijst- en theevelden, veel groen, de armere wijken. De foto hierboven is een foto die ik heb gemaakt bij zonsopgang. We zijn naar boven gehiked! De foto's hieronder zijn van gijzers en de (pickwick) theevelden.



Het meest bijzondere aan Wonosobo was de rituelen die ze er hebben. Wij waren speciale gasten bij een haar-knip ritueel, waar ik zelf ook aan mee mocht doen.



Daarnaast hebben we nog een modeshow gelopen, veel lekkere dingen gegeten en zelfs geraft!



## Jogjakarta



In Jogjakarta hebben we vooral naar de historie gekeken. We hebben elke dag denk ik wel een tempel bezocht, heel interessant! Ook de grootste boeddhistische tempel van de wereld; Borobudur. Die staat op de achtergrond van de foto rechts boven. Daarnaast hebben we natuurlijk weer heerlijk gegeten en zijn we ook nog een dag naar het strand en de markt geweest.



## Bandung



In Bandung ben ik niet heel lang geweest, maar ook dit was weer een heel ander deel van Java. Ik denk dat dit de stad was waar ik voor het eerst weer op een normale weg heb gereden (je gaat het waarderen). We hebben heel veel leuke dingen gedaan. Naar een hotspring geweest, een zwembad dat warm is omdat het op een vulkaan ligt. Heel bijzonder! Verder zijn we onder andere nog naar het 'bamboepark' geweest, die helemaal gemaakt was van bamboe.



## Kamp



De laatste vijf dagen zijn we op kamp gegaan. We zaten in een heel luxe resort en hebben daar alles met de hele groep gedaan. We hebben zijn op safari geweest, zijn naar een hele grote bloementuin gegaan en hebben er vooral lekker rustig aan gedaan.



Dit was een hele korte samenvatting van een geweldige reis. Ik hoop dat er iemand achter mij aankomt volgend jaar, want je weet niet wat je meemaakt. We zijn op zoveel locaties geweest, ik heb zelfs drie keer nationaal gevlogen in drie weken. Ik weet dat de plannen die ze voor 2017 aan het maken zijn écht heel tof zijn, dus volg mijn advies vooral op; GA!