

Lianne & Rianne naar Sicilië

Lions camp Italia for young people with disabilities



Op zondag 10 Juli was het zover, we landden op Sicilië. Het begin van twee weken vol met zon, zwemmen, vulkanen, steden en veel verschillende nationaliteiten. De andere deelnemers en begeleiders kwamen onder andere uit Georgië, Rusland, Italië, Litouwen en Tunesië. In onze oranje polo's wachtten we op de andere deelnemers, waarna we met busjes richting Modica reden. Het eerste deel van het kamp zouden we in een resort, geheel aangepast voor gehandicapten, verblijven en in het tweede deel zouden we het binnenland intrekken, naar de Etna. Die avond maakten we al meteen kennis met een belangrijk aspect van de Italiaanse cultuur: de keuken. Het diner (en de lunch zo bleek later) bestond uit een voorgerecht, salade, pasta, dan het hoofdgerecht en ook nog een toetje. Met het eten zou het de komende twee weken wel goed komen.



Eerste week: Kikki Village

Het kamp begon met een officiële ceremonie, waarbij de Leo's en Lions van Sicilië onze groep van ongeveer 40 mensen welkom heetten. De dagen die daarop volgden waren zeer relaxt. We waren ondergebracht in een resort met een aangepast zwembad, waar we met zijn allen bekoelden van de hitte. We oefenden ons Frans met Aziza en haar moeder uit Tunesië, leerde Georgisch van Lika, Luiza en Inga en Italiaans om met de organisatie te communiceren. Op het resort was een ook groot luchtkussen, waar je naar beneden kon glijden, aanwezig. Samen met de hulp van de entertainer van het kamp, Randajo, gingen we er van af!



De organisatie liet zich door het warme weer niet weerhouden en had een bus voor ons geregeld waarmee we erop uit trokken. De elektrische rolstoelen van Lianne en Aziza pasten er met wat stuurmanskunsten precies in. Met daarbij de complimenten aan buschauffeur Guissepe, die zonder een woord Engels te spreken, ons daarbij aanwijzingen gaf. Met de bus gingen we naar het strand en bezochten we de Leo's en Lions in Modica, Ragusa en Scicli. In deze steden zagen we de plaatselijke monumenten, een chocoladefabriek en werden we getraceerd op de lokale lekkernijen. Op zaterdag veranderden we van locatie en reden we, via het prachtige Siracusa, naar de Etna. Vanwege haar werk, nam Rianne hier afscheid van de groep.



Tweede week: Rondom de Etna

Stond de eerste week nog in het teken van rust en ontspanning, in de tweede week trokken we er meer op uit. We gingen naar een adventure park waarbij we ons niet lieten beperken door onze beperkingen en gewoon meededen!

We verbleven in Linguaglossa, waar we



de deelnemers van de andere kampen ontmoetten en het Nederlandse Lions vaantje aan de balustrade van het trappenhuis bevestigde. We reden naar de voet van de Etna en bezochten Randazzo, Messina, Taormina en Catania, soms met een Italiaans driekwartiertje vertraging. Door de vele kerken en musea, maakten we kennis met de rijke historie van Sicilië. Daarbij bezochten we ook de haven van Sicilië, die het kamp gesponsord had. Het vertrek kwam al gauw dichterbij en op de twee na laatste avond presenteerde iedereen zijn land. We trakteerden de anderen op stroopwafels, die erg goed in de smaak vielen, en genoten van de andere culturen. Aan ceremoniële activiteiten ontbrak ook de laatste dag niets. Alle youth exchange deelnemers, ook van de andere twee kampen, waren daarbij.

Tot slot, het was een hele opwindende uitwisseling waar we echt kennismaakten met de Italiaanse cultuur en keuken en veel nieuwe mensen hebben leren kennen!

Bedankt dat we konden deelnemen!
Rianne & Lianne

