

Verslag Australië

Hierbij krijg ik de kans om over mijn geweldige ervaring te praten in Australië! En ik kan het je zeker aanraden.

Op vrijdagochtend om 4 uur lokale tijd kwam ik aan in Melbourne. Waar mijn lieve gastgezin al op me stond te wachten. Dus ik heb me aangemeld en ben met hun gaan rondrijden door Melbourne en wat koffie gedronken. Dit was het gezin waar ik 3 weken bij zou verblijven. En ze waren zo lief voor me! Ze hebben me helemaal meegenomen in de omgeving en familie. Zoals dat ik de eerste avond meteen mee ging naar de verjaardag van een van de kleinkinderen. Het zal je vrij snel opvallen dat ze in Australië vrij veel buiten leven. Want toen ik er was, was het er 10 – 15 graden. En als nog werden de verjaardagen voornamelijk buiten gevierd.

Het gezin waar ik verbleef woonde in Numurkah. Dat is zo'n 2 uur van Melbourne af. Wat blijkbaar voor Australië geen lange afstand is. Ik heb op een dag soms wel 7 uur in de auto gezeten om heen en terug te gaan. Maar he als je al 21 uur hebt gereisd om er te komen kan je die 7 uur ook wel aan ;).

Verder kan ik heel eerlijk zeggen dat ik niet stil heb gezeten in Australië en nog steeds zoveel niet gezien heb. Het was natuurlijk niet elke dag ergens heen. Zelf heb ik 3 presentaties gegeven. Twee op een basisschool daar van hun kleinkinderen en een bij de RSL (Returning Service League). Op een basisschool presentatie geven is heel leuk! Vooral de vragen die je naderhand krijgt of je ook KFC en macdonalds in Nederland hebt.

Na 3 weken bij deze geweldige familie ging ik naar Camp Koala. En ik had de beste tijd! Het is zo geweldig om met zoveel verschillende mensen te zitten uit zoveel verschillende landen! Je leert elkaar onderling dingen over je cultuur en taal. Aan het begin van kamp zeiden ze dat we tissues nodig zouden hebben. Wat ik aannam als grapje. Maar dat bleek het totaal niet te zijn. Na een week met zo'n 35 tot 40 mensen uit 15 verschillende landen hebben een hele hechte band gevormd. Waarvan ik met sommige nog steeds contact heb en waarschijnlijk binnenkort weer ga zien!

Maar ik zal eerst verder vertellen over kamp zelf. Toen ik op zondag aankwam was het nog een beetje wennen aan elkaar maar toen we eenmaal lunch hadden met zijn alle begonnen de gesprekken wel te rollen. Toen we op kamp waren werden we ingedeeld op de kamers. En ik had zo'n geluk. Ik zat met twee lieve Italiaanse meiden en een meisje uit Israël.

Wanneer we onze spullen in de kamer hadden gingen naar de eetzaal om mee te doen aan de introductie. Waar we eerst een praatje kregen over diversiteit en daarna onze vlag moesten uitleggen. Toen de introductie achter de rug was hadden we natuurlijk wat spelletjes om je groepje beter te leren kennen. Die je trouwens vaak zal doen.

Verder zijn we nog naar heel veel plekken geweest in de buurt van Melbourne en Queens Cliff. Kortom echt een aanrader. Je bent een mooie ervaring rijker en je hebt geweldige nieuwe vrienden over heel de wereld!