

## Verslag Australië

Om te beginnen ben ik naar de voorlichting bijeenkomst over de uitwisseling geweest. Hier ontmoette ik de anderen die ook naar Australië gingen voor het eerst (buiten mijn zus natuurlijk). Iedereen had er erg veel zin in en voorbereidingen werden al getroffen door sommigen. We vertrokken met alle Nederlanders vanaf Schiphol naar Abu Dhabi, na deze vlucht ging de groep uit elkaar omdat een deel naar Sidney ging en een ander deel naar Melbourne. Ikzelf vloog naar Melbourne. Eenmaal aangekomen in Melbourne ontmoette ik meerdere hosts en ook andere jongeren die aan de uitwisseling meededen.

Ik kreeg ook meteen de Australische gastvrijheid te zien. Want toen we aankwamen was het ongeveer 4 uur in de ochtend en mijn eigen hosts hadden nog een andere jongen om te hosten en die kwam pas 6 uur later aan. Mij werd aangeboden om mee te gaan met Andrew en Christine Duyvenstyn. Die waren ook toevallig de host van Luuk een andere Nederlandse jongen. Hier heb ik een dag verbleven maar dit was zeker heel leuk. Meteen mijn eerste koala in het wild gezien en vele andere dieren aangezien Andrew veel dieren verzameld.

Hierna ging ik naar mijn eigen hosts, Bill en Sue Coe een wat ouder koppel dat woonde in een klein dorpje genaamd Coleraine. Ook ontmoette ik de andere jongen met wie ik gehost zou worden, Karl uit Estland hoewel hij vrij stil was op het begin van de drie weken was hij minder verlegen naar het einde toe. Ook ontmoette ik in de loop der dagen 4 andere uitwisseling studenten. Dit kwam doordat er binnen een klein gebied relatief veel gehost werd. Hierdoor hebben we veel samen kunnen doen. Dit zorgde dat het extra leuk was aangezien er niet veel jeugd aanwezig was in Coleraine en omstreken.

Ik zal een korte samenvatting geven van wat ik allemaal gedaan heb. Want als ik alles ga uitschrijven dan wordt het een erg grote mengelmoes van activiteiten en herinneringen van mij.

Het gebied waar ik zat is gefocust op het houden van schapen en koeien. Zo heb ik zelf ook schapen geschoren en ook lammetje gemarkeerd dit was erg leuk omdat je echt met de lokale bevolking in contact kwam. Ook kwamen we dagelijks Kangaroes tegen, ook heb ik er zelfs eentje in het wild geaaid toen ik in Halls Gap was. Dit is een klein stadje in de Grampians (een bergachtig gebied met veel bebossing). Verder heb ik erg genoten van de natuur en hoe wild het is, niet te vergelijken met Nederland natuurlijk. Ook ben ik in Geelong geweest bij de neef van Bill, dit was voor een weekend en was erg leuk om het verschil te zien tussen de grote stad en het platteland waar Bill woont.

Ik heb ook meerdere activiteiten van verschillende Lions clubs bijgewoond. Waaronder conferenties en change-over diners. Dit was erg interessant aangezien veel mensen erg geïnteresseerd waren. Ook ben ik oud-Nederlanders tegengekomen die onderdeel waren van de Lions club die maar al te graag hun Nederlands even opfriste. Ook heb ik een presentatie gehouden voor de Lions club in Coleraine.

Verder heb ik veel activiteiten gedaan met de andere hosts en hun uitwisseling studenten in ons gebied: zoals bergbeklimmen, 500 (Australisch kaartspel), steden ontdekken, samen Australische gewoonten ontdekken, zeehonden/walvissen spotten en nog veel meer.

Hierna kwam het kamp, Hierbij waren ook weer Bill en Sue aangezien zij kamp vader en moeder waren. Het was geweldig om al deze mensen van overal op de wereld te leren kennen. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden en heb nog steeds veel contact met hen. Tijdens het kamp hebben we vele leuke activiteiten gedaan die zowel georganiseerd waren door de Lions als YMCA (de eigenaar van het kamp).

We gingen mountainbiken (met helm), zwemmen dit was wel grappig want alle Australiërs vonden het veel te koud en mensen uit andere warme landen moesten een wetsuit. Terwijl je op hetzelfde moment Nederlanders, Finnen en Duitsers gewoon met zwembroek en bikini het water in gingen. Ook hebben wij AFL gedaan was erg leuk maar ik kon alleen de bal ver weg trappen moet nog even oefenen op het richten. We hebben ook veel kaartspellen gespeeld, twister, "bushdance", pizza maken en bakken, volleybal en nog veel meer.

De leukste dingen van kamp vond ik toch wel de trip naar Melbourne waarbij je met een groepje gewoon vrij mocht rondlopen door Melbourne voor de hele dag. En de bonte avond waarbij iedereen een bepaalde act deed en er Miss camp koala was.

Ik heb erg genoten van de hele uitwisseling. Afscheid nemen was dan ook erg moeilijk toen we vertrokken. Ik zou iedereen aanraden om ooit aan een uitwisseling mee te doen als je de kans krijgt het is een onvergetelijke ervaring.