

## Lions youth exchange 2017, Canada Bill Evers friendshipcamp

Na een lange periode van voorbereidingen en niet kunnen wachten om weg te gaan, was het op 8 juli dan eindelijk zo ver. Met een directe vlucht vloog ik van Schiphol naar Toronto Pearson International airport. Na deze lange vlucht die bijna vlekkeloos verliep (rookworst meenemen voor je gastgezin vinden ze in Canada niet zo leuk) ontmoette ik mijn gastgezin en mijn gastzusje Saara uit Finland. Mijn gastouders waren al wat ouder, waardoor ze alle tijd hadden om ons de omgeving te laten zien. We hebben samen dan ook ontzettend veel gezien en gedaan. Zo hebben we onder andere watervallen bekeken, markten, winkelcentrums en dollarstores bezocht, baseball wedstrijden bekeken, musea bezocht, s'mores gemaakt en heel veel burgers gegeten. Ook zijn we met hen naar de kerk geweest, wat een hele bijzondere ervaring was omdat dat in Canada heel anders als in Nederland gaat. Saara en ik hadden erg veel geluk, want we waren door vrienden van onze gastouders uitgenodigd om een paar dagen in hun vakantiehuisje te komen wat op een paar uur rijden afstand lag. Hierdoor hebben we heel veel mooie natuur gezien.



Na ongeveer 2,5 week bracht ons gastgezin ons naar het kamp. Aan het begin was het een beetje onwennig, omdat niemand elkaar nog kent, maar door alle activiteiten op het kamp voelden alle jongeren als mijn vrienden.

We deden veel spelletjes en moesten 's morgens in groepjes ontbijt maken voor de rest van de groep met bijvoorbeeld pannenkoeken of wentelteefjes. Ook hadden we de hele week een oude Amerikaanse schoolbus tot onze beschikking, waarmee we vele uitstapjes hebben gemaakt. Zo zijn we onder andere naar de Niagara Falls en Toronto geweest



en hebben we een 2 uur durende zip line door de bossen gedaan. De meeste avonden brachten we door bij het kampvuur terwijl we marshmallows maakten en elkaar dingen leerden over onze culturen. Het middag- en avondeten werd meestal verzorgd door Lionsclubs uit de buurt. Daardoor had je de kans om met heel veel mensen te praten en hen dingen over Nederland te leren. Ook hebben we allemaal een presentatie over ons land gegeven, dus op die manier leer je weer heel veel over andere landen. Na 10 fantastische dagen was het kamp helaas alweer voorbij en gingen we voor de laatste paar dagen terug naar ons gastgezin om nog even uit te rusten.

Na 4 fantastische weken in Canada was het helaas tijd om afscheid te nemen van alle jongeren en van mijn gastgezin. Dit was erg moeilijk omdat iedereen ver van je vandaan woont maar je wel een hele sterke band met ze hebt opgebouwd. Ook ga ik Canada erg missen. De mensen hier zijn super aardig, gastvrij en geïnteresseerd en het land is erg mooi. Ook over het weer hoef ik niet te klagen.

Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik mee heb mogen doen aan de Lions youth exchange. Ik heb ontzettend veel geleerd en heel veel nieuwe vrienden voor de rest van mijn leven gemaakt. Ik kan Canada ontzetten aanbevelen, want het is een prachtig land met hele aardige mensen!

Mijke

