

Mijn naam is Sammie . Ik ben 20 jaar oud en dit is de vierde keer dat ik mee mocht doen aan deze geweldige jeugdruisseling van de Lions.

Mijn reis naar Japan was ontzettend bijzonder! Ik heb zeer genoten. Japan is een prachtig land. Het heeft veel te bieden op verschillende vlakken. Zo heb ik bijvoorbeeld prachtige tempels gezien en mensen in klederdracht (Kimono's en Yukata's), een enorm scala aan restaurants met lokaal (Japans) eten, prachtige landschappen: rijstvelden, bergen, de zee, rivieren etc., scholen, barretjes (met name Karaoke dus bereid je voor!) en zelfs themaparken. Kortom een veelzijdige trip dus.

Mijn verblijf in Japan is op te delen in 4 periodes. Namelijk: gastgezin 1, kamp, gastgezin 2, en gastgezin 3. Ik ben dus ook op verschillende plekken geweest in Japan. Ik zal niet te specifiek uitwijden over mijn ervaringen omdat dat er simpelweg te veel zijn en ik niet eens zou weten waar ik zou moeten beginnen. Daarom een samenvatting van de dingen die mij het meest zijn bij gebleven en wat tips en advies voor de toekomstige Japan reizigers.

Allereerst de mensen. Wat een bijzondere mensen heb ik ontmoet in Japan. Zonder te overdrijven waren ze stuk voor stuk ontzettend aardig. Japanners zijn ontzettend begripvol en proberen het je altijd naar je zin te maken. Soms zelf iets teveel. Ik heb namelijk nog nooit zo veel souvenirjes ontvangen als in Japan. Los van mijn gastgezin wilde bijna ieder Lions lid apart mij een aandenken cadeau doen. Ook dit is een teken van respect voor hen. Ze willen allemaal dat je je welkom voelt en zijn vereerd je te mogen ontvangen. Het is zelfs zo dat ik soms van wildvreemde, waar mee ik slechts een paar woorden had gewisseld of zelfs alleen beleefd naar had gelacht, mij even later een cadeautje gaven. Ik voelde mij erg opgelaten hierover maar voor hen is dit een teken van dank en respect en ze hebben dus heel graag dat je het accepteert.

Verder hebben Japanners vele regeltjes en tradities. Zoals bijvoorbeeld een theeceremonie. Hiervan heb ik getuigen mogen zijn. Het is gebruikelijk dat er in een Japans huis een speciale kamer is om een theeceremonie uit te voeren op Tatami een soort mat van stro. Verder eten ze alles met chopsticks. Zelf het koken doen ze met chopsticks. Ook eten ze veel vis en dingen waarvan in tot op de dag van vandaag nog steeds niet weet wat het is. Hele gekke dingen die ik nog nooit gezien, laat staan geproefd, had. Mijn advies alles gewoon proberen! Vinden ze ontzettend leuk en je krijgt smaken in je mond waarvan je het bestaan niet afwist. Verder dragen ze bijvoorbeeld slippers in huis. Dit is zeer belangrijk dus neem binnen slippers mee (geen pantoffels want het is daar non-stop bloedheet!). Verder hebben ze voor binnen activiteiten "room-shoes" (Uwabaki's). Dit is dus niet hetzelfde als slippers! Het zijn van die soort balletschoentjes maar dan met een stevige zool eronder. Ik had geen idee maar mij gastgezin heeft ze voor mij gehaald... uiteraard, je raad het al: als een cadeautje!

Ook de religie in Japan is mega interessant. Er zijn twee hoofdstromingen: Shinto en Boeddhisme. Hiervan hebben ik prachtige tempels en shrines gezien. De heilige plekken van het Shinto geloof heet een shrine en de heilige plek voor het boeddhisme heet een Tempel. Deze prachtige tempels zijn werkelijk overal te zien! Zo mooi! De een wat groter dan de ander maar stuk voor stuk prachtig. Met het kamp bijvoorbeeld zijn we naar de beroemde tempel geweest met de grootste gouden Boeddha van Japan en hertjes die je kan voeren die er omheen rondlopen. Wat ik het meest bijzonder vond om te zien was de zelfs de hertjes buigen als jij naar ze buigt. Buigen is namelijk een belangrijk Japanse traditie. Het is een groet en tegelijk een teken van respect. Handen schudden wordt ook gedaan maar is minder gebruikelijk. Zelfs de hertjes hebben dit geïnternaliseerd.

De natuur is ook een genot! Tijdens mijn reis heb ik een berg beklommen met een man van 80 die dit iedere dag deed. Het was zo indrukwekkend hoe vit hij nog was en hoe vol liefde hij sprak

over "zijn berg". Het uitzicht was fenomenaal. Verder ben in met een boot een rivier op geweest met mooie kliffen langs de rivier met hier en daar een waterval. Ik ben een dag naar het strand geweest met gastgezin één en de zee op met een zeilboot. Ontzettend mooie standen hebben ze en heel veel vis natuurlijk. Dit is ook terug te zien in de vele restaurants. Je kan er goed surfen! Mij gastgezin heeft een poging gedaan het mij te leren maar helaas dat is onbegonnen werk bij mij. Wellicht hebben de meer succes bij de volgende reiziger!

Het eten is dus erg divers. Vis wordt veel gegeten en zelfs levende vis! (dat heb ik overigens niet gegeten dat ging mij net een stapje te ver). Verder rijst natuurlijk, Miso soep, noodles, noodlesoep, sushi, maar ook andere dingen. Ze begrijpen het overigens helemaal als je iets niet lust of niet wil eten. Over het algemeen zijn ze zich zeer bewust van de "westerse cultuur/norm" waardoor ze het volledig begrijpen als je iets niet lust maar ook als je iets niet begrijpt of niet weet wat betreft hun cultuur en/of regeltjes. Je mag zo'n beetje alles fout doen (per ongeluk dan natuurlijk) zolang je maar wel respectvol blijft. Ze genieten ervan als je ook maar een beetje interesse toont in hen cultuur. Veel vragen stellen dus. Voor jezelf maar je doet hun er ook een groot plezier mee.

De lions clubs zijn zeer in the picture. Ze nemen je vaak gezamenlijk of een aantal leden mee naar een activiteit. Ook mag je soms vergaderingen bijwonen en vragen ze vaak of je je wilt voorstellen. Ze spreken niet zo goed Engels (vooral de ouderen niet). Dus hierbij alvast de zin die je goed kan gebruiken en die je anders daar vast gaat leren: Konitiwa, Watashino Nama he Sammie. Hadjimee maste! = Hallo, mijn naam is Sammie. Leuk u te ontmoeten. Ik beloof het je dat wordt punten scoren 😊. Verder ontzettend gelachen met alle Lions members! Ze zijn tijden vergaderingen erg formeel en serieus maar daaromheen ontspannen en vol humor. Zelfs wanneer de communicatie in Engels lastig gaat kom je er altijd met ze uit.

Dan om af te sluiten een aantal tips: neem slippers mee, probeer povernaps te doen dat doen zij namelijk ook en dat helpt je optimaal te kunnen blijven genieten van de reis, neem genoeg cadeautjes mee om te kunnen geven aangezien je je opgelaten gaat voelen over de hoeveelheid cadeautjes die je krijgt (echt een kleinigheidje is al voldoende), neem zonnebrand mee het is bloedheet, probeer te blijven communiceren ook al is er soms een taal barrière! Oh en als laatste je kan niet genoeg dankjewel zeggen!

Arigato gozaimasdaaa. Thank you. Bedankt Voor alle Lions die dit weer mogelijk gemaakt hebben!

Hieronder een aantal foto's van activiteiten en ervaringen.

Ik wens de reizigers die komen gaan ontzettend veel plezier en gezelligheid toe maar als het aan de Japanners ligt, gaat dat helemaal lukken! Mocht je vragen hebben of willen kletsen over mijn ervaringen daar of gewoon over Japan dan kun je me altijd mailen via: [smmy@hotmail.nl](mailto:smmy@hotmail.nl)







