

# Minnesota 2017

## Heenreis.

Dit jaar was het aan mij gegund om een reis te maken buiten Europa. Sinds ik klein was wilde ik al naar Amerika. Op een gegeven moment kwam mijn vader er mee, dat er een uitwisselingsreis was elk jaar van de Lions uit. Zoals ik al eerder zei is mijn passie reizen het liefst naar Amerika. Dus ik begon een brief te schrijven en alles in te sturen. Uiteindelijk kwam het mailtje waar het in stond. Ik mocht naar Amerika naar Minnesota. Met mijn familie had ik al veel gevlogen maar nog nooit alleen of zo lang. Eenmaal was de dag aangebroken ik mocht naar Minnesota. Ik kwam aan op Schiphol. Ik wist van te voren al dat ik alleen vloog want Rachel had een vlucht met een overstap en ik had een directe vlucht. Ik nam afscheid van mijn vader en zus en ging op naar de gate. Toen begon het spannend te worden. Ik stapte aan boord en ging op mijn stoel zitten. In de lucht sliep iedereen gelijk. Niemand sprak er Nederlands behalve de stewardessen. Gelijk moest ik al Engels praten ook met de man bij de security. De reis viel reuze mee. Je krijgt een warm vochtig doekje als je in de lucht bent. Zelf ben ik vegetariër en ik heb een lactose allergie. Dat heb ik door gegeven en ik kreeg een heerlijke maaltijd speciaal voor mij. Ik kreeg iedere keer als eerste eten en dan de rest. Eenmaal aangekomen in Minneapolis. Wachtten mijn gastgezin op mij. Ze gaven mij gelijk een knuffel. Heel warm hartig waren ze. Nu was het tijd om op de andere te wachten.



## Gastgezin.

Ik heb 3 weken in het gastgezin mogen mee draaien. Ik zat in Pine Island ongeveer een uur van de hoofdstad Minneapolis af. Hun gezin bestond uit Carl, Tina en hun zoon Adam die al uit huis was. Ik zat niet alleen maar met nog een Duits meisje Anja. Ze komt uit Frankfurt. Ze houdt veel van lezen. Wat ik het leukst aan haar vind is hoe ze geniet van alles. Heel speciaal om dat te zien. Door deze reis heb ik veel andere culturen mogen zien en van leren. Hoe ze met andere dingen om gaan dan wij. We deden veel met ons gastgezin. Trina moest werken van 03:00 tot 13:00. Bij Kwiktrip, zij is daar de hoofd kok. Daarna gingen we leuke dingen doen zoals Disc golf, schoppen, naar de film en nog veel meer. Carl was alleen thuis van donderdag tot maandag. Want hij is vrachtwagenchauffeur. Hij had 1 week vrij genomen om met ons dingen te gaan doen. Dat was heel lief van hem. We gingen naar een uilen center, waar we van alles over uilen leerden. De baas van het uilen center kwam uit Scheveningen en was verhuist om zijn bedrijf op te zetten samen met zijn vriendin, die uit Amerika kwam. Trina kookte volgens mijn eetpatroon. Zelf at ze alleen vlees wanneer Carl thuis was. Er was ook nog een ander gastgezin in Pine Island dat zijn Mike en Nadeen, zij hadden Oscar van Taiwan en Paul van Frankrijk. Als Trina langer moest werken en Carl ook werken was, deden hun wat met ons. We trokken veel met hun op. Ik had geen beter gastgezin kunnen hebben!



## Camp spicer

Het waren de beste 8 dagen van mijn leven. Kan ik je wel vertellen. De ontmoeting met de andere studenten was super gezellig. We kregen een naam kaartje met daar in een



paar Lions pinnen. Er was geen bed tijd. We speelden tot laat Uno. Wat we maar wilden. De eerste twee nachten waren in een studenten huis op de campus. Daarna drie dagen in een hutje in het bos. Wat me totaal niet leuk leek maar, het waren de beste drie dagen van het camp. Omdat je meer met elkaar bezig bent dan met je telefoon. Als laatste zaten we in een hotel met zwembad. Het hotel was nog luxer als



mijn school reis naar London. De leukste dag was toen we naar het gingen naar daar kregen we eerst eten. Wat heerlijk was. Daarna keken we naar Greace de musical. Ik heb daar een aantal souvenirs van mee genomen. Iedereen die ik ontmoet heb zijn een soort van familie geworden. We hebben elke dag nog contact. Ik ben van plan om iedereen te bezoeken die ik heb ontmoet. Ik begin deze kerstvakantie in Hongarije. Er waren 27 studenten met 17 verschillende nationaliteiten. Ik samen met Rachel uit Rotterdam waren de enige twee Nederlanders. En er was 1 jongen uit België Dries. Toen we in het bos

verbleven heb ik daar twee missen ontmoet, Emily en Hanna. Zij vertelden hun verhaal. Met Emily heb ik het meeste contact. Ze zou graag ook naar Nederland willen komen in het uitwisseling programma. Emily is president van haar eigen Leo club. Daar beginnen de Leo's met 14 jaar. Hanna die voor Emily president was, zit nu bij de Lions. Daar beginnen de Lions met 18 jaar. We hadden ook een Amerikaanse barbecue waar we onze gerechten uit ons eigen land moesten maken. We hadden pannenkoeken gemaakt waar we over van hadden en aan een lieve meneer de (president van Brainerd) hebben gegeven, die later voor ons dekens heeft geregeld voor in de hutten. Ook heeft hij de hutten voor ons gehuurd. We hadden elke dag vol staan met activiteiten en elke dag bezochten we 1 of 2 Lion of Leo clubs.

Het was de leukste tijd van me leven en dat pakt niemand meer af. Ik hoop dat ik jullie genoeg heb kunnen informeren over mijn reis naar Minnesota.

