

USA ADVENTURES - WISCONSIN

Ik ben Babette, ben 19 jaar en woon in Den Bosch.
Afgelopen zomer ben ik voor 4 weken naar Amerika geweest.

Ik vertrok 12 juli van Amsterdam naar de grote airport Detroit. Wat had ik een stress want ik vloog voor het eerst naar een ander continent, in mijn eentje. En moest zelfs nog overstappen naar een binnenlandse vlucht naar Green Bay. Op Green Bay kwamen mijn gastouders mij ophalen. Uiteindelijk was het allemaal veel makkelijker dan ik dacht!

Na een hele hartelijke ontvangst op de airport van mijn gastmoeder Victoria en gastvader BJ zijn we naar het huis gereden. Het was al 's avonds laat dus ik kreeg nog even een korte rondleiding door het huis en kon toen in mijn 'eigen' kamer vrijwel meteen gaan slapen.

De volgende dag heb ik wat uitgeslapen en heb ik alle drie de kindjes ontmoet. Emmitt van 6 jaar, Trevor 3 jaar en Harvey 1 jaar. We waren allemaal zo enthousiast om elkaar te zien en het klikte meteen! Je merkte echt dat de kinderen er naar uitgekeken hadden om mij te zien, natuurlijk andersom ook.

Emmitt: "Yes, you're finally here. Can I show you my dinosaur game?"

Bij dit fantastische gezin, voor mij voelt het als mijn 2^e gezin nu 😊, hebben we elke dag allerlei activiteiten gedaan zoals:

- Cheesefactory
Wisconsin staat o.a. bekend om zijn verschillende kazen. Daar hebben we allerlei soorten kaasjes geproefd en daarna ook gekocht.
- Dirt racing
- Zeilen op Lake Michigan samen met BJ die een visuele beperking heeft
- Naar twee verschillende shopping malls geweest
- Typisch eten uit Amerika en de streek geproefd
- Mee naar het eigen bedrijf van de familie geweest
- Lezing van BJ over zijn visuele beperking voor een groep mensen meegemaakt
Ik heb nog nooit zo'n inspirerend persoon ontmoet. Niet te beschrijven dit. Wauw!
- En natuurlijk de dagelijkse routine van het gezin meegemaakt. Je ziet in zo'n exchange hoe het dagelijkse ritme is.

Na 2,5 week bij het gastgezin ben ik nog een week naar het summercamp gegaan. Victoria, mijn hostmum, heeft mij hier heen gebracht.

Hier heb ik 60 verschillende mensen ontmoet uit allerlei landen en met verschillende culturen. Ik heb alleen maar GEWELDIGE mensen ontmoet. Beste vrienden gemaakt. Vrienden voor mijn hele leven. Het was weer zo'n ervaring waar ik tegen opzag, omdat ik niet weg wilde bij mijn gastgezin. Maar toen ik eenmaal aan was gekomen op het summercamp werd ik heel hartelijk ontvangen. Hier maakte ik meteen contact met alle andere campers.

We hebben onze spullen opgeruimd en zijn begonnen met een "swimmingtest".

Nadat moment hebben we elkaar allemaal leren kennen door allerlei leuke activiteiten te doen.

Dit waren onder andere:

- Kanoën
- "Disco night"
- Diverse activiteiten bij een andere Lions club
- Dag naar Madison
- "Craft barn"
- Landenpresentaties
- "Talent show"
- Maar ook liedjes zingen bij het "campfire"

Na een week op het "summercamp" moesten we natuurlijk afscheid nemen. In mijn achterhoofd had ik natuurlijk het idee dat ik nog maar 2 daagjes bij mijn gastgezin had en al snel naar huis zou gaan.

Ik was nog nooit in mijn eentje weggeweest en nu meteen in totaal 4 weken. En de taal bleek achteraf ook geen probleem te zijn en ik heb er nu alleen maar profijt van.

Toen ik nog in Nederland was, wilde ik echt niet weg. Maar toen ik de laatste dag in The States was wilde ik ECHT NIET terug. Weer afscheid nemen van alleen maar mensen van wie ik nu zielsveel hou. Het was zo moeilijk.

Toen ik de kindjes probeerde uit te leggen dat ik toch echt naar huis ging en weg van ze ging, toen besepte ik pas echt hoeveel ik om iedereen bent gaan geven en respect heb gekregen voor zo'n druk en inspirerend gezin en de campers van het summercamp.

Ik had nooit durven dromen en kunnen bedenken dat ik na zoveel stress, om voor het eerst in mijn eentje weg te gaan en continue Engels moest praten en weg te zijn van huis, dat ik een onbeschrijflijk mooie ervaring rijker ben geworden!

Dit gevoel kan ik niet beschrijven en ben zo blij dat ik deze kans gekregen heb!

Als je nog een indruk wilt krijgen van mijn maand in Wisconsin, dan kun je onderstaande foto's en mijn filmpje bekijken. (Zie volgende blz.)

Ik hoop dat je het leuk vond om in het kort mijn verhaal te lezen! ☺

Ik wil nogmaals heel erg de Lions bedanken, mijn tweede gezin (BJ, Victoria, Emmitt, Trevor en Harvey) en alle mensen van het summercamp! (Alle mensen die mij de meest mooie ervaring van mijn leven hebben gegeven. Ik weet niet hoe ik jullie kan bedanken)





https://www.youtube.com/watch?v=pip0_2CRp7k&t=69s

(WLYE = Wisconsin Lions Youth Exchange)