

Lions Youth Exchange 2018- India

Beste lezer,

Leuk dat jij mijn reisverslag over mijn reis naar India leest. Ik wens je veel leesplezier!

Wie ben ik?

Om te beginnen zal ik mijzelf even aan je voorstellen, mijn naam is Isabelle. Op het moment dat ik de reis naar India maakte, was ik 18 jaar oud. Momenteel studeer ik HBO-Rechten op de Juridische Hogeschool. Afgelopen zomervakantie ben ik op Youth Exchange geweest naar India, hier wil ik je heel graag meer over vertellen!

De reis naar India

Het is eindelijk zover: mijn reis naar India gaat beginnen! Ik vertrok op 13 juli 2018. Leuk zal je denken, maar vliegen op een vrijdag de dertiende is toch altijd net even wat spannender. SPOILER ALERT: Ik kan je alvast vertellen dat de vliegreis gelukkig soepel is verlopen. Mijn reisgenootje Julia was de dag voor vertrek bij mij komen logeren, omdat we vanaf Düsseldorf Airport vertrokken. Vanuit haar huis was dit te ver rijden. We hadden elkaar voorafgaand aan onze logeerpartij pas één keer gezien, namelijk op de voorlichtingsbijeenkomst. Op het vliegveld ontmoetten we Lieke, mijn tweede reisgenoot naar India. Na wat dikke knuffels te hebben gegeven aan mijn ouders en vriendje, ging ik samen met Julia en Lieke het vliegtuig in. Ik vond het super fijn dat er twee andere meiden uit Nederland megingen. Vanuit Düsseldorf zijn we naar Amsterdam gevlogen en vanuit Amsterdam naar Mumbai. In Mumbai kwamen we midden in de nacht aan, na een vlucht van acht uur. Dit hield de Indische Lions niet tegen om ons een heel warm welkom te geven. We werden meteen hartelijk onthaald met een speciale Indische welkomstceremonie en de eerste bindi, van de velen die er nog zouden komen die reis, werd gezet. Voor degene die nu denkt wat is een bindi, een bindi is een stip op het voorhoofd. Het is een traditionele decoratie die wordt gebruikt door Hindoevrouwen. Na de aankomst op het vliegveld bleek dat ik nog een hele reis voor de boeg had. Ik moest namelijk nog vier uur door het Indische chaotische verkeer om te komen tot mijn eindbestemming. Het huis van mijn Host Family in het plaatsje Alibag.



Host Family

Bij mijn Host Family verbleef ik een week. Ik had een hele leuke en lieve Host Family. Dit maakte dat mijn homestay periode voorbij leek te vliegen. Wel moet ik bekennen dat ik de eerste paar dagen heel erg moest wennen aan het klimaat, het eten en de Indische cultuur. Ik miste alles aan thuis en realiseerde me hoe goed ik het thuis eigenlijk wel niet had. Tijdens mijn homestay heb ik veel vrienden en familie van mijn Host Family ontmoet. Ze waren namelijk super trots om een meisje uit Nederland te mogen hosten en vonden dit echt een ware eer. Ook heb ik tijdens mijn homestay

rijstvelden bezocht en zelf met mijn voeten in de modder gestaan om rijstplantjes te planten. Met mijn Host Family heb ik ook veel sightseeing in de buurt van Alibag gedaan. Natuurlijk heb ik ook henna laten aanbrengen door een vriendin van mijn Host Mom. En de verkleedpartijtjes in authentieke Indische kleding mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Ik heb dan ook heel wat sari's gedragen tijdens mijn homestay. Mijn Host Mom vertelde mij dat ze zelf heel graag een dochter had gewild en dat ik nu haar dochter was. Super lief! Het rondgereden worden in een riksja en tuktuk was ook een hele ervaring op zich. Zeker met al die loslopende koeien op de weg, want de koe is heilig in India. Het bezoek aan de school van mijn Host Brother was ook heel bijzonder. Het schoolsysteem in India is heel anders en het is heel erg prestatiegericht. Er wordt al op jonge leeftijd veel druk op de kinderen gelegd. Ik werd overal waar ik kwam enorm aangestaard door iedereen. Vooral op de school van mijn Host Brother leken de ogen van sommige kinderen uit hun hoofd te rollen toen ze mij zagen. Het leek wel alsof ze nog nooit een 'foreigner' hadden gezien, want 'foreigner' was hoe je daar door de locals werd genoemd. En natuurlijk wilde mijn Host Mom mij ook nog de enorme stad Mumbai laten zien. Dit omdat ik hier tijdens mijn kamp niet zou gaan reizen. Na een week bij mijn Host Family te hebben verbleven in zowel Alibag als Mumbai werd ik door ze afgezet in Thane. Mijn kamp ging beginnen en ik had er enorm veel zin in.



Camp

We begonnen ons kamp met een paar dagen kennismaking in Thane. De groep bestond uit 26 jongeren uit 16 verschillende landen. Dit maakte het een gezellig en internationaal gezelschap. Tijdens de kennismaking deden we groepsactiviteiten om elkaar beter te leren

kennen. Door deze activiteiten werden we al snel een hechte groep, wat erg fijn is als je met elkaar gaat backpacken. We kregen een grote backpack vanuit de Lions Club India en een T-shirt en een polo die we aan moesten bij officiële gelegenheden. Het inpakken van een backpack voor bijna twee weken bleek een hele opgave. Tijdens het backpacken was onze eerste stop Aurangabad, we gingen naar Aurangabad per trein. Dit was een treinreis van zes uur, maar gelukkig wel eerste klas. Dus ben maar niet bang voor de Indische treinsituaties die je op facebook wel eens voorbij ziet komen. We bezochten de Ellora Caves. Dit is een tempel gebouwd in een grot, een hele mooie bezienswaardigheid. 's Avonds hadden we onze eerste officiële gelegenheid, namelijk een galadiner met 26 jonge Lions uit India. De volgende ochtend vervolgden we onze reis in een slaapbus met bedden! Onze volgende bestemming was Pune. In Pune hebben we een dagopvang voor gehandicapten bezocht. Daarna bezochten we een Krishna tempel, we woonden zelfs een dienst bij. Het avondeten deed mij enorm goed, we gingen namelijk heerlijk dineren bij de Mc Donalds. Eindelijk weer een keer vertrouwd en bekend westers eten. De volgende ochtend begonnen we de dag met een stadswandeling met gids door Pune. 's Middags gingen we in het vliegtuig van Pune naar Delhi. Aangekomen in Delhi werden we opgehaald door een schoolbus, we verbleven op de campus van Delhi Law University. In Delhi bezochten we natuurlijk de India Gate, een triomfboog. Daarna reden we langs alle ambassades, ook die van Nederland! Vervolgens mochten we iets heel bijzonders doen. We gingen namelijk op bezoek bij de president van India. We waren hiervoor uitgenodigd. De president van India is een door de bevolking zeer geliefde man. Het was een prachtig huis, het leek wel op een paleis. Het was een drukke dag, want na het bezoek aan de president gingen we meteen door naar Akshardham. Dit is een hindoeïstisch tempelcomplex, maar vooral een toeristische trekpleister. Ze hadden namelijk een attractie, die verdacht veel leek op de Fata

Morgana, en een bioscoop waarin een documentaire draaide en 's avonds een hele gave aqua- en lasershow. Het was dus een hele volle, maar leuke dag. De dag erop was gelukkig iets rustiger we gingen naar een activiteitencentrum waar je onder andere kon bowlen en boogschieten. Vervolgens brachten we een bezoek aan de Lotus tempel. Een hele mooie moderne tempel met een erg speciale architectuur. Na het tempelbezoek gingen we naar een Indische markt, om souvenirs voor thuis te kopen. TIP: als je souvenirs koopt, laat een Indiër voor je afdingen en betalen, want als toerist betaal je de hoofdprijs. Onze reis ging de volgende ochtend weer door. We vertrokken vanuit Delhi naar Agra met de bus, helaas geen slaapbus deze keer. Onderweg moesten we eerst weer even een bezoekje brengen aan een tempel. We maakten onderweg een tussenstop bij Starbucks. Hier werd mijn naam op zeer unieke wijze geschreven, namelijk: Isvell. We kwamen 's avonds pas laat aan in Agra en zijn meteen gaan slapen. In Agra bezochten we de Taj Mahal, want een bezoek aan de Taj Mahal mag natuurlijk niet ontbreken als je in India bent geweest. De luchtvochtigheid was in Agra zeer hoog namelijk 82% en de gevoelstemperatuur was 44 graden. Maar dat alles mocht de pret niet drukken, want de Taj Mahal kan nu officieel ook afgestreept worden op het lijstje van wereldwonderen. Dit betekent dat ik er nu nog 5 van de 7 heb te gaan, wil ik ze allemaal af kunnen strepen. Vanuit Agra reisden we met de bus terug naar Delhi. Vanuit Delhi hadden we een vlucht naar Mumbai. Aangekomen in Mumbai gingen we weer de bus in op weg naar Alibag. Een mega drukke reisdag was dat! Alibag was de laatste bestemming van ons kamp en hiermee eindigde het backpacken. De laatste dagen waren gelukkig iets rustiger en konden we uitrusten van al het reizen. We hebben vooral veel bijgeslapen in hangmatten onder de palmbomen. Ook hebben we in Alibag een heuze 'Cooking Competition' gehouden waarbij alle 16 landen een gerecht moesten maken, waarmee zij hun land presenteerden. Samen met Julia en Lieke heb ik daarom pannenkoeken gebakken. Dit viel overigens erg in de smaak bij de Indiërs, want het zijn echte zoetekauwen. Daarnaast hebben we ook een landpresentatie gehouden met zijn drieën voor al onze reisgenoten en de Lions Club van Alibag. Op 5 augustus vond de Grande Finale Day plaats, dit vond plaats in Mumbai. Dit was onze laatste avond samen als groep. We hebben met zijn allen gedanst, natuurlijk op Bollywood muziek en een fashionshow gelopen in traditioneel Indische kleding. Ook alle Host Family's waren hierbij aanwezig, het was eigenlijk een soort van groot afscheidsfeest. De tijd was dus aangebroken om afscheid te nemen van de groep en mijn lieve Host Family. Diezelfde avond vloog ik namelijk weer samen met Julia en Lieke terug naar Amsterdam en daarna door naar Düsseldorf. Het einde van een hele heftige, maar bijzondere reis. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik heel veel van deze reis geleerd heb en dat het me heeft veranderd als persoon.



Tips en tricks

Mocht jij na het lezen van mijn reisverslag graag dezelfde reis willen maken, dan heb ik een aantal tips en tricks voor je:

- Ten eerste lees je goed in. De Indische cultuur is heel anders dan die van Nederland en het is daarom handig om goed voorbereid op reis te gaan.
- Het is in India echt een no-go om in korte broek of andere schaars geklede kleding rond te lopen. Je zult dus ook als de gevoelstemperatuur 44 graden is een lange broek met een T-shirt moeten dragen. De kampleiding is hier ook heel streng op.
- Ben erop voorbereid dat iedereen zowel gevraagd als ongevraagd foto's van je maakt. Je bent als je in India rondloopt ook zelf een toeristische attractie. Ik voelde mijzelf hier regelmatig ongemakkelijk door.
- Neem typische Nederlandse cadeautjes mee. Ik had zelf een boek over Nederland met veel foto's voor mijn Host Family zodat je meteen wat hebt om over te praten. Verder had ik nog klompjessleutelhangers om weg te geven als je iemand ontmoette die jou iets cadeau gaf. Want de Indiërs geven veel cadeautjes en het is leuk als je dan ook wat terug kunt geven.
- Neem veel Nederlands eten mee in je koffer! Ik was zelf niet zo'n fan van het Indische eten en ben daardoor veel afgevallen tijdens het reizen. Zorg er daarom voor dat je wat Nederlands eten bij je hebt, mocht het eten je tegenvallen.
- Vraag je visum op tijd aan en laat je op tijd inenten.
- Houd alles wat je doet en waar je bent geweest goed bij, dit is een leuke herinnering voor later. Ik heb zelf hiervoor de app Polarsteps gebruikt. En heb over iedere dag een stuk geschreven en foto's toegevoegd.

Dit was mijn reisverslag. Ik hoop dat je het leuk vond om te lezen en ik hoop dat je er toch een beetje wijzer van bent geworden. Veel plezier met het uitzoeken van jouw reis!

