

Ik heb het genoeg gehad om deze zomer met Lions Youth Exchange naar Japan te reizen. In dit verslag wil ik met jullie delen hoe deze ervaring voor mij is geweest. Ik werd opgehaald van het vliegtuig door mijn eerste gastheer, de president van de lokale Lions club. Al snel bleek het daar allemaal iets anders te gaan. Voordat ik het vliegveld verliet hebben we allemaal uitgebreid naar elkaar gebogen, de handen geschud, en fotos gemaakt, zonder nog een woord van elkaar te hebben verstaan. Regels en tradities zijn enorm belangrijk in Japan.



Ik heb in Japan op meerdere plaatsen verbleven, ook bij verschillende host families. Ik begon mijn reis in de buurt van Narita. Hier hebben we onder andere de hoogste buddha ter wereld, en natuurlijke badplaatsen bezocht. Vervolgens reisde ik door richting Tokyo, hier verbleef ik midden in de stad bij familie Kitaoka. In Tokyo is het veel voorkomend dat de man de hele dag werkt, en de vrouw thuis blijft. Daarom zag ik alleen de moeder en dochter van het gezin veel tijdens mijn verblijf. Samen met hen verkende ik elke dag Tokyo. Een van de voornaamste activiteiten was musea bezoeken. De geschiedenis van Japan vind ik super interessant, de gastgezinnen vonden het erg leuk dat ik hier zo enthousiast over was. Tokyo heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Deze enorme stad zit bomvol drukke gezellige straatjes, tempels, winkeltjes en bezienswaardige gebouwen. Als een van de grootste steden ter wereld blijft het verassen en ben je nooit echt uitgekeken. Er is altijd wat te doen, er zijn vaak straatfestivalletjes met traditioneel eten, en vuurwerkspektakels.



Het kamp in Japan was anders dan ik had verwacht. Toen ik naar Turkije ben geweest was het kamp namelijk langer, en kon je beter je medereizigers leren kennen. In Japan had je daar niet heel lang voor. We verbleven op een campus, en hadden veel vrije tijd, dus dat hielp wel. We hebben activiteiten gedaan zoals noedels maken, thee ceremonies, kimonos dragen en japanse drum spelen. Ik ben heel blij dat ze ons oprecht over Japan wilden leren. Maar natuurlijk was het ook leuk om een dagje naar een pretpark te gaan. Natuurlijk waren er ook veel Lions bijeenkomsten, daar kwam weer een hoop buigen en handen schudden aan te pas.



Na het kamp verbleef ik in een gastgezin wat verder van de stad af. Bij een familie met jonge kinderen waarvan de oudste ongeveer mijn leeftijd is heb ik Japans leven buiten de stad leren kennen. We hebben sumowedstrijden gekeken, honden café's bezocht, mount Fuji beklommen, in prachtige tuinen gewandeld en meer. Japan is zo'n uniek land dat je eigenlijk je hele reis blijft uitkijken van alle prachtige plekken. Ik ben heel blij dat ik deze bijzondere en lieve mensen heb leren kennen, en hun prachtige land ontdekken. Ik hoop ooit nog een keer terug te komen in Japan als ik ouder ben.

