

Lions Youth Exchange Wisconsin, USA

Heenreis

Ik ben Jasper, 18 jaar, en ik ben afgelopen zomer voor vijf weken naar de Verenigde Staten geweest. Mijn avontuur begon echter al in de lente van 2018, mijn hostvader en -moeder bezochten toevallig Nederland en zo maakte we al kennis van tevoren. Op 3 juli begon het echte avontuur voor mij, mijn vliegtuig vertrok naar Amerika met een overstap in Minneapolis en vervolgens door naar CWA, de luchthaven waar mijn gastgezin woonde.

Gastgezin

Ik ben vier weken bij mijn gastgezin verbleven en dit was voor mij een hele mooie ervaring. Zelf hadden mijn gastouders vier kinderen, Joey – Nic – Mac – Tony, daarnaast verwelkomde ze nog vier uitwisselingsstudenten. Het hele gezin bestond dus voor een zomer uit tien personen wat erg druk klinkt, wat het ook is, maar uiteindelijk echt heel leuk is. Ik zat als Nederlander samen met een jongen uit Oostenrijk, Mongolië en Denemarken. Naast het geluk van een grote familie had ik ook nog een zeer actieve familie. Ik kwam dus op drie juli aan in Amerika, wat echt een aanrader is. Op vier juli wordt in Amerika Independence Day gevierd. Dit hebben wij ook volop gedaan, in de morgen aardbeien plukken en vervolgens met vrienden van de familie naar een huisje aan een meer. Hier hebben we de hele dag gevaren, gebarbecued en naar vuurwerk gekeken.

In de volgende weken zouden we nog vele avonturen beleven. Ik ben bijvoorbeeld naar een seminar geweest van Tony Robbins in Chicago waarbij we daarnaast ook nog de stad in konden gaan. We hebben een 'Movie Night' georganiseerd bij het popcorn winkeltje van een van mijn broertjes waarbij een heel aantal mensen kwamen kijken. Realiseer je wel dat het niet alleen maar plezier beleven is, in mijn geval hebben we mee helpen bouwen aan een schuur en een huis gerestaureerd maar met de goede houding was dat ook super. Verder hebben wij een baseball wedstrijd bezocht en zijn we naar Lake Superior geweest. Opeens stond al het eerste evenement gepland met uitwisselingsstudenten van onze regio, de internationale Picknick. Hierbij moest iedereen een gerecht uit zijn/haar thuisland koken. Daarna hebben we met verschillende mensen die ook naar het kamp gingen een waterpark bezocht.

Het laatste weekend voordat we naar het kamp gingen zijn we nog naar het huisje van mijn familie helemaal in het noorden gegaan. Dit lag aan een prachtig groot meer vlakbij de Canadese grens. We hebben met dit uitstapje een aantal mensen meegenomen die een minder leuk/actief gastgezin hadden. Doe dit ook als je de mogelijkheid hebt of vraag of je mee mag met anderen als je een minder actief gastgezin hebt. We hebben veel gekanood en ook geschoten.

Camp Vista

45 mensen, 27 nationaliteiten. Op het kamp leer je mensen en culturen van over de hele wereld kennen. Wij reden met ons hele district, ongeveer 15 personen, naar het kamp in een grote schoolbus. Bij aankomst konden we spullen neerzetten en moesten we meteen het water in voor een zwembad. Camp Vista is een echt traditioneel Amerikaans zomerkamp, slapen in blokhutten, bij een meer, volleybalveld en met grote eetzaal.

Op kamp doe je erg veel leuke activiteiten zoals:

- Kano racen met je handen
- Landenpresentaties
- 'Craftbarn', hier maak je een klein cadeau voor een ander
- Presentatie politiehonden
- Presentatie 'Native American'
- Beachvolleybal
- Unolympicgames

- Bezoek andere Lionsclub
- Dagje naar Madison (hoofdstad van Wisconsin)
- Disco Night

En nog veel andere activiteiten maar die mag je dan zelf gaan uitvinden. Op kamp leer je in een week iedereen erg persoonlijk kennen. Dit komt voor een deel ook doordat je altijd naast andere mensen zit tijdens ontbijt, lunch en avondeten. Er wordt bijvoorbeeld geroepen dat iedereen naar de eetzaal mag gaan met een bril of lenzen of een bepaalde kleur schoenen. Na een week was het zover om weer afscheid te nemen van iedereen, dit is voor iedereen erg lastig aangezien je elkaar pas net kent maar zo goed al.

Na het kamp

Bij terugkomst bij mijn gastgezin zijn we direct met een groep van ongeveer 30 man met opblaasbare dingen een rivier opgegaan en daar lekker rustig met de stroom mee wat gedronken en in de zon gelegen om alle ervaringen te delen van het kamp. Dit was al mijn op twee na laatste dag wat erg jammer was. Die avond hebben we nog met een aantal uitwisselingsstudenten een kampvuur gemaakt en afscheid genomen. Op mijn laatste volle dag in de Verenigde Staten zijn wij nog met het hele gezin naar de Mall of America geweest. Dit is een van de grootste malls in de hele wereld, het is dan ook echt een hele ervaring. De laatste avond hebben ik en de andere uitwisselingsstudenten een aantal leuke briefjes geschreven en verstoppt zodat ons gastgezin ze zou vinden als wij weg waren, misschien leuke tip. Op de laatste dag met pijn in mijn hart afscheid genomen van mijn gastgezin en de andere uitwisselingsstudenten die in hetzelfde huis sliepen.

Na zo'n prachtige ervaring heb ik gelukkig nog steeds contact met veel mensen van de uitwisseling en mijn gastgezin. Kortom dit moet je doen.