

Lions Youth Exchange 2018 Brazil

Op een normale schooldag werd ik opgebeld door de Lions. De vraag die werd gesteld was: "Wil je naar Brazilië ja óf nee?". Dat was het moment waarop mijn avontuur naar Brazilië begon! Ik ben achteraf ontzettend blij dat ik deze kans gegrepen heb. Het was een reis die heel veel indruk op me heeft gemaakt en mijn blik op Brazilië, een voor mij totaal onbekend land, heeft veranderd.

Mijn naam is Jan, ik ben 17 jaar oud en ik ging in de maand Juli naar Brazilië. Hiervoor moest ik veel regelen qua papierwerk, vaccinaties, kleren en het eindeloze heen en weer ge-email met de kampleider. Ik dacht dat het in Brazilië heel warm zou zijn, maar de temperatuur bleef tussen de 25 en 30 graden. Het is daar namelijk winter, wanneer het hier zomer is. Het had dus veel weg van een Hollandse zomer! Anti-muggen spray en zonnebrand blijven toch handig, neem dit dan ook vooral mee of koop het daar (In Brazilië zijn de prijzen vaak laag).

Na een 13 uur lange vlucht, kwam ik aan in São Paulo. Hier werd ik warm ontvangen door mijn host-family. (Kijk niet raar op als je meteen knuffels en soms een zoen op de wang krijgt.) Het was nog lastig communiceren in het begin, de moeder spreekt geen Engels en de vader matig. Mijn gastbroer (Leonardo) kon wel goed Engels spreken. We vertrokken van het vliegveld meteen naar familie, om avond te eten. Voor Brazilianen is het normaal om heel vaak en veel te eten, hier moest ik nog aan wennen. Rijst en bonen zijn hun favoriet en ze eten meerdere keren warm per dag. Aan tafel met de familie, werd er veel Portugees gesproken, en Leonardo vertaalde alles voor me. Heel soms begreep ik wat, omdat ik al wat Portugees had geleerd en het soms wat weg heeft van Frans.

De dagen erna heb ik vooral de stad met Leonardo (San Jose dos Campos) bekeken. In het Centrum zie je heel veel kleine winkeltjes (soms wel 4 kubieke meter). Je merkt wel dat er veel mensen op straat werken en leven. Er zijn veel meer daklozen dan in Nederland en mensen leven soms van heel weinig geld. Voor mij waren de prijzen vaak 2x goedkoper dan in Nederland. Vooral eten en kleren zijn er erg goedkoop. Het verkeer in Brazilië is vaak chaos, let dus altijd goed op voordat je een straat oversteekt. Ik had echter geen onveilig gevoel toen ik er rond liep, iedereen is namelijk erg vriendelijk tegen elkaar, mijn familie vertelde me wel dat het geen goed plan is om de favelas in te gaan, dit kan gevaarlijk zijn.

In het weekend ben ik met mijn host-family naar de kust gegaan, Caraguatatuba om precies te zijn. Ik heb hier natuurlijk gesurft, uit kokosnoten gedronken, lekker gebarbecued en genoten van het relaxte leven. In Brazilië is het normaal om overal te laat te komen en vooral te genieten van het leven. Je gastgezin zal dan ook waarschijnlijk heel relaxt zijn en heel veel voor/met je willen doen. Ze zien het liefst dat ook jij het naar je zin hebt. Het is dan ook goed om dit te laten blijken. Aan het strand heb ik ook veel nieuwe dingen gegeten. Een paar voorbeelden zijn: haai, kippenhart, gefrituurde garnalen met schil en acai (een slushpuppy met fruit en chocola erin). Het was niet altijd lekker, maar meestal wel.

De week erna ben ik vooral met Leonardo op stap gegaan. We hebben heel veel gegeten, Sao paulo bezocht, nog meer shoppingcentra bekeken, met vrienden afgesproken, parken bezocht en hij bracht me naar plaatsen met fantastische uitzichten.

De laatste week ging ik naar het kamp. We (16 andere exchange-students en ik) gingen eerst naar Rio de Janeiro, daarna Paraty en aan het einde van de week zijn we de wildernis in getrokken. In Rio zijn we als eerste naar het standbeeld van Jezus gegaan en de Selaron-trappen. We hebben genoten van het uitzicht over de stad en de verschillende stranden. Hierna hebben we nog een boottocht

gemaakt over het water, zodat we nog beter konden zien wat er aan de kust in Rio te beleven valt. Ook hebben we in Rio het beroemde strand Copa Cabana bezocht. Het strand is niet heel verschillend met de andere stranden in de buurt, maar het is wel enorm groot. Prima plaats om even te kunnen genieten van de zon en een lekker drankje te nemen. Vervolgens zijn we naar Paraty gegaan. Het is vooral bekend, omdat het stadje tweemaal per dag onder water loopt. Het water loopt dan door de straten. In Nederland zouden we dijken bouwen, maar daar doen ze er niks aan buiten een paar loopplanken. Ook zijn er veel kleurrijke huizen en boten in het stadje en zijn er verscheidene souvenirshops. De dagen hierop hebben we watervallen gezien, kleine stadjes bezocht, een grote boottocht gemaakt en de landenpresentaties voorbereid. In Brazilië zijn ook dieren die je thuis niet zo snel ziet, zoals schildpadden, apen, capibara's en nog veel meer. Houd je ogen dus vooral open voor de prachtige natuur die dit land je te bieden heeft. De laatste avond geeft iedereen een presentatie over hun land. Hierin is het leuk om de verschillen te verwerken tussen de Braziliaanse cultuur en jouw cultuur. Voor mij waren de grootste verschillen: het vele eten, het begroeten met knuffel en zoen, de grote natuurgebieden en het niet gebruik maken van de fiets! Je neemt na de presentatie van elkaar afscheid en het is dan de bedoeling dat je elkaar niet meer spreekt en ziet.

De volgende dag was helaas de dag waarop mijn onvergetelijke avontuur eindigde. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop mensen daar met elkaar omgaan. Hoe ze kijken tegenover hun eigen taal, cultuur en land. De Braziliaanse hartelijkheid is zeker iets dat ik ga missen. Ik hoop ooit nog eens terug te kunnen naar dit land en mijn tweede familie te kunnen weerzien. Tot die tijd: *Curta a vida e eu vejo você até breve!* (geniet van het leven en tot later!)



Even een bezoekje aan ieders vriend Jezus in Rio!



Uitzicht over het dichtbevolkte centrum van Sao Paulo.



Op weg naar Paraty, maar eerst een tussenstop!



Een vlugge blik in de Braziliaanse natuur



Op een onbewoond eiland..