

## **Lions Youth Exchange, Santa Catarina & Rio Grande do Sul, Brazilië**

Ik ben Diederik, 18 jaar oud, en ik heb afgelopen zomer drie en een halve week in Brazilië doorgebracht. In deze tijd heb ik twee weken bij een gastgezin gewoond en 10 dagen in een kamp gezeten.

### Gastgezin

In mijn gastgezin had ik een moeder en een klein broertje en natuurlijk mijzelf. Als het hier zomer is, dan is het in Brazilië winter. Het is dan zeker niet koud, lekker warm zelfs! Mijn gastgezin heeft in de korte periode mij heel veel van het land laten zien, de natuur, de steden en als belangrijkste het dagelijkse leven. Deze uitwisseling geeft de unieke kans om het dagelijkse leven van een land mee te maken en hier ook zelf deel van uit te maken.

In de weken die volgden heb ik allemaal leuke activiteiten gedaan. Wandelingen door de bergen/ bossen, surfen, en natuurlijk ook veel chillen. Ik had het geluk dat er veel andere exchangers in mijn stad zaten, ik ben hier veel mee om gegaan. We gingen dat met alle gastgezinnen en exchangers barbecueën, dit is typisch voor Brazilië, en daarna een geweldige spellenavond. Die typische barbecue zal je daar veel meemaken, net zoals het gerecht feijouda, ze eten dit bijna iedere dag. Het eten is echt super lekker, alles is ietsje zoeter dan in Nederland, hierdoor is het fruit echt fantastisch.

De mensen zijn echt super die je daar ontmoet. Door iedereen word je ontvangen alsof je ze al tien jaar kent. Iedereen is super open en vriendelijk, heel leuk om dat mee te maken. Dan nog iets wat het plezier nog groter maakt is de alcohol, er is daar een cocktail, caipirinha, die echt een aanrader is. Je zal deze trip dit drankje heel vaak onder je neus krijgen.

### Lions Camp South Brazil

Ik heb helaas afscheid moeten nemen van mijn gastgezin om verder te gaan reizen. Dit afscheid is, zoals je zal gaan merken, harstikke lastig. Je hebt echter niet veel tijd om verdrietig te zijn, het, wat ik het leukste deel van deze Exchange vond, kamp begint. In het kamp zat ik met veertig andere leeftijdsgenoten uit zestien verschillende nationaliteiten. Het is echt super om alle verschillende nationaliteiten te ontdekken.

Iedereen van het kamp leer je onwijs goed kennen omdat je tien dagen lang, iedere minuut van elke dag samen doorbrengt. Dit zorgt voor het ontwikkelen van super goede vriendschappen. Ik heb het geluk dat ik deze mensen nog iedere dag spreek. Ik ga komende februari een weekend naar Istanbul om alle mensen nog een keer te zien.

Wat we zowel gedaan hebben is: super veel soorten sport, samen koken, danslessen, wandeltochten en vooral veel rondgehangen met elkaar. We zijn avonden uitgegaan naar barren en kon dat een keer niet dan bleven we in het hotel spellen doen genietende van een lekker biertje. We hebben elkaar leren dansen, nieuwe muziek laten horen en onwijs veel laten lachen.

Toen kwam het moeilijkste moment van allemaal. Het afscheid nemen van iedereen en Brazilië verlaten. Als je zit te twijfelen om te gaan, dan kan ik je aanraden om dit te doen. Dit was de leukste vakantie van mijn leven en in totaliteit een super ervaring!