

# *Israël lions uitwisseling 2019*



## Eerste indruk

Ik kwam op een zaterdagochtend aan op Ben Gurion airport om daar een warm welkom te ontvangen van mijn hostvader Eli Gilboa die mij meteen omhelsden en super enthousiast was om me te zien. Na 30 minuten rijden arriveerde we al bij het huis waar ik wederom een warm welkom kreeg maar nu van de hostmoeder Eti Gilboa. Daar kreeg ik lunch dat evenwaardig was aan een buffet. Ook ontmoette ik hierna Tomer Gilboa de middelste zoon uit de familie die even oud was als ik. Tomer nam me al meteen naar het prachtige strand van Tel Aviv en nog een paar andere interessante plekken. In de avond zijn we naar open lucht orkest geweest waar een zeer goeie sfeer hing. Echter duurde de dag al zolang dat ik moeite had om wakker te blijven. De volgende dag ontmoette ik Guy Gilboa. De oudste zoon uit de familie die in opleiding was voor luchtmachtpiloot, hij kwam aan met zijn M16 (een automatisch wapen). Dit was natuurlijk een verrassing maar in Israël is het de normaalste zaak van de wereld want bijna elke burger heeft dienstplicht en in de dienstdtijd is het verplicht je vuurwapen mee te nemen naar huis om altijd inzetbaar te zijn in situaties waar militaire ondersteuning vereist is.



De tweede dag nam de familie al meteen tijd om me mee te nemen naar Jeruzalem om daar te lunchen en ook om een erg interessant museum te bezoeken over de geschiedenis van Israël en ook de mensen die zich hier sterk voor hebben gemaakt.



Vervolgens was het tijd om alle andere Lions te ontmoeten tijdens de openingsavond. In totaal waren er 22 Lions op uitwisseling met 19 verschillende nationaliteiten. De leeftijden verschilden van 16 tot 22 jaar dus het was een diverse groep en het klikte al meteen erg snel tussen iedereen. Bijna iedereen kon erg goed Engels dus er was geen enkel probleem qua taalbarrière.



Nadat iedereen elkaar had ontmoet deden we al meteen een uitje naar een school voor kinderen met gedragsproblemen waar we met de kinderen hebben gespeeld, kort hierna begon het kamp al.

We hadden een grote bus en iedereen had twee plaatsen voor zichzelf dus de grootste bezigheid was dan toch wel slapen. We hadden een druk schema maar we hadden bijna altijd vrije tijd in de avond. Na drie dagen Jeruzalem waar we de klagmuur hebben bezocht, het holocaust museum en 5000 jaar oude steden gingen we door naar de dode zee wat natuurlijk enorm bijzonder was. Het was hier dan ook meer dan 45 graden toen we daar waren wat moeilijk uit te houden was. Het zand gaf je blaren op je voeten als je er te lang stond en het water was net een bubbelbad.

De rest van het kamp hebben we verschillende steden bezocht door heel Israël heen. In de avond hadden we vrije tijd en overdag hadden we vaak activiteiten. De vriendschappen in de groep ontstonden razendsnel en een goed groepsgevoel waarin iedereen zich thuis voelden was daardoor snel gecreëerd. Een erg groot deel van de drie weken in Israël was het herleven van de geschiedenis van Israël en helaas ook het bezoeken van vele herdenkingsmonumenten. De korte duistere geschiedenis van dit land is dan ook erg moeilijk tot je te nemen. Hierdoor leer je het Israëlische volk erg waarderen. Hoe in een tijd van 70 jaar met gemiddeld elke 7 jaar een oorlog z'n prachtige staat kan ontstaan valt totaal buiten mijn voorstellingsvermogen. Ik heb zelden mensen ontmoet die bijna net zo vriendelijk en openhartig zijn als Nederlanders en dat dan met zo'n geschiedenis, ik heb dan ook enorm respect voor de mensen uit Israël. De sfeer die in de steden hangt is ook erg goed als een gevolg. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik terug zal komen naar Israël en de geweldige mensen daar nog eens zal opzoeken. Ik raad bij deze dan ook zeker aan om Israël te kiezen als uitwisselingbestemming en ik verheug me dan ook erg op de volgende Lions exchange.